



Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid

Jaargang 5 nummer 3 maart - april 2023



Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid Parochieblad van Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht

Mededelingen

- Voor informatie en aanmelding van het doopsel van uw kind kunt u contact opnemen met de werkgroep Doopsel
Tel: 046-485 68 89 (b.g.g. 06-1306 4608) of per
E-mail: doopsel@parochieborn.nl
- Wilt u een huwelijk opgeven dan kan dit tijdens de openingsuren van het parochiekantoor in Born, tel: 046-850 06 80
Voor opgave en informatie kunt u ook mailen naar info@parochieborn.nl
- **U kunt een E-mail sturen naar:**
parochieblad@parochieborn.nl
- Voor plaatsing van een artikel in het blad
- Adverteren in het blad
- Bezorgklachten over het blad
- Als u het blad niet wenst te ontvangen

Vrijwillige bijdrage

Ons parochieblad wordt door parochianen zeer gewaardeerd en is het visitekaartje van onze kerken en diaconie.
Door de vrijwillige inzet van de redactie en advertenties besparen we enorm op de kosten, om de kosten verder te reduceren kunt u een vrijwillige bijdrage overmaken op het banknummer van uw parochie, bij voorbaat dank

Misintenties

Voor opgave misintenties in de periode van 15 april 2023 t/m 26 mei 2023 is de uiterlijke datum 16 maart 2023, opgave bij de contactpersoon van uw parochie

**Eenvoudige diensten door de week
(leesmis) € 15,00**

**Eucharistieviering op zaterdagavond
of op zondag € 30,00**

Op de omslag

Christus met kruis en geknielde H. Ignatius, afkomstig uit de oude kerk in Papenhoven

In dit nummer

2	Colofon
3	Woord van de pastoor
4-8	Parochienieuws
9-12	Misintenties en misrooster
13	Parochienieuws Born
14	Parochienieuws Buchten
15	Parochienieuws Holtum
16	Parochienieuws Grevenbicht
17	Parochienieuws Obbicht
18-19	Advertenties
20	Kinderpagina

Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid

E-mail: info@parochieborn.nl
Adres: Bronstraat 2A, 6121 LG Born
Telefoon: 046-850 06 80
Openingsuren parochiekantoor:
Donderdag: van 13:30 uur tot 16:30 uur
IBAN: NL21 RABO 0154 4676 18
KvK-nummer: 7487 2699

Pastoor: F. Houwman

E-mail: pastoor@parochieborn.nl
Adres: Bronstraat 2A, 6121 LG Born
Telefoon: 046-485 13 06 of 06-1148 47 19

**Bij geen gehoor en dringende aangelegenheden:
Pastoor-deken Lauvenberg 046-449 12 84**

Catechiste: Rini van de Geer-Joosten

E-mail: hatmjoosten@hotmail.com
Adres: Dorpstraat 34A, 6122 CB Buchten
Telefoon: 06-1306 46 08

Parochiecomité H. Martinus Born

Adres: Bronstraat 2A, 6121 LG Born
E-mail: info@parochieborn.nl
IBAN: NL78 RABO 0108 3002 18
Contactpersoon: Miet Coenen Telefoon: 06-106 95 147

Parochiecomité H. Catharina Buchten

E-mail: pc-buchten@parochieborn.nl
Adres: Dorpstraat 34 6122 CB Buchten
IBAN: NL79 RABO 0108 3713 01
Openingsuren parochiekantoor:
Donderdag: 10:00 uur tot 11:30 uur (alleen even weken)
Contactpersoon: Jac Hermans Telefoon: 046-485 50 34

Parochiecomité H. Catharina Grevenbicht

E-mail: pc-grevenbicht@parochieborn.nl
Adres: Pastoor Dolsstraat 1D, 6127 AK Grevenbicht
IBAN: NL36 RABO 0117 2002 39
Contactpersoon: Marjo Willems Telefoon: 046-485 76 62

Parochiecomité H. Martinus Holtum

E-mail: pc-holtum@parochieborn.nl
Adres: Adelaarstraat 16 6123 BG Holtum
IBAN: NL22 RABO 0122 6937 95
Contactpersoon: Netty de Vries Telefoon: 046-485 68 89

Parochiecomité H. Willibrordus Obbicht

E-mail: pc-obbicht@parochieborn.nl
Adres: Maasstraat 39, 6125 AS Obbicht
IBAN: NL96 RABO 0137 9004 14
Contactpersoon: Jan Hermans Telefoon: 046-485 53 53

God is groot

Het waren elke keer weer echte wonderen: telkens als er in Turkije en Syrië onverwacht weer een slachtoffer onder de puinhopen vandaan werd gehaald.

In alle misère, veroorzaakt door de vreselijke aardbevingen, jubelden alle reddingswerkers uitbundig en riepen onaflatend: "Allah Akbar" - God is groot. Dit raakte me diep. Want ik weet dat vele familieleden na de beving innig tot God gebeden hebben om redding van hun dierbaren.



Heel mooi vond ik daarom ook het statement van de Fortuna-voetballer Ozyakup, die nadat hij een goal scoorde de oproep deed "Pray for Turkey". Dit is een bewonderenswaardige uiting van geloof en ook de bereidheid om daarvan in onze tijd moedig te getuigen. Daar heb ik groot respect voor.

Dat bidden hebben wij in het moderne westen vaak al lang vergeten. Bid jij nog? Ga jij nog naar de kerk? Dit zijn vragen waar gelovigen zich steeds vaker mee geconfronteerd zien.

De moderne westerse mens immers houdt zich veel liever vast aan het feit dat alles maakbaar is en alles wel met geld op te lossen is. De vele mensgemaakte crisissen en de grote ongerechtigheid op financieel vlak laten echter al lang zien dat deze instellingen niet meer houdbaar zijn. We zijn nu op weg naar Pasen.

Met Pasen ontvouwt zich het hele heilsmysterie van Jezus Christus. Jezus Christus laat ons zien dat deze wereld een bron van grote vreugde en geluk kan zijn, maar dat ook zorg en verdriet in deze wereld onvermijdelijk zijn.

Jezus leert ons elkaars geluk te bevorderen en te delen, maar ook ons in te spannen elkaars zorgen te dragen en te lenigen. Hijzelf heeft daarvoor alles gegeven tot aan zijn leven aan het kruis. Maar ook leerde Jezus ons te bidden.

Want voor God is niets onmogelijk en als u vraagt zal u gegeven worden.

Binnenkort vieren wij Pasen. Met Pasen vieren wij dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan en ons de weg heeft bereid naar het eeuwige leven bij God. Gelukkig zijn er nog tallozen die in dit grote geheim van God geloven, die geloven dat hun verlangen naar geluk eens door God volledig zal worden vervuld.

Graag zou ik ook de velen die niet willen of kunnen geloven uitnodigen zich eens voor dit grote geheim open te stellen.

Geef het geloof een kans, want het kan een grote bron van vreugde en houvast zijn. Capituleer niet te snel door te zeggen: „God is er niet“. Probeer je open te stellen want God laat zich vinden voor wie zoekt. Geef je geluk een kans.

In deze zin wens ik alle gelovigen en allen die nog niet geloven een zalig Paasfeest.



Eerste Heilige Mis Kapelaan Sabin Joseph

Onder grote belangstelling van vele parochianen en de aanwezigheid van meer dan dertig priesters uit het hele bisdom vond op zondag 5 februari de Eerste Heilige Mis plaats van de onlangs in India gewijde priester Sabin Joseph.

Het was een indrukwekkende plechtigheid. De meeste aanwezige priesters komen net als Sabin Joseph uit India. Vele jonge mannen die zich in ons bisdom Roermond willen inzetten voor de heropbouw van de katholieke Kerk. Het was een zeer hoopvolle en bemoedigende viering.



Wij wensen kapelaan Joseph een heel gezegende tijd toe als kapelaan in Susteren en hopen hem ook vaak hier in onze parochie Maria Moeder van Barmhartigheid te mogen ontmoeten.



GODS HUIS ONDER DE MENSEN Een rondleiding door de kerk Deel 6: Preekgestoelte en Orgel

Het preekgestoelte

In de heilige mis is naast de dienst van de eucharistie de dienst van het woord het belangrijkste onderdeel. In de dienst van het woord vindt de lezing uit de Heilige Schrift plaats. In de zondagse liturgie zijn dat drie lezingen: een lezing uit het Oude Testament en een lezing uit het Nieuwe Testament en als hoogtepunt een lezing uit het Evangelie.

Na de eerste lezing wordt er altijd een psalm geboden of gezongen en voor het Evangelie komt het alleluia-vers. Na het Evangelie vindt dan de preek plaats die door de bisschop of de priester wordt gehouden. Vanouds is er in de kerk net als voor de eucharistische dienst ook een speciale plaats voor de dienst van het woord.



In de eerste eeuwen, toen de Kerk nog een jonge gemeente was, zat de bisschop op een hoge bisschopszetel, vanwaar hij het woord tot de verzamelde gemeente richtte. Dit gebeurt ook nu nog in de bisschopskerken, de kathedralen.

Met de tijd, toen ook steeds meer pastoors de verkondiging van de bisschoppen overnamen, werden er in het kerkchip preekgestoelten opgericht. Deze stonden dicht bij de gelovigen. Om de waardigheid van deze plaats van verkondiging aan te

geven, rustte deze preekstoel meestal op een zuil.

Via een wenteltrap, die vaak prachtig met houtsnijwerk versierd was, kon de predikant het preekgestoelte bereiken. Een klankbord, dat boven het preekgestoelte was aangebracht, moest ervoor zorgen dat de stem van de predikant werd weerkaatst en een zo groot mogelijk bereik had. Ook dit klankbord was vaak overvloedig versierd bijvoorbeeld met engelen en midden in het klankbord een duif, het symbool van de heilige Geest.

Ook het preekgestoelte was vaak prachtig versierd, vaak met afbeeldingen van de vier evangelisten of hun symbolen: de leeuw voor Marcus, de adelaar voor Johannes, de Stier voor Lucas en de engel voor Mattheüs. Tenslotte is er aan de wand, achter de predikant het kruis aangebracht. Het kruis is immers het symbool van Christus, die altijd het middelpunt van de verkondiging is.

In de laatste decennia na het Tweede Vaticaanse Concilie is de plaats waar de verkondiging van het

woord geschiedt verplaatst naar het priesterkoor. Dicht in de buurt van het altaar staat een lezenaar, die ambo wordt genoemd. Uiteindelijk is deze plaats het meest geschikt. Hier is de predikant het beste zichtbaar en hier kan het woord Gods het beste met alle eerbetoon worden omringd. De priester die het evangelie leest wordt door misdienaars met flambouwen geflankeerd. Ook wordt het evangelieboek door de priester bewierookt en gekust. Vaak is er ook nog een processie van het altaar naar de ambo om de nauwe band tussen de dienst van het woord en dienst van de eucharistie te onderstrepen.

Het kerkorgel

Ter ere Gods zijn in talloze kerken de fraaiste orgels gebouwd. Het zijn vaak majestueuze bouwwerken met honderden orgelpijpen. Met hun indrukwekkende klank vervullen zij op een prachtige wijze het kerkgebouw en elke kerkbezoeker met een huivering.

Het zijn niet alleen de prachtige orgels met hun geweldige klank die door grote bouwmeesters zijn vervaardigd, die de kerkbezoeker doen huiveren.

Maar het zijn ook de talloze muziekwerken die door de grootste componisten zijn gecomponeerd, die ons hierdoor een sprankje van Gods grootheid doen ervaren.

Kerkorgels zijn een kostbaar bezit en van de kerkbesturen vraagt het grote inspanning, vooral ook financieel, om deze fantastische instrumenten in stand te houden.



Helaas worden de orgels in onze tijd steeds minder gebruikt, enerzijds omdat er steeds minder missen zijn, maar vaak ook omdat de kerkkoren, die vaak van het orgel gebruik maken voor de ondersteuning van de zang, niet meer boven op het oksaal zingen, waar het orgel zich bevindt.

Voor steeds meer koorleden is het vanwege de leeftijd te bezwaarlijk om de lange klim via de trap naar het oksaal te maken. Het kerkbestuur doet er alles aan om een breder gebruik van de kerkorgels mogelijk te maken.

Presentatiemissen Eerste Heilige Communie

Sinds enkele weken zijn we alweer druk bezig met de voorbereidingen op de Eerste Heilige Communie. Ook dit jaar zijn er in onze parochie enkele tientallen jongens en meisjes die vol verwachting uitkijken naar de dag dat ze Jezus voor de eerste keer in de Heilige Hostie mogen ontvangen.

De Eerste Communies zijn in de maand mei, dus dat duurt nog even. Maar inmiddels zijn wel al de presentatiemissen. Dat zijn de missen waarin alle jongens en meisjes die de communie gaan doen zich voorstellen.

Op zaterdag, 4 maart mogen de jongens en meisjes uit Born zich voorstellen. Dat zijn Sara Aalbrecht, Venna Janssen, Ilse op het Veld, Stan Claassen, Liam van de Geer, Quinty Cosemans, Maud Mestrum, Liam Cleven, Lonne Niemans, Joris Segers, Kay Lamerichs, Pim Jeurissen.

Op zondag, 5 maart zijn de jongens en meisjes uit Grevenbicht en Obbicht aan de beurt. Dat zijn Zoe Baars, Tessa Baggen, Luca Brouwers, Wies de Clercq, Lynn de Vries, Esmay Doijen, Saar Savelkoul, Amelie Fonteyjn, Nout Helgers, Jana Verleye, Leroy van der Struijs.

En tot slot komen op zaterdag, 11 maart de jongens en meisjes uit Buchten en Holtum aan de beurt. Dat zijn Sepp Rugers, Max de Bruijn, Jashlynn van Gehlen, Jalissa van Gehlen, Esmee Lucassen, Renee Offermans, DJayda Schiepers, Djenna Schiepers, Siem Meershoek, Gyuylian Vleugels.

Wij vinden het fijn dat er toch weer behoorlijk veel kinderen door de Heilige Communie een vriendschap willen aangaan met Jezus Christus. Hoewel ze nog heel jong zijn beseffen ze dat de vriendschap met Jezus in onze tijd heel belangrijk is.

Wij wensen alle kinderen daarom een heel goede voorbereiding toe en straks in mei een heel mooi en onvergetelijk communiefeest.

Dit jaar starten we weer met een aantal Kinderwoorddiensten

De bedoeling van de kinderwoorddienst is dat de kinderen, tijdens de Eucharistieviering, samen naar een aparte ruimte gaan. Tijdens de kinderwoorddienst wordt vooral aandacht aan het Evangelie van die zondag besteed. Als gedoopten hebben de kinderen er recht op om Gods Woord te horen, hoe Hij ook tot hún harten spreekt. Zo kunnen zij als jonge leerlingen van Jezus groeien in hun geloof.

Iedere zondag lezen we uit een van de evangeliën over de persoon en het leven van Jezus.

Als er nog wat tijd over is, na het vertellen van het evangelie, vullen we dat in met een verwerking in de vorm van een gesprek, een quiz, een knutselwerkje of een puzzelblad.

Kinderwoorddiensten zijn een hulpmiddel om meer gezinnen met kinderen bij de zondagse Eucharistievieringen te betrekken. Daarom is het belangrijk dat de kinderwoorddienst bij voorkeur iedere week plaatsvindt.

De praktijk leert dat er meer kinderen trouw komen bij een wekelijkse kinderwoorddienst.

Hopelijk zal dit in de toekomst mogelijk zijn!

We starten met 5 kinderwoorddiensten en hopen dit, op verzoek van de ouders, later uit te breiden.

De eerstvolgende kinderwoorddiensten zijn op:

zondag 5 februari 11.00 uur in Obbicht, zondag 19 maart 9.30 uur in Holtum,

zaterdag 15 april 19.15 uur in Born, zaterdag 22 april 18.00 uur in Buchten

en zondag 23 april in Grevenbicht.

Als (groot-) ouders mee willen helpen met de voorbereiding (geruime tijd voor de geplande datum)

dan graag even doorgeven aan Rini van de Geer-Joosten.

hatmjoosten@hotmail.com of 06 13064608

Gebedsintenties van de Paus

Maart 2023

Voor de slachtoffers van misbruik

Bidden wij voor allen die lijden vanwege het kwaad dat hen door de leden van de kerkelijke gemeenschap is aangedaan: dat zij in de Kerk zelf een concreet antwoord mogen vinden op hun pijn en lijden.

April 2023

Voor een cultuur van geweldloosheid

Bidden wij voor een grotere verspreiding van een cultuur van geweldloosheid door een afnemend gebruik van wapens door staten en burgers.



De Paaswake

De liturgie van de Katholieke Kerk is heel rijk. In de mooiste uitingen in woord en gebaar willen de gelovigen de mysteries uit het leven van Jezus Christus vieren. De mooiste en plechtigste viering in het liturgische jaar is de Paaswake.

De Paaswake is de derde plechtigheid van het Paastriduüm. Op Witte Donderdag viert de kerk de instelling van het Priesterschap en de Eucharistie als ook het Gebod tot de Liefde.

Op Goede Vrijdag verenigt zich het volk van God met het lijden en sterven van de Heer. Na op zaterdag de grafrust van de Heer herdacht te hebben wordt in de nacht van zaterdag op zondag de Paaswake gehouden.

Al in de vroege christelijke Kerk brachten de gelovigen de paasnacht wakend door ter ere van de Heer. Hiermee geven de christenen gehoor aan een Bijbelse oproep.

In het Evangelie van Lucas spoort Jezus zijn volgelingen namelijk aan om, tijdens zijn afwezigheid, de lampen brandend te houden en te zijn als mensen die wachten op de terugkomst van hun Heer. Degenen die de Heer bij zijn komst wakend aan tafel vindt, zal hij aan zijn tafel uitnodigen. (Luc. 12, 35 ev.).

De Paaswake bestaat uit vijf onderdelen: de lichtritus, de paasjubelzang, de dienst van het woord, de viering van het doopsel en de eucharistieviering. De liturgische kleur bij de wake is wit. Wit is de kleur van het licht en zuiverheid, die gebruikt wordt voor alle feesten en gedachtenissen van Christus die niet in het teken van zijn lijden staan.

Lichtritus

Het meest indrukwekkende onderdeel van de Paaswake is voor velen het moment waarop het verduisterde kerkgebouw wordt gevuld met het Licht van Christus. Dit gebeurt met behulp van de paaskaars. Die kaars wordt aangestoken aan een paasvuur, dat zo mogelijk buiten de kerk is gelegen. De paaskaars wordt vervolgens de kerk binnengedragen door de priester of een diaken.

Vervolgens steken alle aanwezigen een eigen kaars aan de paaskaars aan waardoor de ruimte langzaam maar zeker steeds sterker wordt verlicht.

Exsultet

Wanneer de Kerk geheel met kaarsen is verlicht, zet de diaken de paasjubelzang, het Exsultet, in. Triomfantelijk en dankbaar klinkt het dan door de kerk: 'Laat juichen heel het hemelkoor van engelen, laat juichen om die grote Koning, juichen om de overwinning! Laat de trompetten klinken in het rond!'

Dienst van het Woord

In de lezingen die op het Exsultet volgen wordt het verband benadrukt tussen de bevrijding van het volk Israël uit Egypte en de bevrijding van zonden door Christus' dood en verrijzenis.

Daarbij ontbreekt nooit de lezing van Exodus 14, waarin wordt beschreven hoe God het volk Israël door het water van de Rode Zee leidt, en de Egyptische achtervolgers laat verdrinken.

Water

De doorgang van het volk Israël door de Rode Zee wordt tijdens de Dienst van het Woord vastgeknoopt aan de viering van het doopsel die volgen gaat. "Want wat gij eens met machtige hand hebt gedaan om één volk te bevrijden uit de greep van de Farao, doet gij nu voor het heil van alle volkeren door het water van de wedergeboorte", zo klinkt het in het gebed na de lezing uit Exodus.

De belangrijke rol van water tijdens het Paasfeest wordt in de liturgie onderstreept door de zegening van het water tijdens de viering van het Doopsel.

Doopsel

Door het sacrament van het doopsel begint een mens een nieuw leven 'in Christus', mogelijk gemaakt door diens overwinning op de dood. Door het doopsel - en door de doopcatechese die eraan vooraf gaat - worden nieuwe leden opgenomen in de Kerk en bekeert de Kerk als geheel zich opnieuw tot God. Dit laatste komt in de Paaswake onder meer tot uiting in het hernieuwen van de doopbeloften door alle gelovigen.

De algehele hernieuwing van de doopbeloften vindt plaats na het eigenlijke dopen van degenen die katholiek worden. Na de hernieuwing van de beloften besprenkelt de priester met behulp van een wijwaterkwast alle aanwezigen met gezegend water.

Eucharistie

Na de viering van het doopsel wordt tijdens de Paaswake voor het eerst sinds de avondmis van Witte Donderdag de Eucharistie weer gevierd.

De pasgedoopten worden daarbij genodigd om met hun ouders, peetouders en catechisten te communiceren onder twee gedaanten: brood én wijn.

Het is bovendien gangbaar dat het brood en de wijn door de pasgedoopten naar het altaar worden gebracht. De communietekst brengt de woorden van Paulus in herinnering:

U moet zijn als ongezuurde broden, want ook ons Paaslam is geslacht: Christus. Wij moeten ons feest vieren, niet met de oude zuurdesem, de zuurdesem van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid (1 Kor. 5, 7-8).

Tijdens de Goede Week van Palmzondag tot en met Pasen ontvouwt zich het hele mysterie van het lijden, sterven en verrijzen van onze Heer Jezus Christus. Het zijn de belangrijkste vieringen van het jaar die wij met alle luister omringen.

Graag willen wij u dan ook uitnodigen om aan alle vieringen van de Goede Week deel te nemen. Een overzicht van deze vieringen vindt u in het misrooster in dit parochieblad.

Vastenactie: Mensen onderweg

Op allerlei plaatsen op de wereld worden mensen gedwongen om hun huis te verlaten. Sommigen doen dat tijdelijk, anderen willen (of moeten) elders een heel nieuw leven opbouwen. Deze mensen onderweg staan dit jaar centraal tijdens de Vastenactie. De redenen waarom mensen hun huis verlaten, verschillen.

Sommigen slaan op de vlucht vanwege oorlog, natuurrampen of omdat een overheid of een groot bedrijf de grond waarop ze leven, afpakt. Anderen vertrekken in de hoop op een beter leven in een ander land.

Er worden vier groepen 'mensen onderweg' onderscheiden: vluchtelingen, ontheemden, migranten en remigranten. Op dit moment is wereldwijd het grootste aantal mensen op de vlucht sinds de Tweede Wereldoorlog.

Helaas blijkt de reis naar het geluk voor veel mensen een reis naar nog meer problemen te zijn.

Vastenactie helpt mensen die ontheemd zijn wegen te vinden om in hun eigen onderhoud te voorzien, onder andere in Zuid-Soedan. Steun Vastenactie:

deponeer uw gift in de daarvoor bestemde collectebus in de kerk of maak uw bijdrage over op rekeningnummer NL21 INGB 0003 0000 46 ten name van Missiebureau Roermond onder vermelding van 'Vastenactie'.



Even minderen voor een ander

VASTENACTIE

Academie Rolduc over Oosterse kerken

De Oosterse Kerken vormen een fascinerend onderdeel van het wereldchristendom. Kleurrijk als ze zijn, spreken ze tot onze verbeelding. Het oosters christendom is een veelvormige wereld, die echter vaak nog te weinig bekendheid geniet. Tijdens een lezing van Academie Rolduc gaat Leo van Leijsen in op de geschiedenis en enkele belangrijke kenmerken van de Oosterse Kerken, met name op het terrein van de liturgie. Ook kijkt hij naar de stand van zaken in de oecumene.

De lezing wordt gehouden op vrijdag 17 maart in Abdij Rolduc in Kerkrade. Drs. Leo van Leijsen is theoloog met bijzondere aandacht voor het oosters christendom.

Hij is voormalig medewerker Oosterse Kerken van de Katholieke Vereniging voor Oecumene in 's-Hertogenbosch. De lezing begint om 19.00 uur. Entree: vijf euro, ter plekke te voldoen.

Aanmelden vooraf is noodzakelijk via: academie@rolduc.nl

De vastentijd

In deze maand maart staat de vastentijd centraal. Deze vastentijd herinnert ons aan de veertig dagen waarin Jezus zich in de woestijn terug trok om de stem van God beter te kunnen horen.

In vroegere tijden was de vastentijd een duidelijk omkaderde tijd: Men gaf wat men missen kon aan de armen, op vrijdag werd geen vlees gegeten en zeker door de week werd er geen zoetigheid gegeten, dat werd bewaard in het vastentrommeltje.

Hoe gaat de ouder wordende mens nu om met deze vastentijd? In het zorgcentrum zijn de meeste bewoners gewend om op vrijdag vis te eten in plaats van vlees. Die optie wordt ook geboden door de keuken. Het eten van zoetigheid is al door het ouder worden verminderd, heb ik het idee. Misschien wordt de behoefte minder naarmate je ouder wordt (er is dus nog hoop voor mij...) of men snoept als er niemand op de kamer is.

Het hebben van een vastentrommeltje is er soms wel nog maar dan voor de sier. Aandacht hebben voor mensen die minder hebben, dat is er binnen de mogelijkheden die mensen hebben.

Veelal wordt dit niet meer gedaan in de vorm van financiële middelen maar wel in aandacht schenken aan een ander. Dit is echter/gelukkig niet meer verbonden aan de vastentijd! Mag het ook mét en ná Pasen voortduren dat we aandacht blijven schenken aan een ander!



Geef vandaag voor de Kerk van Morgen

Maar betaalt de paus jullie dan niet?

Die vraag krijgen medewerkers van het bisdom of de parochie regelmatig te horen.

Het is één wijdverbreid misverstand over de financiering van de Kerk. Zelfs trouwe kerkgangers weten vaak niet dat zijzelf medeverantwoordelijk zijn voor het financieel in stand houden van hun eigen parochie en het bisdom. Daarom houden we ieder jaar de **ACTIE KERKBALANS**.

Het aantal parochianen dat meedoet aan de kerkbijdrage slinkt voortdurend. Ouderen ontvallen ons en helaas komen hiervoor in de plaats weinig jongeren die wel aan de kerk bijdragen. Ondanks alle bezuinigingen slinkt het kerkelijk bezit in rap tempo. Overweeg UW bijdrage aan de kerk.

Aan hun maandelijks bijdragen van € 2,27 en € 4,53 herkennen we onze trouwste deelnemers; die voor de invoering van de euro (2001) maandelijks 5 of 10 gulden betaalden. Als we met zijn allen graag willen dat de kerken open blijven, moeten we ervoor blijven zorgen dat we de bijbehorende kosten - zoals onderhoud en verwarming van het kerkgebouw en de pastoorskosten - ook kunnen betalen.

Wellicht is het tijd voor een aanpassing van uw bijdrage. Streefbedrag voor uw kerkbijdrage is € 130,- per gezin, per jaar en dit bedrag is vaak fiscaal aftrekbaar. Voor trouwe deelnemers zijn de rouw- en trouwdiensten gratis.

We doen alles om de kerkbijdrage voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken. Onze voorkeur gaat naar automatische overboeking, maar een machtiging of per kas kan natuurlijk ook. Contante betalingen tellen echter niet mee voor belastingaftrek. Verdere betalingsinfo vindt u op bladzijde 2 van het parochieblad.

We danken iedereen voor zijn of haar bijdrage in geld of in natura.



Terugkoppeling synodale conferentie

In Praag hebben vertegenwoordigers van alle Europese bisschoppenconferenties met elkaar gesproken over de toekomst van de Kerk.

Prof. dr. Monique van Dijk, hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg vroeg namens Nederland aandacht voor specifieke groepen

Ze deed een oproep om vooral te luisteren naar de stemmen die doorgaans niet worden gehoord: de armen, gemarginaliseerden, mensen die zich niet welkom voelen, de LHBTQ-gemeenschap, gescheiden en hertrouwde mensen, migranten en mensen wier leven heel anders gelopen is dan ze gehoopt hadden, met speciale aandacht voor jongeren, van wie velen zich depressief of eenzaam voelen.

Er is grote behoefte aan echte verbinding en solidariteit tussen parochies en mensen die zich buiten het kerkgebouw bevinden: "De spanning tussen barmhartigheid en waarheid is voelbaar, vooral wanneer mensen geconfronteerd worden met gebrokenheid van leven en kwetsbaarheid.

Een ander terugkerend thema is dat de Kerk de stem en de specifieke leiderschapskwaliteiten en gemeenschapsopbouwende kwaliteiten van vrouwen nodig heeft." Ze pleitte namens Nederland voor een meer inclusieve en gastvrije Kerken voor meer vorming en kennisoverdracht over geloof en evangelisatie.

The advertisement for REIJNEN MONUMENTEN features the company name in large white letters on a dark blue background. Below the name, the word "MONUMENTEN" is written in a smaller white font. The main text "VOOR EEN PASSEND GRAFMONUMENT" is displayed in white on a background of a field of blue and red flowers. At the bottom, it includes the website "WWW.reijnengrafmonumenten.nl" and the phone number "Tel. 046-4818178".

REIJNEN
MONUMENTEN
**VOOR EEN PASSEND
GRAFMONUMENT**
Ook voor reparatie en renovatie van bestaande monumenten
WWW.reijnengrafmonumenten.nl Tel. 046-4818178



**Wilt u adverteren in ons parochieblad
of wenst u meer informatie**

neem dan contact op met de
contactpersoon van uw parochie of mail naar:

parochieblad@parochieborn.nl

ALDENHOF

Vrijdag 3 maart 18:30 uur Leesmis

Heilige Mis voor:
Wil Coenen

Wil op den Kamp

Vrijdag 10 maart 18:30 uur Leesmis

Heilige Mis voor:

Jo en Jos Hermans

Ouders Brouns-van Wersch

Vrijdag 17 maart 18:30 uur Leesmis

Heilige Mis voor:

Alle overledenen in Turkije en in Syrië

Vrijdag 24 maart 18:30 uur Leesmis

Heilige Mis voor:

Alle zieken in Zorgcentrum Aldenhof

Vrijdag 31 maart 18:30 uur Leesmis

Heilige Mis voor:

Alle vrijwilligers die zich inzetten voor Zorgcentrum Aldenhof

Vrijdag 7 april 15:00 uur Goede vrijdag Kruisweg

Zaterdag 8 april 18:30 uur Paasviering Hoogmis

Heilige Mis voor:

Jaques Hendrix

Wil op den Kamp

Vrijdag 14 april 18:30 uur Leesmis

Heilige Mis voor:

Frans Coenen

BORN

Zaterdag 4 maart 19:15 uur Hoogmis

Jaardienst voor:

Annie Stoffels-Vola

Sjef Broekmeulen en kinderen

Zaterdag 18 maart 19:15 uur Hoogmis

Jaardienst voor:

Leonie Smeets-Krux tevens voor Melanie Krux,
tevens voor Guus Dukers

Annie Breukers en Nelly Breukers

Zaterdag 1 april 19:15 uur Hoogmis

Jaardienst voor:

Christien Schmeitz-Dukers tevens voor

Jorge Inyui Hernandez

Vrijdag 7 april 15:00 uur Goede Vrijdag Kruisweg

Zondag 9 april 09:30 uur 1^{ste} Paasdag Hoogmis

Hoogmis voor:

Alle overledenen in Turkije en in Syrië

Zaterdag 15 april 19:15 uur Hoogmis /

Kinderwoorddienst

Jaardienst voor:

Pastoor Pierre Pörteners en broer Sjeng

Ouders Pierre en Francisca Rijs-Deuss

Ton Sprenkels

BUCHTEN

Donderdag 9 maart 09:00 uur Leesmis

Aansluitend rozenkrans en aanbidding

Heilige Mis voor:

Allen die zijn getroffen door natuurgeweld

Zaterdag 11 maart 18:00 uur Hoogmis

Zeswekendienst voor:

Mia van Sloun-Ophelders

Donderdag 16 maart 09:00 uur Leesmis

Aansluitend rozenkrans en aanbidding

Heilige Mis voor:

Alle overledenen van onze parochiegemeenschap

Zaterdag 19 maart 11:00 uur Hoogmis

Patroonsfeest Schutterij St. Joseph

Jaardienst voor:

Jo Hoedemakers

Hoogmis voor:

Levende en overleden leden van Schutterij St.

Joseph Buchten

Donderdag 23 maart 09:00 uur Leesmis

Aansluitend rozenkransgebed en aanbidding

Heilige Mis voor:

Alle vrijwilligers die zich inzetten voor onze parochie

Zaterdag 25 maart 18:00 uur Hoogmis

Zeswekendienst voor:

Mia Zeelen-Heffels

Sjeng Kleinen

Donderdag 30 maart 09:00 uur Boeteviering

Dit is geen H. Mis

Vrijdag 7 april 15:00 uur Kruisweg

19:00 uur Goede Vrijdag viering

Maandag 10 april 09:30 uur Tweede Paasdag

Hoogmis

Jaardienst voor:

Overleden ouders Nic en Mia Hoofwijk-Impelmans

Donderdag 13 april 09:00 uur Leesmis

Aansluitend rozenkrans en aanbidding

Heilige Mis voor:

Al onze armen en behoeftigen

HOLTUM

Zondag 5 maart 09:30 uur Hoogmis

Jaardienst voor:

Bertha Wijshoff-van Sloun en voor Bèr Wijshoff en
hun achterkleinkind Suus

Frans Kerstjens

Hoogmis voor:

Anny Kerstjens

Zondag 19 maart 09:30 uur Hoogmis

Kinderwoorddienst.

Hoogmis voor:

Hen die offerden voor O.L.V. van Altijddurende

Bijstand.

Voor de zieken van onze parochie.

Zondag 2 april Palmzondag 09:30 uur Hoogmis

Jaardienst voor:

Harrie Wagemans en Gertrudis Bohnen en dochter

Jeanny

Zaterdag 8 april Paaswake 20.00 uur Hoogmis

Hoogmis voor

Sophie Mains-Alberts

Datum	ALDENHOF	BORN	BUCHTEN	
zaterdag 4 maart		19.15 uur Presentatieviering		
zondag 5 maart				
dinsdag 7 maart				
woensdag 8 maart				
donderdag 9 maart			09:00 uur Leesmis	
vrijdag 10 maart	18:30 uur Leesmis			
zaterdag 11 maart			18.00 uur Presentatieviering	
zondag 12 maart				
dinsdag 14 maart				
woensdag 15 maart				
donderdag 16 maart			09:00 uur Leesmis	
vrijdag 17 maart	18:30 uur Leesmis			
zaterdag 18 maart		19.15 uur Hoogmis		
zondag 19 maart			11:00 uur Patroonsfeest Schutterij	
dinsdag 21 maart				
woensdag 22 maart				
donderdag 23 maart			09:00 uur Leesmis	
vrijdag 24 maart	18:30 uur Leesmis			
zaterdag 25 maart			18.00 uur Hoogmis	
zondag 26 maart				
dinsdag 28 maart				
woensdag 29 maart				
donderdag 30 maart			09:00 uur Boeteviering	
vrijdag 31 maart	18:30 uur Leesmis			
zaterdag 1 april		19.15 uur Hoogmis		
zondag 2 april				
dinsdag 4 april				
woensdag 5 april				
donderdag 6 april				
donderdag 6 april				
vrijdag 7 april	15:00 uur Kruisweg	15:00 uur Kruisweg	15:00 uur Kruisweg	
vrijdag 7 april			19:00 uur Goede vrijdagviering	
zaterdag 8 april	18:30 uur Paasviering			
zondag 9 april		09:30 uur Hoogmis		
maandag 10 april			09:30 uur Hoogmis	
dinsdag 11 april				
woensdag 12 april				
donderdag 13 april			09:00 uur Leesmis	
vrijdag 14 april	18:30 uur Leesmis			
zaterdag 15 april		19.15 uur Kinderwoorddienst		
zondag 16 april				

Ziekencommunie

Op zaterdag 4 maart en vrijdag 7 april (Pasen) wordt vanaf 13:00 uur de ziekencommunie gebracht aan hen die daarom gevraagd hebben.

De misintenties voor zaterdag
vermeld in de v

	HOLTUM	GREVENBICHT	OBBICHT	DATUM
				zaterdag 4 maart
	09.30 uur Hoogmis		11:00 uur Presentatieviering	zondag 5 maart
		18:30 uur Leesmis		dinsdag 7 maart
			18:30 uur Leesmis	woensdag 8 maart
				donderdag 9 maart
				vrijdag 10 maart
				zaterdag 11 maart
		11:00 uur Hoogmis		zondag 12 maart
		18:30 uur Leesmis		dinsdag 14 maart
			18:30 uur Leesmis	woensdag 15 maart
				donderdag 16 maart
				vrijdag 17 maart
				zaterdag 18 maart
	09.30 uur Kinderwoorddienst		11:00 uur Hoogmis	zondag 19 maart
		18:30 uur Leesmis		dinsdag 21 maart
			18:30 uur Leesmis	woensdag 22 maart
				donderdag 23 maart
				vrijdag 24 maart
				zaterdag 25 maart
		11:00 uur Hoogmis		zondag 26 maart
		18:30 uur Leesmis		dinsdag 28 maart
			18:30 uur Leesmis	woensdag 29 maart
				donderdag 30 maart
				vrijdag 31 maart
				zaterdag 1 april
	09.30 uur Hoogmis		11:00 uur Hoogmis	zondag 2 april
		18:30 uur Boeteviering	18:30 uur Boeteviering	dinsdag 4 april
				woensdag 5 april
			13:30 uur Ouderenviering	donderdag 6 april
			19:00 uur Hoogmis	donderdag 6 april
	15:00 uur Kruisweg	15:00 uur Kruisweg	15:00 uur Kruisweg	vrijdag 7 april
				vrijdag 7 april
	20:00 uur Paaswake		22:00 uur Paaswake	zaterdag 8 april
		11:00 uur Hoogmis		zondag 9 april
				maandag 10 april
		18:30 uur Leesmis		dinsdag 11 april
			18:30 uur Leesmis	woensdag 12 april
				donderdag 13 april
				vrijdag 14 april
				zaterdag 15 april
	09.30 uur Hoogmis		11:00 uur Hoogmis	zondag 16 april

Ziekencommunie

15 en zondag 16 april worden volgende editie.

Op zaterdag 4 maart en vrijdag 7 april (Pasen) wordt vanaf 13:00 uur de ziekencommunie gebracht aan hen die daarom gevraagd hebben.

GREVENBICHT

Dinsdag 7 maart 18:30 uur Leesmis

Heilige Mis voor:

De zieken en de mensen in moeilijkheden

Zondag 12 maart 11:00 uur Hoogmis Dames koor

1^e jaardienst voor Jos Thissen

Jaardienst voor:

Theodoor en Nelly Pernot-Tholen

Mia Smeets-Savelkoul

Frits Hustinx en echtgenote Tilla Hustinx-Kelleners

Lena in 't Panhuis-Daemen vanwege verjaardag

tevens voor Theodoor in 't Panhuis en zoon Huub

Herma en Björn Slothouwer

Dinsdag 14 maart 18:30 uur Leesmis

Jaardienst voor:

Jet Kitzen-Veders

Heilige Mis voor:

Frits Hustinx vanwege verjaardag

Dinsdag 21 maart 18:30 uur Leesmis

Jaardienst voor:

Frans Frenken, Lucie Frenken-Krauth en zoon Pierre

Heilige Mis voor:

Johanna Hoofwijk-Brouns vanwege verjaardag

Zondag 26 maart 11:00 uur Hoogmis Gemengd koor

Jaardienst voor:

Mathieu Demandt en Nelly Demandt-Hocks

Ellie Mulleners

Harry Wijshoff tevens voor Guus Wijshoff

Frans Coenen, ouders Coenen-Lemmens en

Theu en Jeanne Ariaans-Coenen

Hoogmis voor:

Anna Maria Ruber-Menten en

Jo Janssen vanwege verjaardag

Dinsdag 28 maart 18:30 uur Leesmis

Heilige Mis voor:

Ton Ubachs vanwege verjaardag

Dinsdag 4 april 18:30 uur Boeteviering

Vrijdag 7 april 15:00 uur Kruisweg Dames koor

Zondag 9 april 11:00 uur Hoogmis Gemengd koor

Jaardienst voor:

Sjaak en Lenie Wijshoff-Savelkoul

Frans Greijn

Hoogmis voor:

Jan en Bertha Savelkoul-Wijshoff en Mia Smeets

-Savelkoul

Truus Smeets-Swinkels vanwege verjaardag tevens

voor Michel Smeets

Nelly Pernot-Tholen vanwege verjaardag tevens

voor Theodoor Pernot

Dinsdag 11 april 18:30 uur Leesmis

Heilige Mis voor:

Verhoring van al onze persoonlijke intenties

OBBICHT

Zondag 5 maart 11:00 uur Hoogmis

Jaardienst voor:

Ouders Peter Donders en Maria Vroemen

Sjeanny van Mulken-de Bruijn

Hoogmis voor:

Mai Gregoire-Munsters en Jules Gregoire

Woensdag 8 maart 18:30 uur Leesmis

Heilige mis voor:

De bewoners van landen in de wereld die lijden onder hongersnood en ziekte

Woensdag 15 maart 18:30 uur Leesmis

Heilige mis om:

Eenheid en saamhorigheid in de samenleving

Zondag 19 maart 11:00 uur Hoogmis

Jaardienst voor:

Max Leurs

Tiny van den Bongart-Donders

Hoogmis voor:

Ouders Hermans-Ramakers en zoon Jo

Ouders Damen-Corbey

Tiny Hecker-Gregoire en familie Hecker-Gregoire

Paula Hubens-Willems en Mia Kusters-Jennen

vanwege Ouderenvereniging

Lisette en Jan van Didden-Conjour en ouders

Conjour-Diris en kinderen

Woensdag 22 maart 18:30 uur Leesmis

H. Mis voor:

De slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië

Woensdag 29 maart 18:30 uur

Boeteviering

Zondag 2 april 11:00 uur Hoogmis Palmzondenviering

Jaardienst voor:

Z.E.H. Pastoor Pierre Pörteners

Hoogmis voor:

Mia Salden

Tjeu Driessen vw. de burens

Woensdag 5 april 18:30 uur Geen misviering

Rozenhoedje

Donderdag 6 april 13:30 uur OuderenPaasviering

Levende en overleden leden Ouderenvereniging

Donderdag 6 april 19:00 uur Hoogmis

Witte Donderdagviering

Vrijdag 7 april 15:00 uur

Kruisweg

Zaterdag 8 april 22:00 uur Paaswake

Voor de overledenen van onze parochiegemeenschap

Woensdag 12 april 18:30 uur

H. Mis voor:

Gertie en Sjang Alberti en ouders Zef Alberti en

Wilhelmina Oberdorf



Gedoopt

Op 22 januari 2023 is door het doopsel in de kerk opgenomen: Joep Nohlmans. Zoon van Roel Nohlmans en Evelien Spee.



Wij feliciteren de ouders en vragen Gods hulp bij de opvoeding van hun zoon.

Extra collecte

Op 4 maart en 1 april 2023 is er tijdens de H. Mis een extra collecte voor het groot onderhoud van onze parochiekerk. Alvast hartelijk dank



In de Heer overleden

27 Januari
Angelica van der Haar
59 jaar



Moge zij rusten in de vreugde en de vrede van de Heer.

Koffiedrinken

Een keer per maand drinken wij gezamenlijk in de sacristie, een kop koffie/thee na de H. Mis,

Iedereen is van harte welkom op 4 maart en 1 april 2023.

Huispaaskaarsen

Huispaaskaarsen kunnen tot 19 maart besteld worden voor en na de diensten in de sacristie of bij Miet Coenen 06-106 95 147.



Palmpaaskruisen maken

Hallo jongens en meisjes van alle groepen van het basisonderwijs, ouders en verzorgers, Willen jullie dit jaar ook een palmpaaskruis komen maken op woensdag 29 maart 2023 in de kerk van Obbicht vanaf 13.30 uur (tot ongeveer 15.30 uur).

Aanmelden via e mail adres: hatmjoosten@hotmail.com of via tel.nr. : 06 13064608

(beide van Rini van de Geer-Joosten)

Het palmpaaskruis heeft bepaalde vaste attributen, die elk een eigen betekenis hebben.

Uitleg volgt op woensdag 29 maart.

Het wordt Pasen! Jezus staat op,

Zijn verhaal gaat verder, net zoals in de natuur ieder jaar in de lente alles opnieuw gaat groeien.

De bedoeling is dat het palmpaaskruis aan een ander wordt gegeven, te weten: aan iemand die oud is, of ziek is, of die eenzaam is, of die verdrietig is, of

Denk eraan om een naald met een groot oog, plakband en een schaar (voorzien van naam!) mee te nemen.

Wilt u, (groot-)ouder/verzorgers, komen helpen?

Graag! Laat het s.v.p. even weten in verband met de indeling van de groepen.

Zondag 2 april is in de kerk van Obbicht om 11.00 uur de Palmzondag waarbij ook onze eigengemaakte palmpaaskruisen en de palmtakjes gezegend worden.

Wil je tijdens de Palmzondag iets lezen of iets doen?

Laat dit even weten vóór of op 29 maart !





Lichtprocessie in Buchten

Op 28 januari jongstleden trok weer de jaarlijkse Lichtprocessie door Buchten.

Wij willen een woord van dank richten aan de vrijwilligers van de parochiegemeenschap, voor het klaarzetten van de kaarsenbakken met kaarsen, het versieren van de parochiekerk de mooie versiering en verlichting van de Mariakapel. Een bijzonder woord van dank voor de goede begeleiding van de verkeersregelaars van het Wielcomité Buchten, deze zijn onmisbaar tijdens deze processie.

Collecte Turkije en Syrië

Op zaterdag 11 februari jl. is er tijdens de H. Mis een extra collecte gehouden voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië.

Voor dit doel doneerden de aanwezige parochianen het mooie bedrag van € 83,45.

Alle milde gevers hartelijk dank voor uw bijdragen.

Huispaaskaarsen

Evenals vorige jaren bieden wij u weer de mogelijkheid in het bezit te komen van een gezegende huispaaskaars. Voor prijzen en voorbeelden zie de foto. U kunt deze huispaaskaars bestellen voor of na de H. Missen op 11 en 19 maart, in de sacristie of op donderdag van 10:00 uur tot 11:30 uur in het Parochiekantoor, Dorpstraat 34 Buchten.

Bij de bestelling dient u het verschuldigde bedrag te voldoen. U kunt uw Huispaaskaars bestellen tot uiterlijk 19 maart 2023.

De bestelde Huispaaskaarsen zullen op 8 april tijdens de Paaswake in Holtum worden gezegend.

Na de H. Mis op 10 april in Buchten kunt u deze dan meenemen.

Koffiedrinken

Op zaterdag 11 maart en 22 april is er na de Heilige Mis een gezellig samenzijn met koffie en een koekje in de sacristie. Iedereen is van harte welkom.

Kerkbijdrage

Beste parochianen van Buchten Vooraan in dit blad staat een artikel over de kerkbijdrage.

Voor de H. Catharinakerk in Buchten bieden we graag inzicht in de ontwikkeling.

Kerkbijdrage	
2002	€14.409
2010	€10.980
2022	€ 6.285

Met een meer dan halvering van de kerkbijdrage in de afgelopen 20 jaar zult u begrijpen dat het steeds moeilijker wordt om de eindjes aan elkaar te knopen.

Om onze toezegging gestand te doen om de kerk open te houden, doen wij een dringend beroep op uw bijdrage?

Vastenactie

Dit jaar zullen de vastenactiezakjes weer als vanouds huis aan huis worden opgehaald in de Goede Week op maandag 3 april. Ook dit jaar sluiten wij aan bij de vastenactie van het Bisdom Roermond: "Mensen Onderweg". Deze actie wordt van harte bij u aanbevolen. U vindt de vastenactiezakjes in dit Parochieblad.

Extra collecte

Op zondag 19 maart en zaterdag 10 april wordt een extra collecte gehouden voor het onderhoud van onze kerk en kerkhof.

Dankwoord

Tijdens een informele bijeenkomst hebben wij afscheid genomen van twee van onze bestuursleden, Anny Smits-Houben en Math Savelkoul.

Anny is vanaf 1998 lid geweest van ons kerkbestuur en heeft hierbij vele functies vervuld. Vele jaren is zij secretaris geweest, maar daarnaast had zij nog vele taken, van het notuleren van de bestuursvergaderingen tot het regelen van misdienaars en acolieten en het verzorgen van onze Catharinabode, kortom te veel om op te noemen.

Math was ten tijde van het ontstaan van de federatie in 2013 vrijwilliger in onze parochie. Gelet op zijn kennis van technische zaken werd hij gevraagd om toe te treden tot ons parochiecomité. Alle mogelijke technische klussen en reparaties, zoals onderhoud van verwarming, het netjes houden van ons kerkhof en zaken op het gebied van arbeidsveiligheid.

Wij willen beiden heel hartelijk danken voor hun inzet voor onze kerkgemeenschap en wensen hun nog vele gelukkige jaren met hun gezin en familie.

In de Heer overleden

2 januari
Mia van Daal - Janssen
82 jaar
11 januari
Corry Hintzen - Urlings
87 jaar
14 januari
Mia Van Sloun - Ophelders
81 jaar
25 januari
Jeanne Van de Winkel-Smeets
86 jaar
7 februari
Mia Zeelen-Heffels
86 jaar
13 februari
Sjeng Kleinen
84 jaar
19 februari 2023
Ton Cox
75 jaar



Mogen zij rusten in de vreugde en vrede van de Heer.

HUISPAASKAARSEN 2023

Bestel nu uw eigen huispaaskaars door in te schrijven op deze lijst.

model: A & H kaars: 6,5 x 20 cm	model: B & G kaars: 7 x 25 cm	model: C & F kaars: 7,5 x 30 cm	model: D & E kaars: 8 x 40 cm
€ 14,00	€ 20,50	€ 30,00	€ 41,50



Opgave misintenties

Het volgende federatieblad nr. 4 zal 6 weken bevatten, namelijk van 15 april t/m 26 mei. Misintenties kunt u opgeven tot uiterlijk 16 maart a.s. bij Netty de Vries, Adelaarstraat 16 Holtum, tel: 046-4856889 of per mail parochie-stmartinus-holtum@home.nl. Tarief misintentie € 30,00

Aan allen een zalig Paasfeest



Heilige Missen

H. Missen in onze kerk zijn op de volgende zondagen om 09.30 uur, tenzij anders vermeld:
5 maart en 19 maart (Kinderwoorddienst)
2 april (Palmpasenviering),
Vrijdag 7 april (kruisweg 15.00 uur),
Zaterdag 8 april (Paaswake om 20.00 uur),
16 april en 30 april. 14 mei, 21 mei (E. Heilige communieviering om 11.00 uur) en
zaterdag 27 mei (Pinksteren 19.15 uur), 25 juni.

Extra Collecte

De extra collecte voor het groot onderhoud van onze kerk zal worden gehouden op zondag 5 maart en zondag 2 april.



Bedevaarten Banneux 2023

De triduüms (vijfdaagse bedevaart) zullen plaatsvinden van 16 t/m 20 juni en van 29 september t/m 3 oktober. Reïssom is € 350,00 (toeslag 1-persoonskamer € 65,00) De dagbedevaarten zijn op 19 juni en 2 oktober. Reïssom incl. lunch en koffie met vlaai € 48,00. Reïssom alleen bus € 24,00.

Voor informatie of aanmelding triduüms kunt u contact opnemen met het Huis voor de Pelgrim tel: 043-3215715 of mail: info@huisvoordepelgrim.nl.

Voor de dagbedevaarten kunt u contact opnemen met de lokale contactpersoon: Netty de Vries tel: 046-4856889.

Vastenactie

Dit jaar zullen de vastenactiezakjes weer als vanouds huis aan huis worden opgehaald in de Goede Week (vanaf maandag 3 april t/m zaterdag 8 april). Ook dit jaar is de vastenactie weer in zijn geheel bestemd voor het missiewerk van Pater Huub Wagemans in de Congo. Laten wij ook in deze voor ons turbulente tijd toch ook denken aan onze naasten, die het nog talrijke malen moeilijker hebben dan wij.

Zo ook in de Congo. De voorbijgaande jaren is er al heel veel veranderd, maar er moet nog veel gebeuren. Laten we daarom gezamenlijk zorgen dat ook onze naasten in de Congo een blijvende toekomst hebben.

Mocht u onverhoopt niet thuis zijn en toch gaarne een donatie doen dan kunt u deze ook overmaken op bankrekeningnummer NL 98 RBRB 098.28.17.789 t.n.v. P.J.H. Wagemans, met vermelding donatie voor de Congo. Namens Pater Huub Wagemans en vooral de kinderen van de Congo hartelijk dank voor uw gave.

Van harte bij u aanbevolen. U vindt de vastenactiezakjes in dit parochieblad.

Huispaaskaarsen

Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid om huispaaskaarsen te bestellen tot 19 maart a.s.

Er zijn 4 afmetingen van klein naar groot en uw kunt kiezen uit 2 afbeeldingen: H. Geest of Phoenix.

Inschrijving kan middels de inschrijffijsten in het voorportaal van de kerk. Of bij Netty de Vries:

Adelaarstraat 16 tel: 046-4856889.

Gelieve de betaling te voldoen bij inschrijving.

afmeting 6,5x20 cm 14,00,

afmeting 7x25 cm € 20,50,

afmeting 7,5x30 cm € 30,00 en

afmeting 8x40 cm € 41,50.

HUISPAASKAARSEN 2023

H. Geest

Phoenix

Bestel nu uw eigen huispaaskaars door in te schrijven op deze lijst.

model: A & H kaars: 6,5 x 20 cm	model: B & G kaars: 7 x 25 cm	model: C & F kaars: 7,5 x 30 cm	model: D & E kaars: 8 x 40 cm
€ 14,00	€ 20,50	€ 30,00	€ 41,50



Kienmiddag

Zonnebloem Grevenbicht, Obbicht, Papenhoven en Schipperskerk

Op vrijdag 10 maart organiseert de Zonnebloem een kienmiddag in café de Mert, Raadhuisstraat 2A in Grevenbicht. Het kienen begint om 14.00 uur. Zaal open 13.30 uur.

In de pauze wordt een lekker kopje koffie/thee aangeboden. De kienmiddag is overigens voor iedereen toegankelijk. De Zonnebloem nodigt u van harte uit en wenst u alvast een gezellige kienmiddag.

Kerkbijdrage

Beste parochianen van Papenhoven, Grevenbicht en Schipperskerk

Vooran in dit blad staat een artikel over de kerkbijdrage. Voor de H. Catharinakerk in Grevenbicht, Papenhoven en Schipperskerk bieden we graag inzicht in de ontwikkeling.

Kerkbijdrage	
2002	€ 34.525
2010	€ 29.126
2022	€ 16.877

Met een halvering van de kerkbijdrage in de afgelopen 20 jaar zult u begrijpen dat het steeds moeilijker wordt om de eindjes aan elkaar te knopen.

Om onze toezegging gestand te doen om de kerk open te houden, doen wij een dringend beroep op uw bijdrage?

Extra Collecte

12 maart voor het onderhoud van onze kerk
26 maart Caritas
9 april voor het onderhoud van onze kerk



Opgeven misintenties

Misintenties kunt u bestellen bij Marjo Willems, Pastoor Dolsstraat 1D. U kunt de misintenties ook opgeven via een briefje (deze liggen achter in de kerk) en dit op bovenstaand adres in de brievenbus doen of via mail marjo.mathieu@ziggo.nl



Huispaaskaarsen

Huispaaskaarsen kunnen tot 19 maart besteld worden voor en na de kerkdiensten in de sacristie of bij Marjo Willems. Telefoon: 046-485 76 62.

HUISPAASKAARSEN 2023

A B C D E F G H

H. Geest | Phoenix

Bestel nu uw eigen huispaaskaars door in te schrijven op deze lijst.

model: A & H kaart: 6,5 x 20 cm	model: B & G kaart: 7 x 25 cm	model: C & F kaart: 7,5 x 30 cm	model: D & E kaart: 8 x 40 cm
€ 14,00	€ 20,50	€ 30,00	€ 41,50

In de Heer overleden

30-12
Bep Storms-
Hanssen
68 jaar



Moge zij rusten in de vreugde en de vrede van de Heer.

Pater Karel Munstergeleen

Met Zonnebloem Grevenbicht, Obbicht, Papenhoven en Schipperskerk naar Pater Karel in Munstergeleen op woensdag 22 maart.

Pater de Korte verzorgt een gebedsdienst bij Pater Karel, u kunt nog een kaarsje opsteken en in de tuin rondwandelen. Daarna is het tijd voor koffie met vlaai bij Brasserie Abtshoven.

Kosten € 10,00, dit is inclusief koffie met vlaai en vervoer. Informatie over het vervoer volgt na aanmelding. Aanmelden kan t/m 14 maart.

In Grevenbicht bij Marianne Dieteren, Rozenlaan 13, tel. 0464857675, in Obbicht bij Jan-Willem Eggers, Langs de Groene Weg 3A, tel. 0619908904, of in de Zonnebloemsoos.

Betaling per bank: NL77 RABO 0117295434 t.n.v. Zonnebloem Grevenbicht e.o.
o.v.v. Pater Karel 22 maart 2023.

Collecte Turkije en Syrië

Op zondag 12 februari jl. is er tijdens de H. Mis een extra collecte gehouden voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië.

Voor dit doel doneerden de aanwezige parochianen het mooie bedrag van € 156,07. Alle milde gevers hartelijk dank voor uw bijdragen.



Zalig Pasen



Huispaaskaarsen

Huispaaskaarsen kunnen tot 19 maart besteld worden voor en na de diensten in de sacristie of bij Jan Hermans, 046-485 53 53.



Vastenactie 2023 Obbicht loopt voor de 30^{ste} keer warm voor Burundi

In 2023 wil het P.M.C. Obbicht weer collecteren voor Burundi. De tweede collecteronde loopt van 20 t/m 25 maart. Mocht u de collectant missen dan kunt u Burundi toch financieel steunen door een bedrag over te maken op rekeningnummer Rabobank NL 74 RABO 0119 9657 04 t.n.v. Rooms Katholieke Parochie St. Willibrordus o.v.v. Burundi. Laten we als Obbicht ook deze 30^{ste} keer weer zo succesvol maken als voorgaande jaren.

Collecte Turkije en Syrië

Op zondag 12 februari jl. is er tijdens de Vastelaovesmès een extra collecte gehouden voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Voor dit doel doneerden de aanwezige parochianen het mooie bedrag van € 228,36. Alle milde gevers hartelijk dank voor uw bijdragen.

Koffie drinken na de H. Mis

Op zondag 5 maart en 2 april bent u na afloop van de zondagsmis weer van harte welkom in het parochiezaaltje voor een gezellig onderonsje onder het genot van een kopje koffie of thee.



In de Heer overleden

10 november
Piet Bogie
82 jaar
14 januari
Tiny Stickelbruck-
van Dooren
80 jaar
30 januari
André Bouts
76 jaar
6 februari
René Vencken
81 jaar
Mogen zij rusten in de vreugde
en de vrede van de Heer.



Paaseierenactie Schutterij St. Willibrordus Obbicht

Ook dit jaar is weer de jaarlijkse paaseierenactie van Schutterij St. Willibrordus. U kunt de eieren tot en met 31 maart bestellen. De eieren worden in overleg met u op 5 april bezorgd!



De prachtig gekleurde eieren kosten 40 ct per stuk. U kunt bestellen bij: Mia Burgers Tel: 046-4858886 of 06-42448849 Email: miaburgers@hotmail.com of Loes de Wit Tel: 046-4854882 of 06-17109798 De Schutterij bedankt u hartelijk voor uw bestelling.

Hoe treffend verwoord!

Wanneer de natuur alleen maar wordt gezien als een object van profijt en belang, dan brengt dat ook ernstige gevolgen voor de maatschappij met zich mee. De opvatting die de willekeur van de sterkste ondersteunt, heeft een geweldige ongelijkheid, ongerechtigheid en geweld voor het grootste gedeelte van de mensheid bevorderd, omdat de hulpbronnen het eigendom worden van wie het eerste komt of van wie de macht heeft: de winnaar krijgt alles. Het ideaal van harmonie, gerechtigheid, broederschap en vrede dat Jezus voorhoudt, staat lijnrecht tegenover dit model en Hij bracht dit zo tot uitdrukking, toen Hij verwees naar de machten van zijn tijd: De heersers der volkeren regeren hen met ijzeren vuist en de groten maken misbruik van hun macht over hen. Dit mag bij u niet het geval zijn; wie onder u groot wil worden, moet dienaar van u zijn (Mat. 20, 25-26).
Uit de encycliek "Laudate si" van Paus Franciscus

Extra Collecte

Op zondag 5 maart en 2 april is er een extra collecte voor het onderhoud van onze kerk.



Opgeven misintenties

Misintenties kunt u doorgeven bij Jan Hermans, Maasstraat 39 - 046 4855353. U kunt hiervoor ook terecht in de sacristie voor of na de H. Mis. Voor plaatsing in het volgende parochieblad (looptijd 15 april t/m 16 mei 2023) dient u uw opgave te melden vóór 16 maart a.s.

Advertenties



Gespecialiseerd in het leveren en monteren
van hout-beton en betonschuttingen

www.schuttingbouwhermans.nl
Telefoon: 06-2337 70 83



Provincialeweg 33
6141 AA Limbricht
046 - 452 41 56

www.kustersuitvaartzorg.nl
info@kustersuitvaartzorg.nl



Pearle
opticiens

Kerkstraat 32 A 6121 LD Born 046 485 58 19
Brillen Oogmeting Contactlenzen

Vleeshouwers
ELECTRO

Elektrowinkelier - Elektrotechnische installaties - Geluidsverhuur

Burg. v. Boxtelstraat 4, 6141 AK Limbricht.
tel: 046-4515502 fax: 046-4511717
www.vleeshouwers.nl info@vleeshouwers.nl

Advertenties

STER-BORN WIJ STAAN VOOR U KLAAR



Tuinstraat 19 Born 046-4851328 www.sterborn.nl

Voor de lekkerste frietjes, snacks,
en huisgemaakte specialiteiten!



Wij zijn dagelijks geopend
van 16.00 tot 22.00 uur.

Kom gezellig naar ons toe
of bestel uw eten online!

Dorpstraat 48, Buchten - www.frietjevanroswietje.nl

Voor juridisch advies bent u van harte
welkom op ons nieuwe kantoor.

Notariaat Born

mr. C.T.P. Van Wersch

Kloosterstraat 14 | 6123 AM Holtum

Tel: 046-4851748
e-mail: info@notariaatborn.com
website: www.notariaatborn.nl

Onze kantooruren zijn op maandag tot en met vrijdag: 08:30 - 12:30 uur en 13:30 - 17:00 uur.

JUMBO

Hilkens
Born, Kapelweg 4a



Swentibold wonen

INSPIRATIE OM VAN UW HUIS EEN THUIS TE MAKEN

Swentibold wonen, een familiezaak, die dit jaar al 60 jaar bestaat, is een begrip in de hele regio voor complete woninginrichting. In de ruime toonzaal presenteren zij een uitgebreide collectie gordijnen, vloerbekledingen, zonwering en decoratie artikelen. Gespecialiseerd in maatwerkkasten, bankstellen en hoekbanken op maat, maar ook de mooie collecties boxspringbedden en beddengoed mogen gezien worden.

SWENTIBOLD WONEN T 046 - 48 513 49
DORPSTRAAT 52 E KUPERS@SWENTIBOLDWONEN.NL
6122 CB BUCHTEN

WWW.SWENTIBOLDWONEN.NL

OPENINGSTIJDEN

WOENSDAG
DONDERDAG 09:00-18:00 UUR
VRIJDAG
ZATERDAG 10:00-16:00 UUR
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN

Kinderpagina


 Wacht niet voortdurend op een bijzondere dag

Maar ontdek in elke dag wat moois en lach

Geniet van alles wat jouw hartje mag raken

Want het zijn die kleine dingen, die het leven bijzonder maken
 Geniet van het leven



Willem de Zwijger

Pasen woordzoeker



Zoek de woorden op de woordzoeker. De letters die overblijven, vormen een nieuw woord. Schrijf dit woord op de stippellijn:

Jezus gaf Zijn leven voor mij.

Er is geen grotere dan Hij!

♥	n	l	h	o	f	r	l	g	r	a	f
t	j	e	g	o	d	e	g	e	k	r	s
e	i	t	g	h	m	e	r	e	u	p	
m	w	n	a	e	n	h	u	f	z	a	v
p	r	a	h	a	z	i	f	e	s	i	k
e	n	m	d	e	s	o	j	e	n	u	l
l	g	e	n	e	z	i	n	g	s	d	a
s	p	e	c	e	r	i	j	e	n	♥	m

Genade
 genezing
 graf
 God
 haan
 Heer 2x

hemel
 hof
 Jezus
 kruis
 kus
 lam

mantel
 offer
 Pasen
 specerijen
 tempel
 wijn



B E S T
 F R I E N D S