



Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid

Jaargang 5 nummer 4 april - mei 2023



Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid Parochieblad van Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht

Mededelingen

- Voor informatie en aanmelding van het doopsel van uw kind kunt u contact opnemen met de werkgroep Doopsel
Tel: 046-485 68 89 (b.g.g. 06-1306 4608) of per E-mail: doopsel@parochieborn.nl
- Wilt u een huwelijk opgeven dan kan dit tijdens de openingsuren van het parochiekantoor in Born, tel: 046-850 06 80
Voor opgave en informatie kunt u ook mailen naar info@parochieborn.nl
- **U kunt een E-mail sturen naar:**
parochieblad@parochieborn.nl
- Voor plaatsing van een artikel in het blad
- Adverteren in het blad
- Bezorgklachten over het blad
- Als u het blad niet wenst te ontvangen

Vrijwillige bijdrage

Ons parochieblad wordt door parochianen zeer gewaardeerd en is het visitekaartje van onze kerken en diaconie.
Door de vrijwillige inzet van de redactie en advertenties besparen we enorm op de kosten, om de kosten verder te reduceren kunt u een vrijwillige bijdrage overmaken op het banknummer van uw parochie, bij voorbaat dank

Misintenties

Voor opgave misintenties in de periode van 27 mei 2023 t/m 14 juli 2023 is de uiterlijke datum 4 mei 2023, opgave bij de contactpersoon van uw parochie

**Eenvoudige diensten door de week
(leesmis) € 15,00**

**Eucharistieviering op zaterdagavond
of op zondag € 30,00**

**Op de omslag
Preekstoel H. Catharinakerk Buchten**

In dit nummer

2	Colofon
3	Woord van de pastoor
4-8	Parochienieuws
9-12	Misintenties en misrooster
13	Parochienieuws Born
14	Parochienieuws Buchten
15	Parochienieuws Holtum
16	Parochienieuws Grevenbicht
17	Parochienieuws Obbicht
18-19	Advertenties
20	Kinderpagina

Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid

E-mail: info@parochieborn.nl
Adres: Bronstraat 2A, 6121 LG Born
Telefoon: 046-850 06 80
Openingsuren parochiekantoor:
Donderdag: van 13:30 uur tot 16:30 uur
IBAN: NL21 RABO 0154 4676 18
KvK-nummer: 7487 2699

Pastoor: F. Houwman

E-mail: pastoor@parochieborn.nl
Adres: Bronstraat 2A, 6121 LG Born
Telefoon: 046-485 13 06 of 06-1148 47 19

**Bij geen gehoor en dringende aangelegenheden:
Pastoor-deken Lauvenberg 046-449 12 84**

Catechiste: Rini van de Geer-Joosten

E-mail: hatmjoosten@hotmail.com
Adres: Dorpstraat 34A, 6122 CB Buchten
Telefoon: 06-1306 46 08

Parochiecomité H. Martinus Born

Adres: Bronstraat 2A, 6121 LG Born
E-mail: info@parochieborn.nl
IBAN: NL78 RABO 0108 3002 18
Contactpersoon: Miet Coenen Telefoon: 06-106 95 147

Parochiecomité H. Catharina Buchten

E-mail: pc-buchten@parochieborn.nl
Adres: Dorpstraat 34 6122 CB Buchten
IBAN: NL79 RABO 0108 3713 01
Openingsuren parochiekantoor:
Donderdag: 10:00 uur tot 11:30 uur (alleen even weken)
Contactpersoon: Jac Hermans Telefoon: 06-403 37 306

Parochiecomité H. Catharina Grevenbicht

E-mail: pc-grevenbicht@parochieborn.nl
Adres: Pastoor Dolsstraat 1D, 6127 AK Grevenbicht
IBAN: NL36 RABO 0117 2002 39
Contactpersoon: Marjo Willems Telefoon: 046-485 76 62

Parochiecomité H. Martinus Holtum

E-mail: pc-holtum@parochieborn.nl
Adres: Adelaarstraat 16 6123 BG Holtum
IBAN: NL22 RABO 0122 6937 95
Contactpersoon: Netty de Vries Telefoon: 046-485 68 89

Parochiecomité H. Willibrordus Obbicht

E-mail: pc-obbicht@parochieborn.nl
Adres: Maasstraat 39, 6125 AS Obbicht
IBAN: NL96 RABO 0137 9004 14
Contactpersoon: Jan Hermans Telefoon: 046-485 53 53

De vrouw Maria

Vanouds is de hele maand mei aan Maria, de moeder Gods gewijd. Het is een heel groot eerbetoon van de katholieke kerk aan een vrouw. God, die alle mensen kent, kiest op het hoogtepunt van de heilsgeschiedenis een vrouw uit, Maria, het eenvoudige meisje uit Nazareth. Van haar ja-woord hangt het af of God zijn heilsplan kan verwerkelijken.

Maria is onzeker, zij twijfelt. Maar in haar grote liefde en door haar diep geloof zegt zij uiteindelijk volmondig: "Uw wil geschiede!".



Aan haar wordt de Zoon van God, Jezus, toevertrouwd. Jezus wordt mens, in alles aan ons gelijk, behalve in de zonde.

Ik ben geen theoloog, maar ik weet wel zeker dat door alles wat Maria zei en deed zij heel nadrukkelijk haar stempel drukte op het leven van Jezus.

Ik denk dan bijvoorbeeld aan het Bijbelverhaal

van de Bruiloft van Kana, wanneer tijdens het feest de wijn opraakt. "Ze hebben geen wijn meer:" zegt Maria tegen Jezus. "Is dat soms uw zaak?" antwoordt Jezus haar. En wetende dat Jezus dat doet wat zij Hem vraagt, zegt zij tegen de dienaren: "doet maar wat Hij u zeggen zal."

De Katholieke Kerk vereert Maria ten diepste en kent haar een uitnemende plaats toe. Bijna iedereen roept Moeder Maria's voorspraak in alle nood. Bij Moeder Maria ben je geliefd en gehoord. Door die grote betekenis toe te kennen aan de Heilige Maagd Maria benadrukt de Katholieke Kerk ook de voorname plaats die vrouwen in Kerk en samenleving hebben.



Altijd al heeft de Kerk erkent dat zowel man als vrouw hun specifieke talenten en capaciteiten hebben die onmisbaar zijn voor Kerk en samenleving.

De Kerk benadrukt dat hoewel man en vrouw niet gelijk zijn, zij wel absoluut gelijkwaardig zijn en dat daarom zowel man als vrouw absoluut gelijke rechten hebben.

Als wij binnenkort aan de Mariamaand beginnen, mogen we ons steeds meer afvragen wat Moeder Maria voor ons betekent en hoe we de devotie tot haar kunnen vergroten. Maar tegelijkertijd mogen

ook de vele vrouwen nadenken over hun vrouw zijn en zelfbewust steeds meer hun rol in de samenleving opeisen.

Vaak vraag ik mij af als we meer naar vrouwen zouden luisteren, zou de wereld er dan niet toch iets menselijker uitzien. Minder armoede, meer aandacht voor geringen en kleinen, minder oorlogen, meer respect en behoud van natuur en milieu.

God heeft de hoogste dunk van vrouwen en kent hen een net zo belangrijke plaats toe als mannen. Daar mogen we gerust in de Mariamaand eens over nadenken.

Academie Rolduc over 'schoonheid'

'Via pulchritudinis' – filosofische overwegingen bij de 'schoonheid'. Zo heet de lezing van Academie Rolduc die op vrijdag 28 april wordt gehouden. Het goede, het ware en het schone zijn de klassieke begrippen uit de filosofie. Goed, waar en schoon hebben een belangrijke betekenis in de menselijke geest, in onze samenleving, in het omgaan met elkaar en met de natuur.



Tijdens deze avond zal Dr. Detlef Rohling één van deze begrippen nader beschouwen: het schone. In de filosofie wordt deze benadering ook wel de 'via pulchritudinis' genoemd, de 'weg van de schoonheid'. Waarom oefent schoonheid zo'n grote aantrekkingskracht op mensen uit?

Welk doel heeft schoonheid? En kan zij ook een weg zijn naar meer menselijkheid en naar datgene wat het menselijke overstijgt: het goddelijke?

Dr. Rohling is priester van het bisdom Roermond en docent filosofie aan het grootseminarie Rolduc.

De lezing begint om 19.00 uur. Entree: vijf euro, ter plekke te voldoen.



Het volledige programma van de lezingenreeks Academie Rolduc is te vinden op www.rolduc.nl of op www.bisdrom-roermond.nl/academierolduc.

Aanmelden vooraf is noodzakelijk via: academie@rolduc.nl

St. Jozef, arbeider: overwegingen over werk

De mens kan niet zonder werk. De een ervaart het als een noodzakelijk kwaad, een ander als een levensvervulling. De 1e mei, gedachtenis van 'Sint Jozef arbeider', is een mooie aanleiding om te kijken hoe de Katholieke Kerk tegen het fenomeen arbeid aankijkt.

Met de radicale veranderingen die de industrialisatie met zich meebracht hebben opeenvolgende pausen zich helder uitgesproken over de betekenis en de waarde van de menselijke arbeid.

De bekendste is wel de encycliek 'Rerum Novarum' waarin paus Leo XIII zich in 1891 uitsprak over kapitaal en arbeid. Paus Johannes Paulus II ging precies negentig jaar later met zijn encycliek 'Laborem Exercens' in op de diepere betekenis van de menselijke arbeid. Daarin heeft hij de katholieke sociale leer verder doordacht en uitgewerkt.

Dat arbeid fundamenteel deel uitmaakt van het menselijk bestaan is een gegeven. Om zelfs maar aan de meest primaire levensbehoeften te voldoen moet er gewerkt worden. Eten, kleding, behuizing, het komt niet vanzelf. Het vraagt inspanning, kennis en vaardigheden die moeten worden vergaard, ontwikkeld en doorgegeven.

Ermoetvoorwordengewerkt en dat is één van de kenmerken waardoor de mens zich onderscheidt van de overige levende wezens. Alleen de mens is in staat om te werken en alleen de mens werkt, waardoor hij tegelijkertijd zijn bestaan op aarde verwezenlijkt.

Dat maakt arbeid tot een bijzonder kenmerk van de mens en van het menszijn, het kenmerk van een persoon die binnen een gemeenschap van personen werkt.

Jezus heeft het grootste deel van zijn leven gewerkt als eenvoudig handwerksman.

Ook de Kerk is ervan overtuigd dat arbeid wezenlijk deel uitmaakt van het menselijk leven. Zij baseert die overtuiging niet alleen op de menselijke ervaring, maar ook op de Bijbel, te beginnen met het boek Genesis. Dat beschrijft onder meer de fundamentele waarheden over de mens in de samenhang van het mysterie van de schepping.

Geschapen "als het beeld van God... man en vrouw" (Genesis 1, 27) krijgt de mens de opdracht "Wees vruchtbaar en wordt talrijk; bevolk de aarde en onderwerp haar" (Genesis 1, 28). Om misverstanden te voorkomen: de term 'onderwerpen' is hier

uitdrukkelijk niet bedoeld in de zin van willekeurig handelen, alsof de mens eigenaar is van de Schepping.

In het tweede hoofdstuk van Genesis wordt die opdracht anders verwoord: "Toen bracht Jahwe God de mens in de tuin van Eden om die te bewerken en te beheren" (Genesis 2, 15). In het uitvoeren van die opdracht weerspiegelt de mens het werk van de Schepper, naar wiens beeld hij is geschapen.

In de antieke oudheid heerste de opvatting dat fysieke arbeid niet iets was voor vrije mensen, maar voor slaven. Het christendom heeft daarmee afgerekend, voortbouwend op de Joodse traditie. Het zag dit bevestigd door het feit dat Jezus, "ofschoon Hij bestond in goddelijke majesteit" (Filippenzen 2,6), het grootste deel van zijn leven heeft gewerkt als eenvoudig handwerksman.

Maar hoe waar het ook is dat de mens geboren en geroepen is om te werken, toch dient in de allereerste plaats de arbeid de mens en niet de mens de arbeid. Dat betekent onder meer dat de

waardigheid en de betekenis van een mens niet wordt bepaald door de mate waarin hij in staat is arbeid te verrichten. Een mens is zoveel méér dan slechts een productiefactor.

We zien dit onder meer bevestigd in recente initiatieven als een 'maatjesproject', dat tot doel heeft mensen met een beperking zoveel mogelijk bij het arbeidsproces te betrekken.

De ervaring leert dat dit niet alleen bijdraagt aan het welzijn van mensen met een beperking zelf, die zo hun eigen aandeel aan de samenleving kunnen leveren. Het blijkt ook bij te dragen aan het welzijn van de collega's

doordat zij worden aangesproken op vaardigheden die verder gaan dan alleen het vakmatige.

Een dergelijk initiatief sluit aan bij wat Johannes Paulus II in zijn encycliek schrijft: iedere arbeid moet beoordeeld worden naar de waardigheid die eigen is aan de persoon of de mens die deze arbeid verricht.

"Is Hij niet de zoon van de timmerman?"

Zoiets heeft consequenties voor de manier waarop wij naar elkaar kijken. Dikwijls zijn wij geneigd mensen te vereenzelvigen met het werk dat zij doen en te beoordelen naar de status van hun arbeid. De denigrerende opmerking "Is dat niet de zoon van de timmerman?" (Matteüs 13, 55), is ons allesbehalve vreemd. De werkende mens investeert zichzelf en zijn krachten in de arbeid die hij verricht en bevestigt aldus zijn waardigheid als menselijke persoon.

Maar al te vaak is werk ook een zware last. De woorden "In het zweet zult ge werken voor uw brood"



(Genesis 3, 19) verwijzen naar de soms zeer zware inspanningen die sinds de zondeval met de menselijke arbeid gepaard gaan. Iedereen ervaart deze.

Dit weten vooral de mensen die soms in de moeilijkste omstandigheden fysiek zwaar werk moeten doen; de agrariërs, mijnwerkers, industrie- en landarbeiders. Maar ook wetenschappers, zorgverleners, vrouwen en mannen die in toenemende mate werk en zorg moeten zien te combineren.

“Kortom dit weten allen die arbeid verrichten, en omdat iedereen geroepen is om te werken, hebben alle mensen deze ervaring”, aldus Johannes Paulus II.

Toch, stelt hij, ondanks al deze krachtsinspanning - en soms zelfs vanwege de krachtsinspanning - is de arbeid goed voor de mens. Niet alleen een “nuttig” of “te genieten” goed, maar een “waardig” goed. Het stemt overeen met de waardigheid van de mens. Werk geeft een mens voldoening, een gevoel van eigenwaarde en draagt bij aan de zin van ons bestaan.

Door arbeid wordt een persoon in zekere zin “meer mens”. Daarom is werk volgens de katholieke sociale leer ook een fundamenteel recht. Een recht omdat de mens daarmee in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien, een gezin kan stichten en dit kan onderhouden.

Gebed tot St. Jozef, Arbeider
God, Schepper van al wat bestaat,
Gij hebt voor de mens
de arbeid gemaakt tot wet van zijn leven.
Geef dat wij, onder de bescherming
van de heilige Jozef, naar zijn voorbeeld
het werk volbrengen dat Gij ons opdraagt
en het loon ontvangen dat Gij belooft.
Door Christus onze Heer.

Hemelvaart

In de bijbel staan drie verhalen dat Jezus na zijn verrijzenis uit de doden opsteeg ten hemel. In het evangelie van Marcus en Lucas staat niet aangegeven wanneer dat gebeurde. In de Handelingen van de Apostelen staat echter dat Jezus nadat Hij veertig dagen bij zijn leerlingen was gebleven ten hemel werd opgenomen: “Hij werd voor hun ogen omhooggeheven en een wolk onttrok Hem aan hun blikken.” Volgens de catechismus beschrijft de Hemelvaart het definitieve binnengaan van de menselijke natuur van Jezus in de goddelijke heerlijkheid.

Overeenkomstig de Handelingen van de Apostelen wordt Hemelvaart veertig dagen na Pasen gevierd. Aanvankelijk was het feest van Hemelvaart nauw met het feest van Pinksteren verbonden.

Pas sinds de vierde eeuw is het een zelfstandig feest. Toch blijft Hemelvaart met Pinksteren verbonden, omdat Jezus zijn leerlingen beloofde de Heilige Geest te zenden als bijstand.

Tien dagen na Hemelvaart vieren wij daarom Pinksteren. Hemelvaart is in Nederland een officiële feestdag.

De hemel is voor ons christenen een geloofswaarheid. We geloven dat we na onze dood een plaats krijgen in de hemel, een plaats zoals God die van alle eeuwigheid voor ons mensen heeft bestemd. Een plaats van eeuwig geluk en vrede die echter door de zondeval van Adam en Eva voor de mens verloren ging. Jezus heeft ons de weg naar dit Hemelrijk Gods gebaad.

Hoe moeten we ons de hemel voorstellen? Misschien dat we een klein beetje een indruk kunnen krijgen van de hemel als we nu reeds een leven leiden zoals God dat van ons verlangt.

Dat we leven vanuit echte liefde en altijd streven naar vrede en gerechtigheid. Zo kunnen we een kleine indruk krijgen van dat Rijk Gods. En naarmate we meer leven vanuit liefde, vrede en gerechtigheid zal ons verlangen naar dat Rijk steeds verder groeien en door de belofte van Jezus eens werkelijkheid worden.



Gebedsintenties van de Paus

April 2023

Voor een cultuur van geweldloosheid

Bidden wij voor een grotere verspreiding van een cultuur van geweldloosheid door een afnemend gebruik van wapens door staten en burgers.

Mei 2023

Voor kerkelijke bewegingen en groeperingen

Bidden wij dat de kerkelijke bewegingen en groeperingen dagelijks hun opdracht tot evangelisatie herontdekken en hun charisma's ten dienste stellen van de noden van de wereld.





GODS HUIS ONDER DE MENSEN

Een rondleiding door de kerk

Deel 7: Tabernakel en Godslamp

Tabernakel

De kerk is het huis van God. Ieder die een kerk bezoekt, gelovig of ongelovig, ervaart een heilige sfeer wanneer hij dit gebouw betreedt. Er zijn zoveel voorwerpen in de kerk die door hun schoonheid een diepe indruk maken op de bezoeker. Maar niet de biechtstoel, de beelden, het preekgestoelte of het kruis zijn de belangrijkste voorwerpen in de kerk, maar het tabernakel.

Dit is de schrijn, van buiten vaak verguld en van binnen bekleed met kostbare stoffen, waarin het allerheiligste sacrament van de communie wordt bewaard. Juist omdat het hier gaat om het allerheiligste goed van de kerk is deze schrijn gemaakt van stevig materiaal en voorzien van een deur die alleen door de priester mag worden geopend.



Niet altijd werd het Allerheiligste zo veilig bewaard. In de vroegste tijd van de Kerk werd de heilige communie meteen na de heilige mis naar de zieken en gevangenen gebracht. Omdat de christenen in die tijd vaak nog vervolgd werden gebeurde dit vaak onder groot gevaar. Pas later, toen het christelijke geloof zich verspreid had en officieel erkend werd begon met het bouwen van kerken met de daarbij behorende plaatsen waar het Allerheiligste kon worden bewaard.

Tot in de Middeleeuwen gebeurde dit in een nevenruimte of bleef het Allerheiligste gewoon op het altaar staan. Pas later ging men er toe over om deze tabernakels te maken in de nabijheid van het altaar. Deze tabernakels werden prachtig versierd en hadden vele verschillende vormen.

Zodra je een kerkgebouw binnenkomt en men ziet voor in de kerk een tabernakel, dan weet men dat men in een katholieke kerk is.

Godslamp

Naast het tabernakel hangt of staat haast altijd een godslamp. Deze godslamp wordt ook wel „eeuwig licht“ genoemd, omdat dit kaarslicht dag en nacht brandt zolang het Allerheiligste in het tabernakel wordt bewaard. Soms, zoals op Goede Vrijdag, wordt het Allerheiligste niet in de kerk bewaard maar op een andere plaats, zoals de sacristie. Dan brandt de godslamp niet in de kerk.

Wie een katholieke kerk betreedt weet dus dat hij/zij te gast is bij God, de Allerhoogste Heer. Net als bij bezoeken elders betreedt men het kerkgebouw met gepast gedrag en eerbied.

De mannen nemen hun hoofddeksel af. Bij het wijwaterbekken bij de ingang maakt men met wijwater een kruisteken en loopt rustig naar zijn plaats.

Alvorens de plaats in te nemen maakt men in de richting van het tabernakel een eerbiedsbetuiging, meestal door te knielen of te buigen.

Wie naar de kerk komt weet dat hij/zij voor God de Heer komt en dat Hij door gebed en stilte alle aandacht verdient.



Wereld Communicatie Dag 2023

Sinds 1967 wordt in mei van ieder jaar de Wereld Communicatie Dag (of Werelddag voor de Sociale Communicatie) gehouden. Het werd specifiek door het Tweede Vaticaans Concilie gewenst. Meestal wordt op 29 september, feestdag van de H. Aartsengel Michaël, het thema aangekondigd, en op het feest van de H. Franciscus van Sales, 24 januari, als patroon van de journalisten, wordt de boodschap van de Paus voor deze viering uitgegeven.

De viering zelf is meestal op de zondag vóór Pinksteren, dit jaar dus op zondag, 21 mei.

Dit jaar op 24 januari publiceerde paus Franciscus zodoende de boodschap voor de 57ste Wereldcommunicatiedag.

Het thema luidt: "Spreken met het hart: De waarheid in liefde." Het tweede deel van de titel verwijst naar de brief van Paulus aan de christenen van Efese, waarin hij oproept: "Laten wij de waarheid spreken in liefde en zo geheel naar Christus toegroeien" (Efesiërs 4, 15).

In zijn boodschap voor de Werelddag van de sociale communicatiemiddelen sluit de paus aan bij de boodschappen van 2021 en 2022 waarin zien en luisteren centraal stonden.

Nu gaat het over spreken. Als we met een zuiver hart luisteren, zijn we ook in staat in liefde de waarheid te zeggen, aldus paus Franciscus.



Hij citeert paus Benedictus XVI die eens schreef: "Het is het hart dat ziet." Om goed te communiceren moeten we ons hart zuiveren.

Wanneer we hartelijk communiceren, beminnen we degenen die naar ons luisteren. De paus wijst in dit verband op de manier waarop Jezus spreekt met de Emmaüsgangers. Hij spreekt tot hen met zijn hart en dringt zichzelf niet op.

Hij opent op een liefdevolle wijze hun geest, zodat zij de diepe betekenis van datgene wat op Golgotha gebeurd is begrijpen en hun hart brandt van vreugde.

Het is de taak van alle gelovigen om ook in een sterk gepolariseerde tijd met open hart en armen te spreken.

Voor paus Franciscus is de heilige Franciscus van Sales (1567-1622) een inspirerend voorbeeld. Paus Pius XI riep hem in 1923 uit tot patroon van de journalisten. In het begin van de zeventiende eeuw was hij bisschop van Genève waar theologen verhitte discussies voerden met de calvinisten. Zijn bereidheid om geduldig met iedereen te dialogeren maakte hem tot een buitengewone getuige van God.



Hij was ervan overtuigd dat, om goed te spreken, het voldoende is om op de juiste wijze lief te hebben.

De paus hoopt dat journalisten en zij die in de communicatie werken zich laten inspireren door deze heilige van de tederheid, door moedig de waarheid te zeggen en agressieve en polariserende taal te vermijden.

De paus staat ook kort stil bij het synodale proces. In de Kerk is een grote behoefte aan een luisterende houding. Wanneer we onbevooroordeeld luisteren, "geven we ruimte aan het spreken in Gods stijl die gevoed wordt door nabijheid, barmhartigheid en tederheid", aldus paus Franciscus.

Hij droomt van een kerkelijke communicatie die onder leiding van de heilige Geest nieuwe wegen vindt voor een vriendelijke en profetische verkondiging die de relatie met God en de naaste centraal stelt en nooit waarheid en liefde scheidt.

De paus citeert uit het boek Spreuken: "Een zachte tong kan beenderen breken" (Spreuken 25, 15). De paus wijst er in deze boodschap bezorgd op hoe makkelijk wij momenteel oorlogszuchtige taal bezigen waarin we oproepen tot vernietiging van landen en volkeren.

Duidelijk verwerpt hij elke vorm van oorlogsretoriek en hij wijst op de noodzaak van bekering van ons hart.

De boodschap van paus Franciscus voor Wereld Communicatie Dag is onderdeel van de sociale leer van de Kerk.

Parochie

Voorjaars schoonmaak

Nu de lente begonnen is, hoor ik enkele bewoners van het Zorgcentrum Aldenhof vertellen over de grote voorjaars schoonmaak van vroeger.

Alles in huis werd onder handen genomen om afgestoft of gewassen te worden. Vele handen maakten licht werk, iedereen hielp mee: vader, moeder, kinderen, oma en opa en soms één of twee ongetrouwde ooms en tantes die allemaal bij elkaar woonden. Dat klinkt in mijn oren als een gezellige boel, al zal dat niet altijd zo geweest zijn.

Als er iemand niet (meer) zo goed mee kon, bijvoorbeeld als oma wat vergeetachtig begon te worden en soms niet meer de juiste volgorde wist, dan werd dat opgevangen door de anderen in het huis. Oma hoefde hiervoor niet te vragen om hulp, de hulpvraag werd wel door iemand in huis gezien en opgepakt.

De samenleving is in de loop van de jaren veranderd. Zo lang mogelijk zelfstandig blijven in je eigen huis, staat hoog aangeschreven. Opa en oma zijn nu vaak fitte mensen van middelbare leeftijd die op zichzelf wonen. Jonge kinderen hebben vaak geen direct contact meer met mensen die zorg nodig hebben.

De combinatie dat de oudere het moeilijk vindt om hulp te vragen en de jongere de hulpvraag niet altijd ziet, geeft een kloof.

Jesus laat zich na Pasen aan enkele mensen zien in een andere gedaante. Op Hemelvaartsdag gedenken we dat Hij blijvend terug gaat naar zijn Vader.

De leerlingen blijven wat beduusd achter. Ze weten niet hoe ze de Paasboodschap moeten uitleggen aan de mensen, zij hebben niet geleerd hoe ze dit moeten doen nu Jesus niet meer aan hun zijde is. Ze voelen zich onthand, worden onzeker en trekken zich terug. Met Pinksteren wordt de Heilige Geest over hen uitgestort: ze voelen de energie weer opnieuw stromen en trekken de wijde wereld in om de Paasboodschap te verkondigen.

Hopelijk mogen wij ook weer de energie voelen stromen om nader tot elkaar te komen en open te blijven staan voor elkaar.



Lovende woorden voor scheidende kerkmeesters

Woensdag 22 maart jl. werd in Obbicht de jaarlijkse Algemene Vergadering van het parochiebestuur met de parochiecomité's gehouden.

Na afloop van deze vergadering werd een 3-tal scheidende bestuursleden door pastoor Houwman in het zonnetje gezet.

Netty en Ben hebben ruim 25 jaar deel uitgemaakt van het kerkbestuur in Holtum/Obbicht en het voormalige federatiebestuur. Als dank ontvingen beiden een door bisschop Harrie Smeets ondertekende benoeming tot Ere-kerkmeester.

Ans Widdershoven heeft ruim 10 jaar deel uitgemaakt van het parochiecomité/federatiebestuur en voor haar waren er uiteraard ook lovende woorden van de kant van pastoor Houwman.

Daarnaast bood vice-voorzitter Ger Theelen pastoor Houwman een icoon aan, voorstellende Maria Moeder van Barmhartigheid, de naamgeefster van onze nieuwe parochie.



Op de foto v.l.n.r. : Ben Haerens, pastoor Houwman, Netty de Vries en Ans Widdershoven

Voor juridisch advies bent u van harte
welkom op ons nieuwe kantoor.

Notariaat Born

mr. C.T.P. Van Wersch

Kloosterstraat 14 | 6123 AM Holtum

Tel: 046-4851748

e-mail: info@notariaatborn.com

website: www.notariaatborn.nl

Onze kantooruren zijn op maandag tot en met vrijdag: 08:30 - 12:30 uur en 13:30 - 17:00 uur.

ALDENHOF

Vrijdag 14 april 18:30 uur Leesmis

1^{ste} Jaardienst voor:

Jos Hermans

Heilige Mis voor:

Frans Coenen

Vrijdag 21 april 18:30 uur Leesmis

Heilige Mis voor:

Bidden wij om plekken van stilte en gebed in ons bisdom

Vrijdag 28 april 18:30 uur Leesmis

Heilige Mis voor:

Voor de mensen in nood: dat hun passende materiële en geestelijke hulp geboden mag worden.

Vrijdag 5 mei 18:30 uur Leesmis

Heilige Mis voor:

Wil op den Kamp

Vrijdag 12 mei 18:30 uur Leesmis

Heilige Mis voor:

Ouders Felix Lebens en Bertha Lebens-Frenken

Vrijdag 19 mei 18:30 uur Leesmis

Heilige Mis voor:

Om aandacht voor de gehandicapte medemens: dat deze door onze zorg Gods nabijheid mag ervaren.

Vrijdag 26 mei 18:30 uur Leesmis

Heilige Mis voor:

Bidden wij voor onze moderne samenleving: dat zij respect mag tonen voor alle menselijk leven zonder voorbehoud.

BORN

Zaterdag 15 april 19:15 uur Hoogmis

Jaardienst voor:

Pastoor Pierre Pörteners en broer Sjeng

Ouders Pierre en Francisca Rijs-Deuss

Ton Sprenkels

Zaterdag 29 april 19:15 uur Hoogmis

Jaardienst voor:

1^{ste} Jaardienst voor José Kremer-Reijnen tevens voor Agnes

Reijnen-Mestrum en Wil Reijnen

Zaterdag 13 mei 19:15 uur Hoogmis

Jaardienst voor:

Zef en Els Coenen-Breukers

Theo Mattijssen

H. Mis voor:

Overleden van de Familie Tummers-Nijsten

Zondag 28 mei 09:30 uur Hoogmis

Pinksteren Processie

Jaardienst voor:

Laureng, Joseph, Greetje en Mia Storms

Pierre en Sophie Roeden-Leurs

Mat en Riet Hermans-Martens

Zef en Mia Alberts-van Sloun

Mgr. Castermans

Gest. H. Mis voor:

Ere Kerkmeesters: Jac Frenken, Harry Peters,

Albert Spee, en Jacques van Sloun

Oud Koster: Jo van Cleef en Sjeng Jacobs

BUCHTEN

Donderdag 20 april 09:00 uur Leesmis

Aansluitend rozenkrans en aanbidding

Heilige Mis voor:

Onze zieken, in het bijzonder voor onze bisschop

Zaterdag 22 april 18:00 uur Hoogmis

1^{ste} Jaardienst voor:

Mia Kelleners-Leinders

Dianne Vleeshouwers-Muurmans

Gestichte Jaardienst voor:

Gerda Zeelen-Hoofwijk, tevens voor Chris Zeelen

Jaardienst voor:

To Coenen-Fitting, tevens voor echtgenoot Thei Coenen

Hoogmis voor:

Hub Broeren vanwege verjaardag

Donderdag 27 april 09:00 uur Leesmis

Aansluitend rozenkrans en aanbidding

Heilige Mis voor:

Onze geloofsgemeenschap

Donderdag 4 mei 09:00 uur Leesmis

Aansluitend rozenkrans en aanbidding

Heilige Mis voor:

Alle oorlogsslachtoffers

Zaterdag 6 mei 11:00 uur Hoogmis

Zeswekendienst voor:

Mariet Herfs-Lemmens

Gestichte Jaardienst voor:

Wil Nelissen en Mia Nelissen-Zinken

Jan van Dijk; Overleden ouders Nic en Fien van Dijk

Elise Lejeune-Van Sloun

Hoogmis voor:

Mia Van Sloun-Ophelders

Mia Kelleners-Leinders vanwege verjaardag

Donderdag 11 mei 09:00 uur Leesmis

Aansluitend rozenkransgebed en aanbidding

Heilige Mis voor:

Roepingen tot het priesterschap

Donderdag 18 mei 09:30 uur Hoogmis Hemelvaart

Jaardienst voor:

Pierre Dieteren

Zaterdag 20 mei 18:00 uur Hoogmis

Hoogmis voor:

Alle vrijwilligers van onze parochie

Donderdag 25 mei 09:00 uur Leesmis

Aansluitend rozenkrans en aanbidding

Heilige Mis voor:

Hen die de naam van Christen dragen

Zaterdag 27 mei 18:00 uur Hoogmis

Gestichte Jaardienst voor:

Tjeu Nelissen en Mia Kusters en familie

HOLTUM

Zondag 16 april 09:30 uur Hoogmis

Hoogmis voor:

Hen die offerden voor O.L.V. van Altijddurende Bijstand.

Voor de zieken van onze parochie.

Zondag 30 april 09:30 uur Hoogmis

Jaardienst voor:

Harie Kelleners en Nieke Kelleners-Crapels

Voor de overledenen van onze parochiegemeenschap.

Zondag 14 mei 09.30 uur Hoogmis

Jaardienst voor:

Mariet Wagemans-Beerens

Lei Fiddelaers (vanwege zijn verjaardag)

Hoogmis voor:

Herman van Sloun (vanwege zijn verjaardag)

Zondag 21 mei 11.00 uur E.H. Communieviering

Hoogmis

Voor alle gezinnen van onze parochie

Zaterdag 27 mei 19.15 uur Hoogmis Pinksteren

Jaardienst voor:

Ouders van Pol-Beckers en kinderen

DATUM	ALDENHOF	BORN	BUCHTEN
zaterdag 15 april		19:15 uur Hoogmis + kinderwoorddienst	
zondag 16 april			
dinsdag 18 april			
woensdag 19 april			
donderdag 20 april			09:00 uur Leesmis
vrijdag 21 april	18:30 uur Leesmis		
zaterdag 22 april			18:00 uur Hoogmis + kinderwoorddienst
zondag 23 april			
dinsdag 25 april			
woensdag 26 april			
donderdag 27 april			09:00 uur Leesmis
vrijdag 28 april	18:30 uur Leesmis		
zaterdag 29 april		19:15 uur Hoogmis	
zondag 30 april			
dinsdag 2 mei			
woensdag 3 mei			
donderdag 4 mei			09:00 uur Leesmis
vrijdag 5 mei	18:30 uur Leesmis		
zaterdag 6 mei			18:00 uur Hoogmis
zondag 7 mei			
dinsdag 9 mei			
woensdag 10 mei			
donderdag 11 mei			09:00 uur Leesmis
vrijdag 12 mei	18:30 uur Leesmis		
zaterdag 13 mei		19:15 uur Hoogmis	
zondag 14 mei			
dinsdag 16 mei			
woensdag 17 mei			
donderdag 18 mei		11:00 uur Hoogmis + EH Comm.	09:30 uur Hoogmis
vrijdag 19 mei	18:30 uur Leesmis		
zaterdag 20 mei			18:00 uur Hoogmis
zondag 21 mei			
dinsdag 23 mei			
woensdag 24 mei			
donderdag 25 mei			09:00 uur Leesmis
vrijdag 26 mei	18:30 uur Leesmis		
zaterdag 27 mei			18:00 Hoogmis
zondag 28 mei		09:30 uur Hoogmis + Processie	
maandag 29 mei			

Ziekencommunie

Op zaterdag 6 mei wordt vanaf 13:00 uur de ziekencommunie gebracht aan hen die daarom gevraagd hebben.

HOLTUM	GREVENBICHT	OBBICHT	DATUM
			zaterdag 15 april
09:30 uur Hoogmis		11:00 uur Hoogmis	zondag 16 april
	18:30 uur Leesmis		dinsdag 18 april
		18:30 uur Leesmis	woensdag 19 april
			donderdag 20 april
			vrijdag 21 april
			zaterdag 22 april
	11:00 uur Hoogmis		zondag 23 april
	18:30 uur Leesmis		dinsdag 25 april
		18:30 uur Leesmis	woensdag 26 april
			donderdag 27 april
			vrijdag 28 april
			zaterdag 29 april
09:30 uur Hoogmis		11:00 uur Hoogmis	zondag 30 april
	18:30 uur Leesmis		dinsdag 2 mei
		18:30 uur Leesmis	woensdag 3 mei
			donderdag 4 mei
			vrijdag 5 mei
			zaterdag 6 mei
	11:00 uur Hoogmis		zondag 7 mei
	18:30 uur Leesmis		dinsdag 9 mei
		18:30 uur Leesmis	woensdag 10 mei
			donderdag 11 mei
			vrijdag 12 mei
			zaterdag 13 mei
09:30 uur Hoogmis		11:00 uur Hoogmis + EH Comm.	zondag 14 mei
	18:30 uur Leesmis		dinsdag 16 mei
		18:30 uur Hoogmis	woensdag 17 mei
			donderdag 18 mei
			vrijdag 19 mei
			zaterdag 20 mei
11:00 uur Hoogmis + EH Comm.	09:30 uur Hoogmis		zondag 21 mei
	18:30 uur Leesmis		dinsdag 23 mei
		18:30 uur Leesmis	woensdag 24 mei
			donderdag 25 mei
			vrijdag 26 mei
19:15 uur Hoogmis			zaterdag 27 mei
		11:00 uur Hoogmis	zondag 28 mei
	09:30 uur Hoogmis + Processie		maandag 29 mei

Ziekencommunie

Op zaterdag 6 mei wordt vanaf 13:00 uur de ziekencommunie gebracht aan hen die daarom gevraagd hebben.

GREVENBICHT

Dinsdag 18 april 18:30 uur Leesmis

Jaardienst voor:

Mia Cramers-Willems

Zondag 23 april 11:00 uur Hoogmis Gemengd koor

Zeswekendienst voor:

Mia van de Venne-Smeets;

Pierre Rademakers

Jaardienst voor:

Jan en Bertha Savelkoul-Wijshoff

Hub Knops tevens voor Jeanne Knops-Janssen

Paul Smeets

Harie en Maria Savelkoul- op den Kamp, zonen Harrie en

Jan en dochter Mia

Hoogmis voor:

Harie en Riet Smeets-Meurs vanwege verjaardag

Ad Deuss vanwege verjaardag

Frans Coenen vanwege verjaardag tevens voor ouders

Coenen-Lemmens en Theu en Jeanne Ariaans-Coenen

Annie Sniijders-Jessen en voor Harie Sniijders

Lei en Mia Jennen-Otten

Dinsdag 25 april 18:30 uur Leesmis

Jaardienst voor:

Jan en Bertha Savelkoul-Wijshoff

Dinsdag 2 mei 18:30 uur Leesmis

Jaardienst voor:

Pierre Frenken en ouders Frans en Lucie Frenken-Krauth

Sander Kitzen

Zondag 7 mei 11:00 uur Hoogmis Dames koor

Zeswekendienst voor:

Lies Dullens-Salden

Gon Wijshoff-van de Pas

Jaardienst voor:

Overleden ouders Lemmens-Michels en zoon Andre

Liesbeth Michiels-Moonen.

Hoogmis voor:

Annie Savelkoul-Tholen

Dinsdag 9 mei 18.30 uur Leesmis

Heilige Mis voor:

De overledenen van onze parochiegemeenschap

Dinsdag 16 mei 18:30 uur Leesmis

Heilige Mis voor:

Al onze armen en behoeftigen

Zondag 21 mei 09.30 uur Hoogmis Dames koor

Jaardienst voor:

Hoogmis voor:

Frans Ruber vanwege verjaardag

Dinsdag 23 mei 18:30 uur Leesmis

Heilige Mis voor:

De christenen die onderdrukt worden

Maandag 29 mei 9:30 uur Hoogmis en Processie

Gemengd koor

Jaardienst voor:

Levenden en overleden van schutterij Het Heilig kruis

Ouders Michiels-Ophelders en zoon Jan

Wiel en Mia Hendrix-Savelkoul

Marie-José Michiels-Hendrix

Louis Smeets

Jacques Hendrix

Tom en Allie Mostert-Ruber

Sjang en Mia Holsgens-Mennen

Hoogmis voor:

Hub en Miep Kirkels-Savelkoul vanwege hun verjaardag

Henri en Mai Damen-Deuss

Lambert Franken vanwege verjaardag

Jacob Brouwers vanwege verjaardag

Jo Eurlings, Ouders Eurlings-Mulleners, ouders

Peters-Rutten en overleden kinderen

OBBICHT

Zondag 16 april 11:00 uur Hoogmis

Jaardienst voor:

Frans en Tineke van Heck-Alberti

Ouders Zef Salden en Mien Wijshoff

Woensdag 19 april 18:30 uur Leesmis

Heilige Mis voor:

Alle mensen die verdriet met zich meedragen

Woensdag 26 april 18:30 uur Leesmis

Heilige Mis voor:

Mensen die lijden onder oorlogsgeweld of op de vlucht zijn geslagen

Zondag 30 april 11:00 uur Hoogmis

Zeswekendienst voor:

Frans Niemans

Jaardienst voor:

Toos Kurvers-Op den Kamp

Ouders Harie Paland en Maria Paland-Toonen

Woensdag 3 mei 18:30 uur Leesmis

Heilige Mis voor:

Gertie en Sjang Alberti en ouders Zef Alberti en Wilhelmina Oberndorf

Woensdag 10 mei 18:30 uur Leesmis

Heilige Mis voor:

De evangelisatie in de wereld

Zondag 14 mei 11:00 uur Hoogmis E.H. Communieviering

Zeswekendienst voor:

Marlies Blom-Demandt

Jaardienst voor:

Piet Sebrechts en Anna Sebrechts-Cörvers

Harie Pelzers en Mina Savelkoul

Ouders Ietje Smits-Lamine en Wil Smits

Woensdag 17 mei 18:30 uur Hoogmis Hemelvaartsdag

Hoogmis voor:

Zef en Harrie Demandt en Familie

Woensdag 24 mei 18:30 uur Leesmis

Heilige Mis v oor:

Vredelievende regerings- en wereldleiders, om kracht van overleg en diplomatie

Zondag 28 mei 11:00 uur Hoogmis

Jaardienst voor:

Herman Savelkoul

Bertha Hermans-Salden



**Wilt u adverteren in ons parochieblad
of wenst u meer informatie**

neem dan contact op met de
contactpersoon van uw parochie of mail naar:

parochieblad@parochieborn.nl



Extra collecte

Op 13 mei wordt er tijdens de H. Mis een extra collecte gehouden voor het groot onderhoud van onze parochiekerk. Alvast hartelijk dank.



Koffiedrinken

Op 13 mei drinken wij na de H. Mis gezamenlijk in de sacristie een kop koffie/thee. U bent van harte welkom.



Na 30 jaar stopt Wil Lebens

Na 30 jaar het groenonderhoud rond de kerk en op de begraafplaats in Born te hebben gedaan, heeft Wil Lebens besloten om hiermee te stoppen. Hij wil, samen met zijn echtgenote Bep, genieten van de vrije tijd die gaat komen.

Op de begraafplaats in Born werd naast het groenonderhoud door Wil ook graven waarvan de grafrechten niet werden verlengd bovengronds geruimd. Hiervoor haalde hij het kruis, de bandjes en de grafbedekking weg en zaaide op de open plaats gras in.

In maart 1993 is Wil, als vrijwilliger, met deze werkzaamheden begonnen en heeft dit tot en met maart 2023, ongeacht de weersomstandigheden, met veel plezier gedaan. In de eerste jaren was hij ook nog betrokken bij het groenonderhoud van de begraafplaats in Buchten en Holtum.

De begraafplaats in Born zag er al die dertig jaar netjes en goed verzorgd uit en kon en kan nog steeds met glans de vergelijking aan met een begraafplaats waar beroepskrachten werkzaam zijn. Het Parochie Comité Born heeft dan ook al die jaren complimenten ontvangen over de verzorgdheid van de begraafplaats. Complimenten die allemaal Wil toekomen. Het Parochie Comité Born betreurt het besluit van Wil, want waar vind je zo snel een nieuwe "Wil", maar heeft alle begrip voor zijn keuze.

Zij bedankt Wil van harte voor de prettige samenwerking en zijn nooit aflatende inzet van de afgelopen dertig jaar voor de parochie H. Martinus in Born. Ook wil zij zijn echtgenote Bep bedanken voor de vele uren dat zij Wil heeft moeten missen aan deze parochie.

Het Parochie Comité Born wenst Wil en Bep nog vele jaren samen, genietend van hun welverdiende vrije tijd.

Eerste H. Communie Born

Donderdag 18 mei a.s. zullen in de kerk van Born om 11:00 uur onderstaande kinderen van Basisschool Swentibold hun Eerste Heilige Communie ontvangen:

Feije Bijsterbosch
Guylian Vleugels
Ilse op het Veld
Joris Segers
Kay Lamerichs
Liam Clevan
Liam van de Geer
Lonne Niemans
Maud Mestrum
Pim Jeurissen
Quinty Cosemans
Stan Claassen
Venna Janssen
Sara Aalbrecht
Kinzy Peters



We wensen alle jongens en meisjes van harte proficiat met het ontvangen van de Eerste Heilige Communie en een hele fijne dag samen met familie, vrienden en kennissen.





Extra collecte

Op zaterdag 20 mei wordt een extra collecte gehouden voor het onderhoud van onze kerk en kerkhof.

Op zaterdag 6 mei is er een kerkdeurcollecte in het kader van Roepingenzondag en op 27 mei is er een kerkdeurcollecte voor de Nederlandse Missionarissen.

In de Heer overleden

25 februari
Ger Zeelen
77 jaar

20 maart
Mariet Herfs-
Lemmens
72 jaar



Mogen zij rusten in de vreugde en vrede van de Heer.

Communicanten basisschool het Avontuur Buchten / Holtum

Zondag 21 mei a.s. zullen in de kerk in Holtum om 11.00 uur onderstaande kinderen van Basisschool Het Avontuur hun Eerste Heilige Communie ontvangen:

Max de Bruijn
Jashlynn van Gehlen
Jalissa van Gehlen
Esmee Lucassen
Renee Offermans
Sepp Rugers
Djayda Schiepers
Djenna Schiepers
Siem Meershoek



We wensen alle jongens en meisjes van harte proficiat met het ontvangen van de Eerste Heilige Communie en een hele fijne dag samen met familie, vrienden en kennissen.

Koffiedrinken

Op zaterdag 22 april en 20 mei is er na de Heilige Mis een gezellig samenzijn met koffie en een koekje in de sacristie.

Iedereen is van harte welkom. Tot ziens op 22 april en of 20 mei a.s.



Belangrijke datums 2023

Do. 18 mei	Hemelvaartsdag
Zo. 18 juni	Sacramentsprocessie
Za. 19 augustus	Maria Ten Hemelopneming, Kroedwienviering
Zo. 05 november	Allerzielenlof met processie naar het kerkhof
Za. 25 november	Patroonsfeest van de H. Catharina



Preekstoel

De Preekstoel in de kerk in Buchten stamt, evenals het overige kerkmeubilair, uit omstreeks 1850 en is bijzonder rijk.

J.F.H. Dieterich vervaardigde de preekstoel, communiebank, doksaal, biechtstoelen en enkele kerkbanken.

Ook bezit de kerk twee 17e-eeuwse koorbanken die uit de Munsterabdij te Roermond afkomstig zijn.

Het hoofdaltaar en de twee zijaltaren zijn van 1840.

Ik droomde eens

*Ik droomde eens en zie ik liep
aan 't strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen, want ook
de Heer liep aan mijn zij.*

*We liepen samen het leven door
en lieten in het zand
een spoor van stappen, twee aan twee;
de Heer liep aan mijn hand.*

*Ik stopte en keek achter mij
en zag mijn levensloop
in tijden van geluk en vreugd
van diepe smart en hoop.*

*Maar als ik goed het spoor bekeek
zag ik, langs de hele baan
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar een paar stappen staan...*

*Ik zei toen: "Heer waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had;
juist toen ik zelf geen uitkomst zag
op het zwaarste deel van het pad."*

*De Heer keek toen vol liefde mij aan
en antwoordde op mijn vragen:
"Mijn lieve kind, toen 't moeilijk was,
toen heb Ik je gedragen"*



Opgave misintenties

Het volgende federatieblad nr. 5 zal 7 weken bevatten, namelijk van 27 mei t/m 14 juli.

Misintenties kunt u opgeven tot uiterlijk 4 mei a.s. bij Netty de Vries, Adelaarstraat 16 Holtum, tel: 046-4856889 of per mail pc-holtum@parochieborn.nl.
Tarief misintentie € 30,00

Heilige Missen

H. Missen in onze kerk zijn op de volgende zondagen om 09.30 uur, tenzij anders vermeld:
16 april en 30 april. 14 mei, 21 mei (E. Heilige communieviering om 11.00 uur) en zaterdag 27 mei (Pinksteren 19.15 uur), 25 juni. 9 juli en 23 juli, 6 augustus, zaterdag 12 augustus (lichtprocessie om 20.30 uur) en 20 augustus, 3 september en 17 september, 1 oktober, 15 oktober en 29 oktober, 5 november (Allerzielenlof om 15.30 uur), 12 november (Carnavalsvereniging en Schutterij), en 26 november (St.-Caeciliaviering Gemengd Zangkoor en Fanfare), 10 december en 25 december.

Communicanten basisschool het Avontuur Buchten / Holtum

Zondag 21 mei a.s. zullen in onze kerk om 11.00 uur onderstaande kinderen van Basisschool Het Avontuur hun Eerste Heilige Communie ontvangen:

Max de Bruijn
Jashlynn van Gehlen
Jalissa van Gehlen
Esmee Lucassen
Renee Offermans
Sepp Rugers
Djayda Schiepers
Djenna Schiepers
Siem Meershoek



We wensen alle jongens en meisjes van harte proficiat met het ontvangen van de Eerste Heilige Communie en een hele fijne dag samen met familie, vrienden en kennissen.

Belangrijke datums 2023

Zo 21 mei	H. Communieviering te Holtum
Za 27 mei	Pinksterzaterdag H. Mis te Holtum
Ma 19 juni	Dagbedevaart naar Banneux
Za 12 augustus	Heilige Mis met aansluitend lichtprocessie
Di 26 september	Dagbedevaart naar Kevelaer.
Ma 2 oktober	Dagbedevaart naar Banneux
Zo 5 november	Allerzielenlof te Holtum
Zo 13 november	Carnavals- en Schuttersmis
Zo 20 november	St. Caeciliaviering Koor en Fanfare
Zo 25 december	Kerstmis

Extra Collecte

De extra collecte voor het groot onderhoud van onze kerk zal worden gehouden op zondag 14 mei en zaterdag 27 mei.



Lente

Het is Lente
Dat doet goed,
de warmte straalt ons tegemoet.
Laat deze ook ons hart
verwarmen
zodat wij elkander omarmen.
En laten wij elkaar vergiffenis
geven,
om samen de lenteprijs te
kunnen beleven.
Netty de Vries





Gedoopt

Op 12 maart is door het doopsel in de kerk opgenomen:

Sef Vola,
zoon van
Ralf Vola
en
Esther Winteraeken



Wij feliciteren de ouders en vragen Gods hulp bij de opvoeding van hun zoon.

Weekendmissen

Op de volgende dagen zullen in onze kerk de Hoogmissen zijn:
23-04, 07-05, 21-05 om 09.30 uur,
29-05 Pinkstermaandag om 09.30 uur,
04-06, zaterdag 18-06 om 18.00 uur,
02-07, 16-07, 30-07, 13-08, 15-08 Maria Hemelvaart om 09.30 uur,
27-08, 10-09, 24-09, 08-10, 22-10, 05-11, 19-11, 03-12, 17-12, 24-12 Nachtmis 22.00 uur,
26-12, 31-12.

Ijsheiligen

Ik heb geen goed gevoel bij deze lui.
Het is half mei maar het weer dat vraagt een dikke trui.
Die hangt al in mijn winterkast omdat alles niet in één kast past.
De bloemen heb ik een plastic kapje van de Hema om gedaan omdat ze zo rilliger buiten staan.
Vier dagen gaat dat duren, daarna is 't gedaan met winterse kuren.
Dan komt de zon ons weer verwennen.
Kunnen we in badpak de zee inrennen.
Je kunt ook meteen naar Spanje vertrekken, om hun arme kas te spekken.

Extra Collecte

Op 23 april roepingen-zondag, op 7 mei voor het onderhoud van onze kerk en op 21 mei voor de Nederlandse Missionarissen



Opgeven misintenties

Misintenties kunt u bestellen bij Marjo Willems, Pastoor Dolsstraat 1D. U kunt de misintenties ook opgeven via een briefje (deze liggen achter in de kerk) en dit op bovenstaand adres in de brievenbus doen of via mail marjo.mathieu@ziggo.nl

In de Heer overleden

04 maart
Pierre Rademakers
85 jaar
05 maart
Mia van de Venne-Smeets
89 jaar
05 maart
Leny Thissen-van den Bergh
90 jaar
09 maart
Lies Dullens-Salden
93 jaar
12 Maart
Jean Jennen
91 jaar
22 maart
Gon Wijshoff-van de Pas
91 jaar



Moge zij rusten in de vreugde en de vrede van de Heer.

Eerste H. Communie in Obbicht / Grevenbicht

Op zondag 14 mei ontvangen de jongens en meisjes uit Grevenbicht en Obbicht de Eerste H. Communie. Dat zijn:

Zoe Baars
Tessa Baggen
Luca Brouwers
Wies de Clercq
Lynn de Vries
Esmay Doijen
Saar Savelkoul
Amelie Fonteyn
Nout Helgers
Jana Verleye
Leroy van der Struijs

Deze communieviering vindt plaats in de Willibrorduskerk in Obbicht en begint om 11:00 uur.

Wij feliciteren alvast de communicantjes op voorhand.





Gedoopt

Op 5 maart zijn door het H. Doopsel zijn in de Kerk opgenomen:

Sam Hermans,
zoon van Kevin en
Sanne Hermans.
en
Senn Daemen,
zoon van Dylan en
Ankie Daemen.



Wij feliciteren de ouders en vragen Gods hulp bij de opvoedingen van hun kind.

In de Heer overleden

11 maart
Frans Niemans
82 jaar

30 maart
Marlies
Blom-Demandt
73 jaar

Mogen zij rusten in de vreugde en de vrede van de Heer.



Filmavonden

De filmavonden worden vanaf mei gehouden elke eerste woensdag van de maand.

De filmavonden zijn gratis en vinden plaats in het zaaltje naast de kerk. Aanvang 19:30 uur.

Altijd een aparte film met discussie achteraf bij een kop koffie of thee.



Koffie drinken na de H. Mis

Op zondag
30 april
bent u
na afloop
van de
zondagsmis weer van harte
welkom in het parochiezaaltje
voor een gezellig onderonsje
onder het genot van een kopje
koffie of thee.



Opgeven misintenties

Misintenties kunt u doorgeven bij Jan Hermans, Maasstraat 39 - 046 4855353. U kunt hiervoor ook terecht in de sacristie voor of na de H. Mis. Voor plaatsing in het volgende federatieblad (looptijd 27 mei t/m 14 juli 2023) dient u uw opgave te melden vóór 4 mei a.s.

Extra Collecte

Op zondag 14 mei is er een extra collecte voor het onderhoud van onze kerk.



Pastoor Meulleners

Obbicht kent vele straten welke vernoemd zijn naar pastoors die in Obbicht werkzaam zijn geweest. De pastoors Grijs, Zitzen, Soons, Pelzers en Janssen hebben allemaal een straat of laan naar hen vernoemd. Navraag in het dorp leert dat deze namen bekend zijn uit het verleden.

Maar pastoor Meulleners is onbekend, terwijl er wel een plein naar hem vernoemd is in de Greun buurt. Pastoor Joannes Leonardus Meulleners, werd geboren te Born 7 september 1842 en priester gewijd te Roermond in 1868. Eerst was hij kapelaan te Bunde en daarna te Stein. In 1875 werd hij rector van Calvarieberg te Maastricht en in 1889 pastoor van Mook. In 1893 vertrok hij als pastoor naar Heer bij Maastricht en in 1902 ging hij rusten als rector van de Ursulinen te Breust-Eijsden. Hij overleed 11 september 1911. Allemaal feiten zonder relatie met Obbicht.

Pastoor Meulleners heeft grote bekendheid gekregen door zijn geschiedschrijving die als grondig, goed onderbouwd en gedetailleerd wordt beschouwd.



Een van zijn bekendere werken is: Geschiedenis van de heerlijkheid en heeren van Obbicht en Papenhoven voornamelijk van Jonker Filips van Bentinck, eene bijdrage tot de geschiedenis van het Overkwartier van Gelderland.

Een boek van bijna 500 pagina's over met name Obbicht. Een heel leerzaam boek over de oorsprong van de naam Obbicht, de wetenswaardigheden van de kasteelheren, het wispelturige gedrag van de Maas, de windmolen van Obbicht, de invloed van de Romeinen, de Obbichtse munt, de 80 jarige oorlog, de kastelen van Obbicht, etc. Pastoor Meulleners heeft dus een stevige bijdrage geleverd om Obbicht op de kaart te zetten. Vandaar waarschijnlijk het pleintje met zijn naam.

Ik wens de geïnteresseerden veel leesplezier.

Het boek is te downloaden op: https://books.google.nl/books/about/Geschiedenis_van_de_heerlijkheid_en_heer.html?id=hv9VAAAAcAAJ&redir_esc=y

Advertenties

STER-BORN

WIJ STAAN VOOR U KLAAR



Tuinstraat 19 Born 046-4851328 www.sterborn.nl

Voor de lekkerste frietjes, snacks,
en huisgemaakte specialiteiten!



Wij zijn dagelijks geopend
van 16.00 tot 22.00 uur.

Kom gezellig naar ons toe
of bestel uw eten online!

Dorpstraat 48, Buchten - www.frietjevanroswietje.nl

REIJNEN

MONUMENTEN

VOOR EEN PASSEND
GRAFMONUMENT

Ook voor reparatie en renovatie van bestaande monumenten

WWW.reijnengrafmonumenten.nl Tel. 046-4818178

JUMBO

Hilkens

Born, Kapelweg 4a



Swentibold wonen

**INSPIRATIE OM VAN UW
HUIS EEN THUIS TE MAKEN**

Swentibold wonen, een familiezaak, die dit jaar al 60 jaar bestaat, is een begrip in de hele regio voor complete woninginrichting. In de ruime toonzaal presenteren zij een uitgebreide collectie gordijnen, vloerbekledingen, zonwering en decoratie artikelen. Gespecialiseerd in maatwerkkasten, bankstellen en hoekbanken op maat, maar ook de mooie collecties boxspringbedden en beddengoed mogen gezien worden.

SWENTIBOLD WONEN
DORPSTRAAT 52
6122 CB BUCHTEN

T 046 - 48 513 49
E KUPERS@SWENTIBOLDWONEN.NL

OPENINGSTIJDEN

WOENSDAG	
DONDERDAG	09:00-18:00 UUR
VRIJDAG	
ZATERDAG	10:00-16:00 UUR
MAANDAG EN DINSDAG	GESLOTEN

WWW.SWENTIBOLDWONEN.NL

Advertenties



Gespecialiseerd in het leveren en monteren
van hout-beton en betonschuttingen

www.schuttingbouwhermans.nl
Telefoon: 06-2337 70 83



Provincialeweg 33
6141 AA Limbricht
046 - 452 41 56

www.kustersuitvaartzorg.nl
info@kustersuitvaartzorg.nl



Pearle
opticiens

Kerkstraat 32 A 6121 LD Born 046 485 58 19
Brillen Oogmeting Contactlenzen

Vleeshouwers
ELECTRO

Elektrowinkelier - Elektrotechnische installaties - Geluidsverhuur

Burg. v. Boxtelstraat 4, 6141 AK Limbricht.
tel: 046-4515502 fax: 046-4511717
www.vleeshouwers.nl info@vleeshouwers.nl

