



Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid

Jaargang 5 nummer 7 september - oktober 2023



Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid Parochieblad van Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht

Mededelingen

- Voor informatie en aanmelding van het doopsel van uw kind kunt u contact opnemen met de werkgroep Doopsel
Tel: 046-485 68 89 (b.g.g. 06-1306 4608) of per E-mail: doopsel@parochieborn.nl
- Wilt u een huwelijk opgeven dan kan dit tijdens de openingsuren van het parochiekantoor in Born, tel: 046-850 06 80
Voor opgave en informatie kunt u ook mailen naar info@parochieborn.nl
- **U kunt een E-mail sturen naar:**
parochieblad@parochieborn.nl
- Voor plaatsing van een artikel in het blad
- Adverteren in het blad
- Bezorgklachten over het blad
- Als u het blad niet wenst te ontvangen

Vrijwillige bijdrage

Ons parochieblad wordt door parochianen zeer gewaardeerd en is het visitekaartje van onze kerken en diaconie.
Door de vrijwillige inzet van de redactie en advertenties besparen we enorm op de kosten, om de kosten verder te reduceren kunt u een vrijwillige bijdrage overmaken op het banknummer van uw parochie, bij voorbaat dank

Misintenties

Voor opgave misintenties in de periode van 14 oktober 2023 t/m 1 december 2023 is de uiterlijke datum 21 september 2023, opgave bij de contactpersoon van uw parochie

**Eenvoudige diensten door de week
(leesmis) € 15,00**

**Eucharistieviering op zaterdagavond
of op zondag € 30,00**

Op de omslag

Wereldjongerendagen in Lissabon

In dit nummer

2	Colofon
3	Woord van de pastoor
4-7	Parochienieuws
8	Advertenties
9-12	Misintenties en misrooster
13	Nieuws Born
14	Nieuws Buchten
15	Nieuws Holtum
16	Nieuws Grevenbicht
17	Nieuws Obbicht
18-19	Advertenties
20	Kinderpagina

Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid

E-mail: info@parochieborn.nl
Website: www.parochieborn.nl
Adres: Bronstraat 2A, 6121 LG Born
Telefoon: 046-850 06 80
Openingsuren parochiekantoor:
Donderdag: van 13:30 uur tot 16:30 uur
IBAN: NL78 RABO 0108 3002 18
KvK-nummer: 89742559

Pastoor: F. Houwman

E-mail: pastoor@parochieborn.nl
Adres: Bronstraat 2A, 6121 LG Born
Telefoon: 046-485 13 06 of 06-1148 47 19

**Bij geen gehoor en dringende aangelegenheden:
Pastoor-deken Lauvenberg 046-449 12 84**

Catechiste: Rini van de Geer-Joosten

E-mail: hatmjoosten@hotmail.com
Adres: Dorpstraat 34A, 6122 CB Buchten
Telefoon: 06-1306 46 08

Parochiecomité H. Martinus Born

Adres: Bronstraat 2A, 6121 LG Born
E-mail: info@parochieborn.nl
IBAN: NL78 RABO 0108 3002 18
Contactpersoon: Miet Coenen Telefoon: 06-106 95 147

Parochiecomité H. Catharina Buchten

E-mail: pc-buchten@parochieborn.nl
Adres: Dorpstraat 34 6122 CB Buchten
IBAN: NL79 RABO 0108 3713 01
Openingsuren parochiekantoor:
Donderdag: 10:00 uur tot 11:30 uur (alleen even weken)
Contactpersoon: Jac Hermans Telefoon: 06-403 37 306

Parochiecomité H. Catharina Grevenbicht

E-mail: pc-grevenbicht@parochieborn.nl
Adres: Pastoor Dolsstraat 1D, 6127 AK Grevenbicht
IBAN: NL36 RABO 0117 2002 39
Contactpersoon: Marjo Willems Telefoon: 046-485 76 62

Parochiecomité H. Martinus Holtum

E-mail: pc-holtum@parochieborn.nl
Adres: Adelaarstraat 16 6123 BG Holtum
IBAN: NL22 RABO 0122 6937 95
Contactpersoon: Netty de Vries Telefoon: 046-485 68 89

Parochiecomité H. Willibrordus Obbicht

E-mail: pc-obbicht@parochieborn.nl
Adres: Maasstraat 39, 6125 AS Obbicht
IBAN: NL96 RABO 0137 9004 14
Contactpersoon: Jan Hermans Telefoon: 046-485 53 53

Vernieuwing

Paus Franciscus heeft een moedige stap gezet tot vernieuwing in de Kerk. Daartoe is er een proces gestart met als thema: "Voor een synodale kerk: gemeenschap, participatie, missie". Om dit proces goed te laten verlopen heeft er een fase plaatsgevonden met luisteren en onderscheiding. Gelovigen in de parochies en de bisdommen zijn wereldwijd geraadpleegd. De vruchten van dit proces zijn zo talrijk, maar om ze tot volle wasdom te brengen is het noodzakelijk geen haast te maken.



Een eerste zitting van de synodevergadering zal plaatsvinden van 4 tot en met 29 oktober a.s. en de tweede zitting in oktober 2024. Vernieuwing is nodig, maar met bedachtzaamheid. Net zoals er vernieuwing nodig is in de Moederkerk, zo willen ook wij aan vernieuwing werken binnen onze parochies.

Vaak merken we dat de parochiële structuren verouderd zijn en belemmerend zijn voor een vernieuwing. De fusievorming zoals deze vanaf 1 januari gestalte heeft gekregen, biedt daartoe vele mogelijkheden. We willen de krachten bundelen en samenwerking bevorderen.

Een belangrijke stap is de parochiële Caritas. Een instrument waarmee we concreet hulp kunnen bieden, het gebod tot naastenliefde concreet in de daad kunnen omzetten. Geen gemakkelijke taak. Immers waar zijn de mensen die hulp nodig hebben? Bij hulp aan behoevende(n) moeten we vaststellen dat bijvoorbeeld de wet op de privacy (AVG) vaak concrete hulp in de weg staat. Hierbij is veel inventiviteit gevraagd.



Maar ook op liturgisch gebied willen we dingen vernieuwen. Concreet wordt er gedacht aan familiemissen. Missen die gericht zijn op jonge mensen met kinderen.

Hoe kunnen wij deze nieuwe generatie op een passende wijze het geloof laten vieren. Maar ook willen wij meer ruimte geven aan gebedsmomenten. In deze zin wordt er gedacht aan een maandelijks gebedsmoment met Aanbidding in de Martinuskerk te Born.

Binnenkort begint weer het nieuwe schooljaar. Een nieuwe cyclus begint waarin we samen een nieuw elan ten toon spreiden. Uit ervaring weet ik dat mensen daarvoor open staan. Ook door de Wereldjongerendagen waaraan ik heb mogen deelnemen heb ik gemerkt dat Kerk en Geloof toekomst hebben. Samen maken we een nieuwe start en we vragen om Gods Geest voor alle stappen die we ondernemen naar vernieuwing.

Informatieavonden Eerste Heilige Communie 2024

Voor de ouders die hun kinderen aan de communievoorbereiding willen laten deelnemen, hebben we informatieavonden georganiseerd. Aan de communievoorbereiding kunnen kinderen vanaf groep 4 deelnemen.

Dinsdag 5 september om 20:00 uur in de Catharinakerk te Grevenbicht.

Donderdag 7 september om 20:00 uur in de Martinuskerk te Born.

De informatieavonden zijn gelijk van opzet. Is men de ene datum verhinderd kan men deelnemen aan de bijeenkomst op de andere datum.

Het bezoek van de informatieavond is vereist om kinderen aan de communievoorbereiding te laten deelnemen.

U kunt zich aanmelden voor de informatieavond bij pastoor@parochieborn.nl onder vermelding van "aanmelding infoavond EHC 2024".

Informatieavonden Heilig Vormsel 2024

Voor de ouders die hun kinderen aan de vormselvoorbereiding willen laten deelnemen, hebben we informatieavonden georganiseerd.

Dinsdag 12 september om 20:00 uur in de Martinuskerk te Born.

Woensdag 13 september om 20:00 uur in de Willibrorduskerk te Obbicht.

De informatieavonden zijn gelijk van opzet. Is men de ene datum verhinderd kan men deelnemen aan de bijeenkomst op de andere datum.

Het bezoek van de informatieavond is vereist om kinderen aan de vormselvoorbereiding te laten deelnemen.

Paus Franciscus verleent Mgr. Harrie Smeets ontslag als bisschop van Roermond

Op 1 juli jl. was onze bisschop Harrie Smeets aanwezig in de plechtige OLS-mis in Born. Naar nu blijkt was dit een van de laatste officiële gelegenheden waar hij als bisschop bij aanwezig was. Inmiddels heeft bisschop Harrie Smeets van Roermond zijn ontslag aangeboden aan paus Franciscus, die dit heeft geaccepteerd. Mgr. Smeets is te ziek om het ambt van diocesaan bisschop nog te kunnen vervullen. Onlangs maakte hij al bekend dat de zetel van Roermond 'verhinderd' is en dat hij een interim bestuurder had aangewezen. In overleg met de pauselijke nuntius in Nederland, Mgr. Paul Tschang In-Nam, heeft de bisschop besloten zijn ontslag aan te bieden.

Dit betekent dat de bisschopszetel van Roermond met ingang van 10 augustus 2023 vacant is. Het bestuur van het bisdom is overgegaan op de Mgr. René Maessen in de functie van diocesaan administrator. Deze zal het bisdom besturen totdat er door de paus een nieuwe bisschop wordt benoemd.



Mgr. Smeets draagt nu de titel oud-bisschop van Roermond. Hij werd op 10 oktober 2018 tot bisschop benoemd en op 8 december van dat jaar in de kathedraal in Roermond gewijd. In de zomer van 2021 werd bij Mgr. Smeets een hersentumor ontdekt. Begin van dit jaar werd duidelijk dat verdere behandeling niet meer mogelijk is. De leden van het kapittel en de medewerkers van het bisdom leven zeer met Mgr. Smeets mee. Ze zijn dankbaar voor wat hij voor het bisdom Roermond heeft gedaan en betekend.

Procedure opvolging

Nu de zetel van Roermond vacant is, wordt de procedure tot het kiezen van een opvolger in gang gezet. De kapittelleden (kanunniken) zullen zich de komende tijd buigen over het opstellen van een zogeheten 'terna': een lijst met drie namen van mogelijke bisschopskandidaten. Deze lijst wordt met de bisschoppenconferentie en de nuntius gedeeld, die eventueel ook andere kandidaten eraan kunnen toevoegen. Na een informatieve fase is het aan de paus om een nieuwe diocesane bisschop van



Roermond te kiezen en te benoemen.

De 'vacatio sedis' (vacante zetel) heeft bepaalde gevolgen. De vicarissen verliezen hun ambt, maar zij kunnen door de diocesaan administrator gedelegeerd worden voor bepaalde taken. De diocesaan administrator en de gedelegeerden mogen geen besluiten nemen die het gewone beheer en bestuur overstijgen of die het bisdom of de toekomstige bisschop nadeel kunnen berokkenen. Dat geldt ook voor het kapittel, de econoom, de Raad voor Economische Aangelegenheden en de bisdommedewerkers. De Priesterraad en de Diocesane Pastorale Raad houden op te bestaan.

We betreuren zeer dat onze bisschop zijn ambt heeft moeten neerleggen. In de korte tijd die hem als bisschop gegeven werd heeft hij heel nadrukkelijk zijn stempel op het Bisdom Roermond gedrukt door de grote liefde en toewijding waarmee hij het bisdom heeft bestuurd. Wij wensen hem in zijn moeilijke situatie veel kracht en zegen.

Gebedsintenties van de Paus

September 2023

Voor hen die aan de rand van de maatschappij leven

Bidden wij voor hen die in onmenselijke levensomstandigheden aan de rand van de maatschappij leven: dat zij door de instellingen niet verwaarloosd worden en nooit als uitschot worden beschouwd.

Oktober 2023

Voor de synode

Bidden wij voor de Kerk, dat zij op elk niveau het luisteren en de dialoog tot levensstijl maakt en zich door de Heilige Geest laat leiden tot aan de uiteinden van de wereld.



Wereldjongerendagen in Lissabon: een onvergetelijke ervaring

Omar en Jeroen, twee acolieten in Grevenbicht, hadden mij vaker heel enthousiast verteld over de Wereldjongerendagen. Beiden hadden al verschillende keren aan dit grootste jongerenevent ter wereld deelgenomen. In 1984 zijn deze Wereldjongerendagen door Paus Johannes Paulus II in het leven geroepen en sindsdien trekken deze dagen elke keer weer enkele honderdduizenden tot zelfs enkele miljoenen jongeren naar de verschillende plaatsen in de wereld, waar deze georganiseerd worden.

Hoe enthousiast hun verhalen ook waren, echt weten wat deze Wereldjongerendagen zijn, weet je pas als je eraan deelneemt. En voor mij als pastoor kwam toen de gelukkige gelegenheid dat ik de groep mocht begeleiden naar Lissabon, waar dit jaar de Jongerendagen werden gehouden van 1 - 6 augustus. Reeds maanden van tevoren kwam ik regelmatig samen met de pelgrimsgroep die bestond uit Omar, Jeroen, Koen, Ton, Stijn en Levi, allen uit onze parochie, met Lonne uit Geleen en de twee diakens uit Maastricht Jos en Kees, waarvan de eerste werd begeleid door zijn vrouw Cis. Een heel fijne groep om samen mee op trekken naar bleek en die in het verleden ook al naar deze dagen werd begeleid door pastoor van Dijk.



Deze reis naar de Wereldjongerendagen, die geweldig georganiseerd werd door onze reisleiders Omar en Jos, met als thema: Maria stond op en ging met spoed (Lc. 1. 39). Nadat de aartsengel Gabriel de boodschap aan Maria bracht dat zij een Zoon zou ontvangen, trekt zij erop uit en gaat op bezoek bij Elisabeth haar nicht. Maria denkt niet aan zichzelf, maar zegt "ja" op de roepstem van God. Hierop reageert zij met "gezonde haast". Door dit thema nodigt de paus de jongeren uit om niet te blijven stilstaan in neerslachtigheid, apathie en pessimisme, maar zich naar Maria's voorbeeld te laten leiden door naastenliefde en missionair vuur.

Op zaterdag 29 juli vlogen we dan eindelijk vanuit Brussel naar Lissabon. Al vanaf onze aankomst in deze prachtige Portugese hoofdstad, kwam ons het enthousiasme tegemoet. Een stad die voor een week gedomineerd werd door honderdduizenden jongeren, die er vanaf het begin een groot

geloofsfeest van maakten. Mensen die elkaar van tevoren nog nooit hadden ontmoet maakten kennis met elkaar, er werden talloze attenties uitgedeeld, er werd gezongen en gedanst. Het enthousiasme was zo aanstekelijk dat ook ik als "oudere jongere" me niet onbetuigd kon laten.

Heel stichtend waren de vele catecheses en presentaties die gegeven werden. En indrukwekkend waren de grote vieringen die gehouden werden in het Parque Eduardo VII. Bijgewoond door honderdduizenden jongeren vierden we daar de openingsmis, de welkomsteremonie voor paus Franciscus en de Kruisweg. Maar het absolute hoogtepunt was toch de samenkomst van anderhalf miljoen jongeren op het "Campo da Grace" een reusachtig terrein net buiten Lissabon. Op zaterdag 5 augustus trok de immense groep jongeren langs kilometerslange aanlooproutes onder hoge temperaturen naar dit terrein.



Geen gemakkelijke opgave want er moest heel wat bagage meegetorst worden voor een overnachting in de open lucht. Maar alle inspanningen werden ruimschoots beloond. Een bijzonder moment was de Aanbedding van het Allerheiligste tijdens het Avondgebed. Honderdduizenden jongeren die muisstil verzameld waren in aanwezigheid van onze Lieve Heer. Prachtig!

Op zondag 6 augustus was de plechtige Hoogmis. Vanwege de hitte werd deze mis vervroegd. Reeds 's morgens om 5.00 uur begaven diaken Kees en ik ons op weg om van dichtbij deze mis mee te vieren. Toen kreeg ik een indruk van de geweldige mensenmassa. Bijna twee kilometer liepen we over dit gigantische terrein gevuld met jonge mensen totdat we eindelijk het hoofdaltaar bereikten. Vermoeid maar zeer voldaan brachten we de laatste dag, maandag, in Lissabon door.

Dinsdags keerden wij van een zeer zonnig Lissabon naar een regenachtig Brussel terug.

Ik ben dankbaar dat ik de gelegenheid heb gekregen om met deze fijne groep te mogen deelnemen aan de Wereldjongerendagen. Deze dagen hebben mij laten zien wat een grote vreugde Jezus en zijn Blijde Boodschap kunnen geven ook en vooral in onze tijd. Ik wil mijn reisgenoten heel hartelijk danken voor deze bijzondere dagen in Lissabon en "es God bleef" ben ik in 2027 in Seoul weer van de partij.

Omgevingsdialogoog kerkenvisie

In navolging van veel andere gemeenten denkt de gemeente Sittard-Geleen na over de toekomst van de kerken in de gemeente. Daartoe is een overlegstructuur opgetuigd met de kerkeigenaren, erfgoedorganisaties en andere betrokken partijen. Na een grondige inventarisatie is de dialoog met betrokken buurtbewoners, ondernemers en parochianen gehouden over het gewenste toekomstperspectief.



Het parochiebestuur heeft de intentie om de vijf kerkgebouwen open te houden; deze inspanningsverplichting stamt uit het beleidsplan 2016-2025. Door een groeiend financieel tekort zoekt de parochie naar alternatieven om deze intentie overeind te houden. Enerzijds wordt gekeken naar het verduurzamen van de (kerk)gebouwen; anderzijds naar gedeeld (multifunctioneel) gebruik.

Voor twee kerkgebouwen is dit nader uitgewerkt en zijn de ideeën daarvoor besproken in een zogenoemde "Omgevingsdialoog", met als doel om te zoeken naar draagvlak voor de plannen.

De omgevingsdialoog In Obbicht werd gehouden op 24 mei en in Buchten op 25 mei 2023 en beide bijeenkomsten werden bezocht door een gemêleerd gezelschap van ca 30 personen. Na een korte toelichting op de achtergrond en het doel werden de plannen besproken en werden ideeën uitgewisseld.

Obbicht

De aanwezigen vinden het van belang dat de Willibrorduskerk behouden blijft voor de dorpsgemeenschap. Deze kerk wordt al geruime tijd mede gebruikt door derden. Inmiddels zijn de banken vervangen door stoelen en zijn er zonnepanelen geplaatst.

Zowel Basisschool De Kingbeek als de harmonieën wensen het kerkgebouw vaker te gebruiken en dit wordt in het dorp breed gedragen, aldus de aanwezigen. Voor nevengebruik dienen facilitaire voorzieningen te worden aangebracht, zoals: garderobe, toiletten, foyer en buffet-voorziening. Omdat het religieus gebruik als kerk voorop staat, is het noodzakelijk om zaken wederzijds te scheiden of minimaal af te scheiden. Kortom: geen diensten tegen een vreemd decor of met een buffet op de achtergrond!

Buchten

De parochie heeft met gebruik van Rijkssubsidie aan Satijn Plus opdracht verstrekt voor een onderzoek naar nevenbestemmingen - met behoud van de religieuze functie - voor de Catharinakerk.

Het uitgangspunt dat de belangrijkste religieuze objecten behouden en toegankelijk moeten blijven mondt uit in een voorstel om in de kerk een zogenoemde "doos" te realiseren, waarbij voor het altaar circa 148 zitplaatsen overblijven. Door de keuze voor een apart gebouw in het midden, blijven toegangen, doopkapel en St. Jozefkapel bereikbaar. De ingebouwde doos beslaat een vloeroppervlak van 180 m2 en krijgt naar behoefte twee of drie verdiepingen en is bestemd voor de verhuur; binnen de bestemming valt "maatschappelijk gebruik"; voor commercieel gebruik dient de bestemming te worden gewijzigd.

Om het kerkgebouw te behouden zijn forse investeringen nodig in een nieuw dak, verduurzaming en verbouwing, waarbij goed gekeken moet worden naar synergie met de religieuze functie. Gebruik van beschikbare subsidiebronnen is hierbij noodzaak. Nieuwe bedrijvigheid en een religieuze dienst mogen onderling niet leiden tot versterking.

De aanwezigen achten behoud van de glas-in-loodramen en het orgel (voor de eredienst) belangrijk.

Men pleit ervoor om het gebruik van de nieuwe ruimte af te stemmen op demografische behoeften in Buchten, zoals woningen of voorzieningen (dagbesteding) voor ouderen, een medisch centrum, kinderopvang, kantoren (logistiek). Onderzoek naar (volledige) herbestemming van het kerkgebouw heeft niet plaatsgevonden, omdat dit niet past binnen eerder genoemde inspanningsverplichting.



Deze dialoog moet worden gezien als startpunt. Investeringsbeslissingen behoeven bisschoppelijke goedkeuring en dienen stevig te worden onderbouwd.

Hiervoor is meer marktonderzoek nodig. Afsluitend worden de aanwezigen hartelijk bedankt.

Inschrijvers kregen het verslag per mail.

H. Mis met Ziekenzalving in Aldenhof op vrijdag 8 september

De Katholieke Kerk leeft vanuit de kracht van de sacramenten. Dat wil zeggen dat door de bediening van de priester onze Heer Jezus Christus zelf in onze tijd werkzaam is. Een van de zeven sacramenten is de Ziekenzalving. In het verleden werd deze vaak omschreven als "bediening" of "laatste Oliesel". Dit zijn verwarrende begrippen omdat deze doen vermoeden dat men na het ontvangen van dit sacrament weldra zal sterven.



Dit is echter niet het geval.

Het sacrament van de zieken kan meerdere malen ontvangen worden en wel in geval van ernstige ziekte, ongeval of hoge leeftijd. Met het ontvangen van dit sacrament geeft de zieke zich over aan de liefde van God en vraagt deze in zijn moeilijke situatie om steun of genezing.

De afgelopen jaren hebben vele tientallen parochianen dit sacrament ontvangen. Verkeert u ook in een situatie van ziekte of hoge ouderdom, dan bestaat er ook voor u de gelegenheid om dit sacrament van de ziekenzalving te ontvangen.



De ziekenzalving vindt plaats tijdens de heilige MIs in Zorgcentrum Aldenhof op 8 september a.s. om 18.30 uur. Wilt u ook dit sacrament ontvangen meldt u zich dan even aan bij het parochiekantoor Born of Pastoor Houwman (zie colofon)

Heilige Missen met ziekenzegening

Er zijn toch wel vaak momenten in het leven dat het niet zo gaat als je zelf wilt. De gezondheid speelt je parten, of zorgen bepalen het leven. Deze omstandigheden zijn niet bevorderlijk voor de gemoedrust. Het zijn situaties waar je een beetje steun kunt gebruiken. Het is fijn als die komt van mensen in je nabijheid. Maar heel belangrijk is het ook dat je je in een dergelijke situatie, vanuit je geloof, kunt toevertrouwen aan God.

Een bijzondere wijze om God om kracht en steun te vragen is de zegen met het Allerheiligste. Elk jaar, rond de Nationale Ziekendag, wordt er in onze kerken aan allen die erom vragen de zegen met het Allerheiligste gegeven. Door de zegen te ontvangen vertrouwen we ons aan de liefdevolle barmhartigheid Gods toe.

Om deze zegen te ontvangen hoeft u zich niet speciaal aan te melden.

Buchten: zaterdag 9 september om 18.00 uur

Grevenbicht: zaterdag 10 september om 11.00 uur

Born: zaterdag 16 september om 19.15 uur

Holtum: zondag 17 september om 9.30 uur

Obbicht: zondag 17 september om 11.00 uur

Dierenzegening

Heb jij ook een huisdier? Voor jou is dat huisdier heel speciaal en belangrijk. Een huisdier is af en toe zelfs je beste vriend. Daarom verdient zo een dier ook veel aandacht, elke dag weer.

Je geeft het te eten en te drinken, je zorgt voor een rustig slaapplekje, je wandelt en speelt met je huisdier. Dat is heel normaal.

Maar er is ook een speciale dag voor alle dieren: dat isierendag. Deze speciale dierendagviering houden wij op woensdag 4 oktober om 14.30 uur in Zorgcentrum Aldenhof, Campus 1 in Born.

Graag willen we alle kinderen en hun ouders uitnodigen voor deze Dierendagviering. En natuurlijk mag je ook je huisdier of je knuffel meebrengen.



We vertellen een mooi verhaal over dierendag, zodat jullie weten waarom dieren zo belangrijk zijn en waarom we dierendag juist in oktober vieren.

We zingen mooie liedjes en ook zullen we alle dieren zegenen en zo vragen we God om onze dieren te beschermen. Kom je ook? We verheugen ons op je komst.

Advertenties



Pearle
opticiens

Kerkstraat 32 A 6121 LD Born 046 485 58 19
Brillen Oogmeting Contactlenzen

Vleeshouwers

ELECTRO

Elektrowinkelier - Elektrotechnische installaties - Geluidsverhuur

Burg. v. Boxtelstraat 4, 6141 AK Limbricht.
tel: 046-4515502 fax: 046-4511717
www.vleeshouwers.nl info@vleeshouwers.nl



Als specialisten in betekenisvolle, persoonlijke en eigentijdse uitvaartverzorging, ondersteunen en inspireren wij nabestaanden bij het organiseren van een goed afscheid. Want onze ervaring leert, een goed afscheid helpt je verder ...

In de dagen tussen overlijden en de dag van de uitvaart biedt ons sfeervol en huiselijk ingericht afscheidshuis alle ruimte en tijd om samen te zijn en 'echt te ontmoeten'. Van privé-bezoek of groot condoleancebezoek aan uw overleden dierbare, tot afscheidsceremonie in kleine kring en koffietafel na de uitvaart.

Naast het verzorgen van afscheidsbijeenkomsten in kleine kring in de Hoeskamer, zijn wij specialist in uitvaartceremonies op bijzondere lokaties.

Ingrid, Peter en Eric

Voor iedereen een betekenisvol afscheid

Dorpstraat 53 | 6122 CE Buchten
046-8504488 | info@hoeskamer.nl | www.hoeskamer.nl



AFSCHEIDSHUIS DE HOESKAMER

STER-BORN

WIJ STAAN VOOR U KLAAR



Tuinstraat 19 Born 046-4851328 www.sterborn.nl

Voor de lekkerste frietjes, snacks, en huisgemaakte specialiteiten!



Wij zijn dagelijks geopend
van 16.00 tot 22.00 uur.

Kom gezellig naar ons toe
of bestel uw eten online!

Dorpstraat 48, Buchten - www.frietjevanroswietje.nl

ALDENHOF

Vrijdag 8 september 18:30 uur Leesmis
Ziekenzalving

Jaardienst voor:

Paul Heffels en Lena Heffels-Keulen

Heilige Mis voor:

Ouders Brouns-van Wersch

Ziekenzalving

Vrijdag 15 september – 18:30 uur Leesmis

Heilige Mis voor:

Alle gezinnen in onze parochie

Vrijdag 22 september 18:30 uur Leesmis

Heilige Mis voor:

Onze dierbare overledenen dat zij mogen rusten in de vrede van de Heer

Vrijdag 29 september 18:30 uur Leesmis

Heilige Mis voor:

De Kerk van Europa dat zij een innerlijke vernieuwing mag doormaken

Vrijdag 6 oktober 18:30 uur Leesmis

Heilige Mis voor:

Wil op den Kamp

Vrijdag 13 oktober 18:30 uur Leesmis

Heilige Mis voor:

Vincent en Lies Schlössels-Tummers,

André en Greetje Dijcks-Lumich en

Ouders Tummers-Smeets

BORN

Zaterdag 2 september 19:15 uur Hoogmis
6 wekendienst voor:

Pat van der Veen-McGuire tevens voor overleden ouders van der Veen, alsmede overleden neef Darren Terry

Zaterdag 16 september 19:15 uur Hoogmis
Ziekenzegening

6 wekendienst voor:

Thei Willems

Jaardienst voor:

Wil Cox en Gretha Cox-Hermans

Hoogmis voor:

Tiny, Alice, Zef, en Ben Donners en overledenen familie

Mart Derhaag tevens uit dankbaarheid

Alle overledenen van de familie van Mulken

Zaterdag 30 september 19:15 uur Hoogmis

Jaardienst voor:

Felix Lebens en Bertha Frenken

Hoogmis voor:

Broer Leurs en familie

Zaterdag 14 oktober 19:15 uur Hoogmis

Jaardienst voor:

Wiel Coenen

Overledenen familie Fijten-den Bekker

HOLTUM

Zondag 3 september 09:30 uur Hoogmis

Hoogmis voor:

Martin Fiddelaers en Gertrudis Peters en de overleden kinderen.

Geborgenheid voor onze gezinnen.

Zondag 17 september 09:30 uur Hoogmis

Hoogmis voor:

Hen die offerden voor O.L.V. van Altijddurende Bijstand.

Voor allen die het moeilijk hebben in deze tijd.

Zondag 1 oktober 09:30 uur Hoogmis

Hoogmis voor:

Alle onze vrijwilligers en hun naasten.

Uit Dankbaarheid.

Zondag 15 oktober 09:30 uur Hoogmis

Hoogmis voor:

De zieken in onze parochie en hun mantelzorgers

BUCHTEN

Donderdag 7 september 09:00 uur Leesmis

Aansluitend rozenkrans en aanbidding

Heilige Mis voor:

Hen die ziek zijn, in het bijzonder onze oud-bisschop Harrie Smeets

Zaterdag 9 september 18:00 uur Hoogmis

6-wekendienst voor

Gerda Kurvers-Frings

Jaardienst voor:

Mia Hees-Wagemans; Wim Kurvers

Donderdag 14 september 09:00 uur Leesmis

Aansluitend rozenkrans en aanbidding

Een spoedige beëindiging van de oorlog in Oekraïne

Donderdag 21 september 09:00 uur Leesmis

Aansluitend rozenkrans en aanbidding

Heilige Mis voor:

Voor onze Kerkgemeenschap

Zaterdag 23 september 18:00 uur Hoogmis

Gestichte Jaardienst voor:

Hub Cox en Greet Cox-Kitzen; Sjeer Kusters

Hoogmis voor:

Nien Cremers-Zeelen vanwege verjaardag

Donderdag 28 september 09:00 uur Leesmis

Aansluitend rozenkrans en aanbidding

Heilige Mis voor:

Alle mensen die hun vak met liefde uitoefenen

Donderdag 5 oktober 09:00 uur Leesmis

Aansluitend rozenkrans en aanbidding

Heilige Mis voor:

Allen die zich inzetten voor zieken en gehandicapten

Zaterdag 7 oktober 18:00 uur Hoogmis

Gestichte Jaardienst voor:

Overleden ouders Jan en Elly Lebens-Geilen

Hoogmis:

Uit dankbaarheid bij een 65-jarig huwelijk

Donderdag 12 oktober 09:00 uur Leesmis

Aansluitend rozenkransgebed en aanbidding

Heilige Mis voor:

Alle mensen in nood

DATUM	ALDENHOF	BORN	BUCHTEN
zaterdag 2 september		19:15 uur Hoogmis	
zondag 3 september			
dinsdag 5 september			
woensdag 6 september			
donderdag 7 september			09:00 uur Leesmis
vrijdag 8 september	18:30 uur Leesmis		
zaterdag 9 september			18:00 uur Hoogmis
zondag 10 september			
dinsdag 12 september			
woensdag 13 september			
donderdag 14 september			09:00 uur Leesmis
vrijdag 15 september	18:30 uur Leesmis		
zaterdag 16 september		19:15 uur Hoogmis	
zondag 17 september			
dinsdag 19 september			
woensdag 20 september			
donderdag 21 september			09:00 uur Leesmis
vrijdag 22 september	18:30 uur Leesmis		
zaterdag 23 september			18:00 uur Hoogmis
zondag 24 september			
dinsdag 26 september			
woensdag 27 september			
donderdag 28 september			09:00 uur Leesmis
vrijdag 29 september	18:30 uur Leesmis		
zaterdag 30 september		19:15 uur Hoogmis	
zondag 1 oktober			
dinsdag 3 oktober			
woensdag 4 oktober			
donderdag 5 oktober			09:00 uur Leesmis
vrijdag 6 oktober	18:30 uur Leesmis		
zaterdag 7 oktober			18:00 uur Hoogmis
zondag 8 oktober			
dinsdag 10 oktober			
woensdag 11 oktober			
donderdag 12 oktober			09:00 uur Leesmis
vrijdag 13 oktober	18:30 uur Leesmis		
zaterdag 14 oktober		19:15 uur Hoogmis	
zondag 15 oktober			

Ziekencommunie

Op zaterdag 2 september en 7 oktober wordt vanaf 13:00 uur de ziekencommunie gebracht aan hen die daarom gevraagd hebben.

HOLTUM	GREVENBICHT	OBBICT	DATUM
			zaterdag 2 september
09:30 uur Hoogmis		11:00 uur Hoogmis	zondag 3 september
	18:30 uur Leesmis		dinsdag 5 september
		18:30 uur Leesmis	woensdag 6 september
			donderdag 7 september
			vrijdag 8 september
			zaterdag 9 september
	11:00 uur Hoogmis		zondag 10 september
	18:30 uur Leesmis		dinsdag 12 september
		18:30 uur Leesmis	woensdag 13 september
			donderdag 14 september
			vrijdag 15 september
			zaterdag 16 september
09:30 uur Hoogmis		11:00 uur Hoogmis	zondag 17 september
	18:30 uur Leesmis		dinsdag 19 september
		18:30 uur Leesmis	woensdag 20 september
			donderdag 21 september
			vrijdag 22 september
			zaterdag 23 september
	11:00 uur Hoogmis		zondag 24 september
	18:30 uur Leesmis		dinsdag 26 september
		18:30 uur Leesmis	woensdag 27 september
			donderdag 28 september
			vrijdag 29 september
			zaterdag 30 september
09:30 uur Hoogmis		11:00 uur Hoogmis	zondag 1 oktober
	18:30 uur Leesmis		dinsdag 3 oktober
		18:30 uur Leesmis	woensdag 4 oktober
			donderdag 5 oktober
			vrijdag 6 oktober
			zaterdag 7 oktober
	11:00 uur Hoogmis		zondag 8 oktober
	18:30 uur Leesmis		dinsdag 10 oktober
		18:30 uur Leesmis	woensdag 11 oktober
			donderdag 12 oktober
			vrijdag 13 oktober
			zaterdag 14 oktober
09:30 uur Hoogmis		11:00 uur Hoogmis	zondag 15 oktober

Ziekencommunie

Op zaterdag 2 september en 7 oktober wordt vanaf 13:00 uur de ziekencommunie gebracht aan hen die daarom gevraagd hebben.

GREVENBICHT

Dinsdag 5 september 18:30 uur Leesmis

Jaardienst voor:

Toos Mulder-Evers

Heilige Mis voor:

Frans en Janna Hoofwijk-Cramers

Zondag 10 september 11:00 uur Hoogmis

Jaardienst voor:

Frans Ruber

Ouders Hub Kirkels en Miep Kirkels-Savelkoul

Albert Demandt en echtgenote Lies Demandt-

Brouwers

Dinsdag 12 september 18:30 uur Leesmis

Jaardienst voor:

Familie Mulder en kinderen tevens voor de familie

Brouns-Mulder

Heilige Mis voor:

Marie-José Spee

Dinsdag 19 september 18:30 uur Leesmis

Heilige Mis voor:

Marie-José Spee

Zondag 24 september 11:00 uur Hoogmis

Jaardienst voor:

Henk Vervoort

Justine Wijshoff-Leenders

Hoogmis voor:

Bep Storms-Hanssen

Gon Wijshoff-van de Pas tevens voor echtgenoot

Guus Wijshoff en zoon Harry Wijshoff vanwege

verjaardag

Dinsdag 26 september

Geen Heilige Mis

Dinsdag 3 oktober 18:30 uur Leesmis

Heilige Mis voor:

Alle mensen die verdriet met zich meedragen

Zondag 8 oktober 11.00 uur Hoogmis

Koninklijk harmonie Aurora

Jaardienst voor:

Leden en overleden leden van de Koninklijke

Harmonie Aurora

Albert en Mia Wijshoff-Hanssen tevens voor zonen

Harry en Herman Wijshoff

Zef Stans en tevens voor Fien Stans-Ramakers

Ton Ubachs

Roy Brouwers

Dinsdag 10 oktober 18.30 uur Leesmis

Jaardienst voor:

Lucie Frenken-Krauth echtgenoot Frans Frenken en

zoon Pierre

Leesmis voor:

Marie-José Spee

OBBICHT

Zondag 3 september 11:00 uur Hoogmis

Jaardienst voor:

Chris Donders en Mia Donders-Hubens;

Martin van Sloun

Hoogmis voor:

Familie van Sloun-Schoffelen en familie Stoffels-Leurs

Tjeu Driessen; Jan van Hoef ww. verj. en To van Hoef-

Pelzers ww. verj.

voor een bijzondere intentie

Woensdag 6 september 18:30 uur

Leesmis voor:

Gertie en Sjang Alberti en ouders Zef Alberti en

Wilhelmina Oberndorf

Woensdag 13 september 18:30 uur

Leesmis voor:

De spoedige beëindiging van de oorlog in Oekraïne

Zondag 17 september 11:00 uur Hoogmis

Jaardienst voor:

Tring Steskens-Smits

Wil Smits en Ietje Smits-Lamine (b.g.v. vaders

verjaardag)

Hoogmis voor:

Ouders Hermans-Ramakers en zoon Jo

Mia Paes-Salden; Marlies Blom-Demandt

Thei Hanssen, Hub Martens, Mary Vestering-

Hubens en Trees Schoenmakers-Wagemans ww.

Ouderenvereniging

Woensdag 20 september 18:30 uur

Leesmis voor:

Sjeng Jennen ww. verjaardag en Lia Jennen-Demandt

Woensdag 27 september 18:30 uur

Leesmis voor:

Tjeu Driessen

Zondag 1 oktober 11:00 uur Hoogmis

Jaardienst voor:

Riet Lemmens-Pernot

Jac. Op den Kamp en Bet Op den Kamp-Pelzers

Sjiel Demandt en Maria Joh. Helena Fleischeuer

Hoogmis voor:

Toos Kurvers-Op den Kamp ww. verjaardag

Tiny Hecker-Gregoire en familie Hecker-Gregoire

Woensdag 4 oktober 18:30 uur

Leesmis voor:

Hen die ziek zijn, in het bijzonder onze oud-bisschop

Harrie Smeets

Woensdag 11 oktober 18:30 uur

Leesmis voor:

Hen die verantwoordelijkheid dragen in Kerk en

wereld

Zondag 15 oktober 11:00 uur

1^e jaardienst voor:

Tjeu Driessen

Jaardienst voor:

Ouders Salden-Peters; Ger Boels

Hoogmis voor:

Paula Hubens-Willems; Ouders Damen-Corbey;

Z.E.H. Pastoor Pierre Pörteners



Gedoopt

Op 23 juli is door het doopsel in de kerk opgenomen: Pepijn Droogmans,

Zoon van: Tim Droogmans en Astrid Oberije.

Wij feliciteren de ouders en vragen Gods hulp bij de opvoeding van hun zoon.



Koffiedrinken

Op 2 september en 14 oktober drinken wij na de H. Mis gezamenlijk in de sacristie een kop koffie/thee. U bent van harte welkom.



Open dag hospice Bronnerhof

Op zaterdag 7 oktober 2023 openen de hospices in de Westelijke Mijnstreek hun deuren. U bent tussen 13.30-15.30 uur van harte welkom.

De koffie met iets lekkers staat klaar en koor Zuiderklank zal u muzikaal verrassen.

Onze vrijwilligers en verpleegkundigen zullen u in kleine groepjes rondleiden en u van alles vertellen over het reilen en zeilen in ons mooie hospice.

We hopen u allen te mogen begroeten.

Extra collecte

Op 2 september en 14 oktober wordt er tijdens de H. Mis een extra collecte gehouden voor het onderhoud van onze parochiekerk.



De extra collecte voor het onderhoud van onze kerk bedroeg in het tweede kwartaal € 200,91. Hartelijk dank aan alle gevers.

In de heer overleden

4 juli
Herman Keulen
72 jaar.

22 juli
Patricia Ann van der Veen-McGuire
92 jaar

6 augustus
Thei Willems
97 jaar.



Mogen zij rusten in de vreugde en de vrede van de Heer.

Ritueel

Een ritueel is volgens Neanske Tuinman, ritueelbegeleidster: een gestileerde handeling waarmee mensen op symbolische wijze uiting, ordening en zin geven aan belangrijke gebeurtenissen in hun leven.

Rituelen geven structuur, ritme en zijn een kanaal voor emoties en gedachten, je kan je liefde of gemis vormgeven, je kan iets dat niet is aanwezig maken, dingen die niet in gewone taal te vatten zijn toch naar buiten brengen. Rituelen lijmen en gronden.

Volgens theoloog Peter Nissen slaan rituelen een gat in de tijd. Alles komt even op pauze te staan, er ontstaat ruimte. Een ritueel geeft verbinding, met elkaar of met een andere werkelijkheid. Zo geven christelijke rituelen een verbinding met de kerkgemeenschap en met God.



In Zorgcentrum Aldenhof wordt op vrijdag 8 september de mogelijkheid geboden om tijdens de eucharistieviering het Sacrament der Zieken te ontvangen. Tijdens de viering houdt Pastoor Houwman bij een ieder die dat wenst even stil om in die open ruimte die ontstaat deze mens te zalven in verbinding met God.

Daarnaast staat deze persoon ook in (gelovige) verbinding met de mensen die aanwezig zijn in deze eucharistieviering. Zo ontvangt

degene die het Sacrament ontvangt moed, steun en troost maar ook alle mensen die erbij aanwezig zijn. Als u ook graag het Sacrament der Zieken wilt ontvangen op vrijdagavond 8 september om 18.30 uur in Zorgcentrum Aldenhof, laat het even weten bij de receptioniste of deponeer een briefje met uw naam, adres en telefoonnummer in de brievenbus bij Pastorale Zorg.

Na de viering drinken we gezamenlijk een kopje koffie of thee in het restaurant.

Marie-Cecile Bonten-L'Ortije, geestelijk verzorger



Opgeven misintenties

Het parochiekantoor is op: donderdag tussen 10.00 uur en 11.30 uur. geopend voor het opgeven van misintenties. Misintenties kunnen ook worden opgegeven via de mail: pc-buchten@parochieborn.nl Voor plaatsing in het volgende parochieblad (looptijd 15 oktober t/m 3 december 2023) kunt u uw misintenties opgeven tot uiterlijk 21 september a.s.

In de Heer overleden

6 juli
Hub Renkens
88 jaar
11 juli
Gerda Kurvers-Frings
66 jaar
16 juli
Mathieu Mofers
89 jaar



Dat zij mogen rusten in de vreugde en vrede van de Heer.

Extra collecte

Op zaterdag 9 september wordt een extra collecte gehouden voor het onderhoud van onze kerk en kerkhof.



Koffiedrinken

Op zaterdag 9 september is er na de Heilige Mis een gezellig samenzijn met koffie en een koekje in de sacristie. Iedereen is van harte welkom. Tot ziens op 9 september a.s.



Jubileumconcert BMK

"Buchter Mannen Koor geit Limburgs"



Dit jubileumconcert vindt plaats in het Gemeenschapshuis in Buchten op Zaterdag 7 oktober a.s. vanaf 20.00 uur. De entreeprijs voor deze avond is slechts € 10,- per persoon.

Tot ziens in Buchten op zaterdag 7 oktober

Met muzikale groet, het Buchter Mannenkoor

Als je het verleden niet achter je laat, zal het je toekomst vernietigen.

Leef voor wat **VANDAAG** je te bieden heeft, niet voor wat **GISTEREN** je heeft weggenomen.

Belangrijke datums 2023

- Za. 07 oktober Jubileumconcert BMK geit Limburgs
- Zo. 05 november Allerzielenlof met processie naar het kerkhof
- Za. 11 november Opening Carnavalsseizoen
- Za. 25 november Patroonsfeest van de H. Catharina en 60 jarig bestaan kerk Buchten

Vincentius vereniging Geleen

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor mensen in de gemeente Sittard-Geleen, die in (stille) armoede verkeren. Wij zijn er voor iedereen, ongeacht welke achtergrond.

Vandaag de dag is het nog steeds hard nodig om mensen in nood materieel en financieel te ondersteunen.

Maar ook door huisbezoek en persoonlijk contact met mensen wordt er een luisterend oor geboden, wordt de vraag concreter en wordt er hulp geboden van mens tot mens. Voor ons geldt ieder mens telt.



Met hulpvragen kunt u terecht op 06-21 61 77 82 of hulpvraag@vincentiusgeleen.nl.

Elke donderdag is onze winkel aan de Potterstraat 2a Geleen geopend tussen 10.00 en 13.00 uur en elk 2e volle weekend van de maand op zaterdag en zondag tussen 10.00 en 14.00 uur

Hier worden tweedehands boeken en kleding, huishoudtextiel, schoenen en tassen, cd's, dvd's, lp's, te koop aangeboden tegen een zeer schappelijke prijs. De inkomsten uit onze winkel komen volledig ten goede aan de hulpverlening die wij bieden.

Wilt u ons spullen doneren, die wij in onze winkel kunnen verkopen, dan kan dit tijdens de openingsuren van de winkel en elke dinsdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur.

Meer informatie vindt u op onze website www.vincentiusgeleen.nl



Extra Collecte

De extra collecte voor het groot onderhoud van onze kerk zal worden gehouden op zondag 3 september en zondag 1 oktober.



De extra collecte voor het groot onderhoud van onze kerk bedroeg in het tweede kwartaal van 2023 € 319,00

Hartelijk dank aan alle gevers.

In de heer overleden

1 juli
Elly Fitting-Cramers
83 jaar



Moge zij rusten in de vreugde en de vrede van de Heer.

Gedoopt

Op 16 juli is door het doopsel in de kerk opgenomen:
Roan
van der Kruijs zoon van:
Linda en Rilana
van der Kruijs.



Wij feliciteren de ouders en vragen Gods hulp bij de opvoeding van hun zoon.

Terugblik lichtprocessie

Het was weer zover, de dag van de lichtprocessie brak aan. Maar o wee, 's nachts begon het al te regenen, en ook in de morgen waren er fikse buien. Het zou toch niet waar zijn, gisteren was het zo'n mooi weer. Maar gelukkig om ca. 3 uur bleef het droog en konden de mensen aan de slag met het versieren van de Mariakapel. En wat werd het weer mooi!

Natuurlijk gaat dat niet vanzelf. Van tevoren waren er al heel wat mensen in de weer. Zo moet eerst alles verzameld en gemaakt worden. Het zaagsel, de fakkels, de bakken met zand om de kaarsen na afloop in te zetten, bloemen enz. enz.. kosten nog moeite werden bespaard.

Maar er werd ook gewerkt in de kerk zelf, waar de H. Mis ter ere van Maria, voorafgaande aan de processie, werd gehouden. Ook hier was men van tevoren bezig om alles zo mooi mogelijk te maken; 's maandags begon men met de grote poets in de kerk, alles moest weer blinken voor de grote dag. Bloemen werden besteld en verzameld, waarna vrijdag het maken van de diverse bloemstukken voor de altaartafel, het Maria altaar, het Jozef altaar en in de kapel bij Maria van Altijdurende Bijstand, kon beginnen. Zo werd er overal heel wat werk verzet om er een hele mooie viering en processie van te maken.

En het was mooi! Het begon met de H. Mis, tijdens welke de meegebrachte kroedwösj werd gezegend, die zeer sfeervol was dankzij Pastoor, de acolieten en het Gemengd Zangkoor Holtum. Gevolgd door de lichtprocessie, via het door fakkels verlichte landschapspark, en onder het bidden van de rozenkrans naar de kapel waar Koninklijk Muziekgezelschap Juliana, de fanfare, de pelgrims begroeten met feestelijke klanken. En dan niet vergeten u, allen aanwezig in de kerk en bij de kapel, die samen met de mooie gebeden van Pastoor, de liederen van het zangkoor en de fanfare, deze lichtprocessie weer tot een warm samenzijn maakten. Want zegt u nu zelf, het is niet voor niets: "Hoe meer zielen, hoe meer vreugd". Dus zegt het voort, zodat we het volgend jaar met nog meer mensen mogen genieten van deze mooie gebeurtenis.



Tenslotte: aan alle vrijwilligers, die zoveel mogelijk maken in onze parochie: de acolieten, de lectoren, de collectanten, de parochiebladbezorgers, de werkers van het kerkhof, de kerkpoetsers, de werkers bij de Mariakapel Grote Dries, de bouwers van de kerststal, het zangkoor, de fanfare enz... allen HEEL HARTELIJK DANK.

Heilige Missen

H. Missen zijn op de volgende zondagen om 09.30 uur: 29 oktober, 5 november 's middags Allerzielenlof (om 15.30 uur), zondag 12 november (carnaval en schutterij mis), zondag 26 november (Koninklijk Muziekgezelschap Juliana en Gemengd Zangkoor Holtum) zondag 10 december, maandag 25 december (Kerstdag om 09.30 uur). Tevens zal zondag 22 oktober om 13.30 uur de installatie van de nieuwe keizer, Cliff Smeets, van schutterij St. Martinus plaatsvinden.



Extra collecte

10 september voor het onderhoud van onze kerk
24 september Caritas
8 oktober voor het onderhoud van onze kerk



In de Heer overleden

17 juli
Mia Peters-Ruber
95 jaar



Moge zij rusten in de vreugde en de vrede van de Heer.

Bestellen Heilige Missen

Misintenties kunt u bestellen bij Marjo Willems, Pastoor Dolsstraat 1D. U kunt de misintenties ook opgeven via een briefje (deze liggen achter in de kerk) en dit op bovenstaand adres in de brievenbus doen of via mail marjo.mathieu@ziggo.nl

Weekendmissen

Op de volgende dagen zullen in onze kerk de Hoogmissen zijn:
10-09, 24-09, 08-10, 22-10, 05-11, 19-11, 03-12, 17-12, 24-12 Nachtmis 22.00 uur, 26-12, 31-12.

Zonnebloem Afdeling Grevenbicht, Obbicht, Papenhoven en Schipperskerk

Op maandag 16 oktober gaan we naar Rimpelpop op het oktoberfeest te Sittard. Beste gasten van GOPS dit wordt een gezellige middag met veel mooie muziek en amusement. Entree is gratis, alleen vragen wij één kleine bijdrage van € 2,- P.P. voor vervoer. Consumpties zijn voor eigen rekening!

U kunt zich opgeven t/m dinsdag 10 oktober bij Marianne Dieteren Rozelaan 13 Grevenbicht tel: 4857675 of Sjaak Pörteners tel: 046 4857358

Vanaf maandag 14 augustus starten we weer met onze wekelijkse soosmiddagen in Oos Hoes Van 14.00 uur t/m 16.30 uur. Tevens kunt U op deze middag terecht voor de inschrijving van bovenstaande activiteit.

In Obbicht zijn de soosmiddagen weer vanaf dinsdag 5 september in het Törpshoes van 14.00 t/m 16.00 uur.

Het inschrijven in Obbicht voor bovenstaande activiteit kan bij Carla Lochs Past. Zitenaan 4 te Obbicht .Tel :0612160641 (graag het geld in een enveloppe met duidelijk naam en adres van gast erop vermelden.)



Op zondag 8 oktober zal de Koninklijke Harmonie Aurora na enkele jaren van afwezigheid i.v.m. corona weer de H. Mis opluisteren. Het zal zeker weer zoals vanouds een mooie H. Mis worden.



Koffiedrinken

Op zondag 3 september en zondag 15 oktober bent u na afloop van de zondagsmis weer van harte welkom in het parochiezaaltje voor een gezellig onderonsje onder het genot van een kopje koffie of thee.



Ziekenzegening

Op zondag 17 september a.s. zal pastoor Houwman tijdens de H. Mis de ziekenzegening verzorgen.



In de Heer overleden

07 juli
Corrie Duster
74 jaar



Moge zij rusten in de vrede van de verrezen Heer.

Opgeven misintenties

Misintenties kunt u doorgeven bij Jan Hermans, Maasstraat 39 - 046 4855353. U kunt hiervoor ook terecht in de sacristie voor of na de H. Mis. Voor plaatsing in het volgende parochieblad (looptijd 15 oktober t/m 3 december 2023) dient u uw opgave te melden vóór 21 september a.s.

Collecte voor parochieblad

De dames van het Parochieel Missie Comité collecteren in de week van 25 t/m 30 september a.s. huis-aan-huis voor een financiële tegemoetkoming in de kosten van het vervaardigen van het parochieblad. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Extra collecte

Op zondag 3 september en 1 oktober is er een extra collecte voor het onderhoud van onze kerk.



Filmavonden in Obbicht

Deze vinden plaats elke eerste woensdag van de maand. Dus : → woensdag 6 september.

Let op : op woensdag 4 oktober en 1 november vervalt de maandelijks filmavond!

De filmavonden zijn gratis en worden gegeven in het zaaltje naast de kerk om 19:30 uur. Altijd een aparte film met discussie achteraf bij een kopje koffie of thee.



Kerkbijdrage

Beste parochianen,
In ons vorig parochieblad stond een overzicht van de baten en lasten van onze parochie in 2022. Daarop hebben we enkele vragen gekregen en voor sommigen was dit aanleiding om hun kerkbijdrage te verhogen. Gelukkig betalen veel parochianen per automatisch overboeking; daarbij zijn nog best veel bedragen uit de gulden-tijd, hun periodieke bijdragen is nog steeds € 2,27 (voor 2002 was dat vijf gulden).

Hierbij vragen wij u vriendelijk om uw periodieke kerkbijdrage te checken en zo mogelijk aan te passen aan de huidige tijd, of u nu maandelijks, per kwartaal of per jaar betaald.

Fiscaal gezien is onze parochie een ANBI instelling, zodat u hiervoor recht heeft op belastingaftrek. Dit geldt ook als u een grotere of periodieke gift wilt doen. Graag willen onze penningmeesters u hierbij van dienst zijn.

Maak hiervoor een afspraak met Jan Hermans 046-4855353,
Marthè Hecker 06-28454085 of Jan van de Geer 06-20541440

U kunt ons ook mailen via www.parochieborn.nl ga dan naar kerkbestuur daar staat achter de naam een link naar het mailadres.

Wij danken u voor iedere bijdrage om de parochie en haar kerken in stand te houden.

Advertenties



Gespecialiseerd in het leveren en monteren
van hout-beton en betonschuttingen

www.schuttingbouwhermans.nl
Telefoon: 06-2337 70 83



INSPIRATIE OM VAN UW HUIS EEN THUIS TE MAKEN

Swentibold wonen, een familiezaak, die dit jaar al 60 jaar bestaat, is een begrip in de hele regio voor complete woninginrichting. In de ruime toonzaal presenteren zij een uitgebreide collectie gordijnen, vloerbekledingen, zonwering en decoratie artikelen. Gespecialiseerd in maatwerkkasten, bankstellen en hoekbanken op maat, maar ook de mooie collecties boxspringbedden en beddengoed mogen gezien worden.

SWENTIBOLD WONEN T 046 - 48 513 49
DORPSTRAAT 52 E KUPERS@SWENTIBOLDWONEN.NL
6122 CB BUCHTEN

OPENINGSTIJDEN

WOENSDAG	
DONDERDAG	09:00-18:00 UUR
VRIJDAG	
ZATERDAG	10:00-16:00 UUR
MAANDAG EN DINSDAG	GESLOTEN

WWW.SWENTIBOLDWONEN.NL

REIJNEN

MONUMENTEN

VOOR EEN PASSEND
GRAFMONUMENT

Ook voor reparatie en renovatie van bestaande monumenten

WWW.reijnengrafmonumenten.nl Tel. 046-4818178

JUMBO

Hilkens

Born, Kapelweg 4a

Advertenties



Dagbesteding voor senioren met dagbesteding op maat

Bij Porta da Vida kijken we niet naar wat er niet meer mogelijk is, maar juist naar wat er wel kan!

Onze unieke locatie, midden in het groen, biedt de plek bij uitstek voor een veelzijdig activiteiten aanbod. Hierbij staan gezelligheid en een gemoedelijke sfeer altijd voorop.

We bieden dagbesteding op maat aan mensen met een somatische beperking, chronisch zieken en senioren met een psychogeriatrische problematiek.



Ontmoetingsplek met zorg voor senioren op een unieke locatie

Contact

- contact@portadavida.nl
- Grote Dries 1. 6123 BX Holtum
- 06-24665483 (Marijke Volwerk)
- www.portadavida.nl



Provincialeweg 33
6141 AA Limbricht
046 - 452 41 56

www.kustersuitvaartzorg.nl
info@kustersuitvaartzorg.nl



Gebed voor de nieuwe dag

Vader in de Hemel
 Dank U voor weer een nieuwe dag
 Dat ik weer kracht ontvangen heb
 Dat ik weer opstaan mag
 Geeft U dat ik vandaag
 Mag leven tot Uw eer
 Bij alles wat ik doen zal
 U volgen, meer en meer
 Vergeef als ik U pijn doe
 Of als ik U vergeet
 Als ik niet luister naar Uw stem
 En het zelf weer beter weet
 Houd mij heel dicht bij U
 Leer mij naar Uw wil te handelen
 Spreek tot mij door Uw Geest
 Dan zal ik in Uw wegen wandelen
 In Christus naam, Amen

Marry de Haan



KLEUREN:

Kies voor elk cijfer op de dobbelsteen twee kleuren. Gooi nu de dobbelsteen en kleur de bijbehorende kleuren in het kerkraam hiernaast. Zie ook het voorbeeld bovenaan de pagina.



Voor wie kan ik bidden?

Volg de vingers van je hand!

Begin met je duim: dichtbij
 Bidden voor de mensen die dichtbij staan.
 Vader, moeder, oma, vrienden en mensen van wie je houdt.

Wijsvinger: mensen die de weg wijzen
 Bidden voor de meester op school, voor de politieagent, voor de dominee...

Middelvinger: steekt er boven uit
 Bidden voor mensen die 'belangrijk' zijn. Zoals de koning, of de ministers in de regering.

Ringvinger: de zwakste vinger
 Bidden voor mensen die ziek zijn, in een verpleeghuis liggen of hulp nodig hebben.

Pink: de laatste
 Bidden voor jezelf mag ook: voor de dingen die gaan gebeuren op school, voor een spreekbeurt, voor dingen die voor jou belangrijk zijn.



Rebus



Gods liefdesbrief voor jou!

Lieve schat,.....
 Ik ken jou helemaal • Ik weet wanneer je naar bed gaat en wanneer je wakker wordt
 Ik heb zelfs alle haren op je hoofd geteld
 Ik kende je al voordat je werd geboren
 Zelfs voordat ik de wereld maakte, had ik jou al bedacht • Je bent prachtig! • Ik wil je heel veel liefde geven • Ik houd heel veel van je en denk altijd aan jou • Als je Mij zoekt, zul je Mij ook vinden • Wanneer je verdrietig bent, wil Ik je troosten • Als je het moeilijk hebt, zal Ik je helpen • Ik wil altijd bij jou zijn • Ik houd net zoveel van jou als van mijn Zoon, de Here Jezus • Hij is voor jou gestorven aan het kruis • Als je in Hem gelooft, ben Ik altijd dicht bij jou • Ik ben jouw Vader • Wil jij mijn kind zijn?

Je Vader,
 De Here God