



Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid

Jaargang 5 nummer 8 oktober-december 2023



Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid Parochieblad van Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht

Mededelingen

- Voor informatie en aanmelding van het doopsel van uw kind kunt u contact opnemen met de werkgroep Doopsel
Tel: 046-485 68 89 (b.g.g. 06-1306 4608) of per E-mail: doopsel@parochieborn.nl
- Wilt u een huwelijk opgeven dan kan dit tijdens de openingsuren van het parochiekantoor in Born, tel: 046-850 06 80
Voor opgave en informatie kunt u ook mailen naar info@parochieborn.nl
- **U kunt een E-mail sturen naar:**
parochieblad@parochieborn.nl
- Voor plaatsing van een artikel in het blad
- Adverteren in het blad
- Bezorgklachten over het blad
- Als u het blad niet wenst te ontvangen

Vrijwillige bijdrage

Ons parochieblad wordt door parochianen zeer gewaardeerd en is het visitekaartje van onze kerken en diaconie.
Door de vrijwillige inzet van de redactie en advertenties besparen we enorm op de kosten, om de kosten verder te reduceren kunt u een vrijwillige bijdrage overmaken op het banknummer van uw parochie, bij voorbaat dank

Misintenties

Voor opgave misintenties in de periode van 2 december 2023 t/m 12 januari 2024 is de uiterlijke datum 9 november 2023, opgave bij de contactpersoon van uw parochie

Eenvoudige diensten door de week (leesmis) € 15,00

Eucharistieviering op zaterdagavond of op zondag € 30,00

Op de omslag
Oude kerktoeren Obbicht

In dit nummer

2	Colofon
3	Woord van de pastoor
4-7	Parochienieuws
8	Advertenties
9-12	Misintenties en misrooster
13	Nieuws Born
14	Nieuws Buchten
15	Nieuws Holtum
16	Nieuws Grevenbicht
17	Nieuws Obbicht
18-19	Advertenties
20	Kinderpagina

Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid

E-mail: info@parochieborn.nl
Website: www.parochieborn.nl
Adres: Bronstraat 2A, 6121 LG Born
Telefoon: 046-850 06 80
Openingsuren parochiekantoor:
Donderdag: van 13:30 uur tot 16:30 uur
IBAN: NL78 RABO 0108 3002 18 *)
KvK-nummer: 89742559

Pastoor: F. Houwman

E-mail: pastoor@parochieborn.nl
Adres: Bronstraat 2A, 6121 LG Born
Telefoon: 046-485 13 06 of 06-1148 47 19
Bij geen gehoor en dringende aangelegenheden:
Pastoor-deken Lauvenberg 046-449 12 84

Catechiste: Rini van de Geer-Joosten

E-mail: hatmjoosten@hotmail.com
Adres: Dorpstraat 34A, 6122 CB Buchten
Telefoon: 06-1306 46 08

Parochiecomité H. Martinus Born

Adres: Bronstraat 2A, 6121 LG Born
E-mail: info@parochieborn.nl
IBAN: NL78 RABO 0108 3002 18 *)
Contactpersoon: Miet Coenen Telefoon: 06-106 95 147

Parochiecomité H. Catharina Buchten

E-mail: pc-buchten@parochieborn.nl
Adres: Dorpstraat 34 6122 CB Buchten
IBAN: NL79 RABO 0108 3713 01 *)
Openingsuren parochiekantoor:
Donderdag: 10:00 uur tot 11:30 uur (alleen even weken)
Contactpersoon: Jac Hermans Telefoon: 06-403 37 306

Parochiecomité H. Catharina Grevenbicht

E-mail: pc-grevenbicht@parochieborn.nl
Adres: Pastoor Dolsstraat 1D, 6127 AK Grevenbicht
IBAN: NL36 RABO 0117 2002 39 *)
Contactpersoon: Marjo Willems Telefoon: 046-485 76 62

Parochiecomité H. Martinus Holtum

E-mail: pc-holtum@parochieborn.nl
Adres: Adelaarstraat 16 6123 BG Holtum
IBAN: NL22 RABO 0122 6937 95 *)
Contactpersoon: Netty de Vries Telefoon: 046-485 68 89

Parochiecomité H. Willibrordus Obbicht

E-mail: pc-obbicht@parochieborn.nl
Adres: Maasstraat 39, 6125 AS Obbicht
IBAN: NL96 RABO 0137 9004 14 *)
Contactpersoon: Jan Hermans Telefoon: 046-485 53 53

*) t.n.v. Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid

Bidden: praten met God

In dit parochieblad staat deze keer het thema bidden centraal. Zo leest u in deze editie een artikel over het ontstaan van oktober als Rozenkransmaand, het vieren van de eerste vrijdag waarmee we binnenkort in de Martinuskerk in Born beginnen en over het speciale Jaar van het Gebed, dat Paus Franciscus heeft afgekondigd ter voorbereiding op het Heilige Jaar 2025. Het bidden is een onlosmakelijk bestanddeel in het leven van een christen.

Wat is bidden? Eenvoudig uitgelegd is bidden praten met God. Wie van elkaar houdt zoekt het contact. Dat is bij mensen zo, maar dat is ook bij God zo. De liefde tot de ander vraagt om nabijheid en uitwisseling van gedachten en emoties.



We zeggen niet voor niets dat het belangrijkste wat je aan de ander kunt geven ben jezelf, is je tijd. En net als bij mensen geldt ook voor God: als je geen contact

meer zoekt en niet meer met elkaar praat verwatert een relatie, lopen relaties spaak.

Heel veel mensen gaan bijvoorbeeld uitelkaar, niet omdat ze ruzie hebben, maar ze hebben zich door het gemis aan contact uitelkaar geleefd.

Het interpersoonlijke gesprek is onmisbaar voor het in stand houden en de verdieping van een relatie.

Contact onderhouden is vaak niet gemakkelijk. Dit geldt zowel voor mensen onder elkaar als voor de relatie met God. Daarom hier enkele tips voor een goed gesprek (gebed) met God.

Zoek een goede plaats

Natuurlijk kun je overal bidden. Maar heel fijn is natuurlijk een rustig plaatsje in huis, liefst uit de buurt van televisie of tablet, maar bij een kruis of Mariabeeld. Een plaats waar er niets is wat je afleidt van het echte contact met God. En als je onderweg bent: loop gerust eens een kerk of kapel binnen.

Neem je de tijd

Je kunt altijd bidden. Maar het beste is om vaste momenten in te plannen voor gebed. Door veel drukte of afleiding komt het gebed in het gedrang. Vaste momenten zijn het beste. Bij het opstaan en het slapen gaan, voor en na de maaltijden zijn al goede momenten. God, die de gever is van je levenstijd, mag erop rekenen dat je iets van die tijd aan Hem besteedt.

God is je vriend

Hij kent je beter dan wie dan ook. Hij weet het beste wat je nodig hebt in voor- en tegenspoed. In tegenstelling tot andere vrienden staat Hij dag en nacht voor je klaar.

Put uit de schat van de Kerk

Je kunt tot God met je eigen woorden spreken. Je vreugde, je verdriet, je dankbaarheid en je zorgen. Met alles kun je bij Hem komen. Maar heel goed is ook het vaste gebed. Het Onze Vader, het Getijdengebed van de kerk. In deze gebeden verenig je je ook met alle andere biddenden.

Rituelen helpen

Steek een kaarsje op, houd een schriftje bij waarin je mooie en waardevolle gedachten of goede voornemens opschrijft, die tijdens het gebed bij je opkomen. Ook speciale houdingen, zoals staan of knielen, kunnen bevorderlijk zijn voor een goed gebed.

Wees stil

Je gebed hoeft niet altijd een veelheid van woorden te zijn. God weet wie je bent. Hij weet vaker beter wat je nodig hebt dan jijzelf. Geniet van de weldoende stilte in de drukte van de dag. Zijn aanwezigheid in het gebed zonder veel woorden is voldoende.



Je bent niet alleen

Het persoonlijke gebed is belangrijk. Maar vergeet vooral niet samen te bidden: met je partner, met je gezin, met je geloofsgemeenschap etc. Niet voor niets zegt Jezus: "Waar twee of drie in Mijn Naam samen zijn, ben Ik in hun midden." Het mooie van samen bidden is: het verdiept niet alleen de band met God maar ook met elkaar. "Who prays together, stays together!"

Bedevaart Kevelaer

Op dinsdag 26 september vond de jaarlijkse dekenale bedevaart naar Kevelaer plaats. Met voor september ongebruikelijk mooi weer vertrokken we rond 9.30 uur met rond zeventig pelgrims naar Kevelaer, waar Maria als Troosteres der Bedroefden wordt vereerd.

Het aantal pelgrims was lager dan andere jaren. Maar het was een fijn en enthousiast gezelschap. Men zegt niet voor niets: het gaat om de kwaliteit en niet om de kwantiteit.

Tijdens deze bedevaart werd zoals gebruikelijk veel gezamenlijk gebeden. De rozenkrans reeds op de heenreis in de bus, de kruisweg in Kevelaer zelf en ter afsluiting het plechtige lof met Aanbidding van het Allerheiligste in de plaatselijke basiliek.

In de hoogmis was deken Lauvenberg de hoofdcelebrant en kapelaan Joseph Sabin hield de preek.

Tijdens deze dag hadden de deelnemers voldoende gelegenheid om de tijd op eigen wijze te benutten. Veel tijd werd gebruik voor een gezellig samenzijn onder het genot van "Kaffee und Kuchen", waarvoor je in Kevelaer beslist op de goede plek bent.



Dit jaar heeft Kevelaer gekozen voor het bedevaartsmotto: "Heb vertrouwen, Ik ben het..."

Dat zijn woorden die Jezus in de storm op het meer tot zijn leerlingen spreekt. Woorden van bemoediging voor de apostelen die bang zijn om in de storm onder te gaan. Maar ook in onze wereld is het op veel plaatsen donkerder geworden. Spanningen ten over: oorlog, klimaatcrisis, kerkencrisis, toenemende armoede etc., etc. Mensen snakken naar plaatsen van hoop. Bedevaartsoord Kevelaer is zo een plaats van hoop, waar we allen mogen komen om nieuwe hoop te putten.

Maria, de troosters van de bedroefden, is onze voorspreekster. Geef de moed niet op, de Heer is het die redt. "Heb vertrouwen, Ik ben het!"

Deze troostvolle woorden hebben wij gehoord en meegenomen.

Dank aan allen die deelnamen. Met u en velen meer hopen we volgend jaar weer naar Kevelaer te gaan!

Allerzielen en Allerheiligen

Het christelijke geloof is een geweldige steun voor de mens. Samen met mensen om je heen deel je de mooie momenten van het leven. Maar ook sta je voor elkaar klaar in de vele moeilijke momenten van het leven. Als je in gebed bent in een christelijke gemeenschap voel je je niet alleen. De ander, je medemens, maar ook de ander, God, laat je niet in de steek.

Ten diepst ervaren we die bijstand bij het overlijden van een dierbare. Hoe goed doet het om mensen te hebben die je troost bieden, die je hand vasthouden en je helpen na een droevig verlies de draad weer op te pakken. Maar de meeste troost geeft God. Want Hij alleen laat je weten dat je dierbare overledene nu in Zijn Liefde geborgen is.

De zorg voor je dierbare kun je loslaten, want hij/zij is geborgen in God. Dit is ons Paasgeloof. Door het lijden, sterven en verrijzen van Jezus Christus weten we dat niet de dood het laatste woord heeft, maar het eeuwige geluk en leven bij God.

Natuurlijk vieren we dit geloofspunt van de Verrijzenis met Pasen. Maar ook Allerheiligen en Allerzielen herinneren ons eraan dat onze dierbaren voortleven. Een leven zonder verdriet, zonder pijn en leed.

Zij zijn bij God. Vaak is dit verrijzenisgeloof moeilijk te bevatten. En daarom komen we samen om het voortleven van onze dierbaren te gedenken.

Dat doen we op 1 november met Allerheiligen. Dat is een zo belangrijk feest dat we deze dag ook met een hoogmis vieren en wel op woensdag, 1 november om 9.30 uur in de Willibrorduskerk te Obbicht.

Graag willen we u voor de speciale mis uitnodigen.



Dan vieren we ook Allerzielen waar we met name alle overledenen van het afgelopen jaar gedenken in het Allerzielenlof met aansluitend de zegening van de graven.

Zondag 29 oktober om 14.00 uur Allerzielenlof Willibrorduskerk Obbicht

Zondag 29 oktober om 15.00 uur Allerzielenlof Martinuskerk Born

Zondag 29 oktober om 15.30 uur Allerzielenlof Catharinakerk Grevenbicht

Zondag 5 november om 14.00 uur Allerzielenlof Catharinakerk Buchten

Zondag 5 november om 15.30 uur Allerzielenlof Martinuskerk Holtum.

Presentatie Wereldjongerendagen op 28 oktober

In de vorige editie van ons parochieblad heb ik een korte beschrijving gegeven van mijn ervaringen die ik heb opgedaan tijdens de Wereldjongerendagen van 1 tot en met 6 augustus jl. in Lissabon.

Dit artikel was misschien wat summier, maar uiteindelijk schieten alle woorden tekort om een adequate beschrijving te geven van het beleefde. In alle opzichten was het voor mij een ingrijpende belevenis, die aan mijn geloofsleven een geweldige impuls heeft gegeven.



Als pastoor hoor je echter niet meer tot de leeftijdsgroep voor wie de Wereldjongerendagen bestemd zijn. Twee deelnemers aan deze Wereldjongerendagen waren dat wel, namelijk Stijn Knoors en Levi Coenen.

Ook zij hebben deze dagen intens beleefd en onvergetelijke ervaringen opgedaan. Deze ervaringen willen ze graag met de parochianen delen.

Daarom geven zij een presentatie van de Wereldjongerendagen 2023 op zaterdag 28 oktober a.s. aansluitend aan de H. Mis van 19.15 uur.

U bent van harte welkom in de Martinuskerk te Born. Ik hoop velen van u te mogen ontmoeten.

Want ik ben er zeker van dat dit enthousiaste verhaal over de Wereldjongerendagen u zal begeistere.

Viering Eerste Vrijdag in Born

In het vorige parochieblad hebben wij melding gemaakt dat we steeds nieuwe initiatieven willen ontwikkelen om het parochieleven te intensiveren. Een concreet plan hierbij dat we voortaan op elke eerste vrijdag van de maand een speciale viering willen houden in de Martinuskerk te Born.

Elke eerste vrijdag is toegewijd aan het H. Hart van Jezus. Tijdens deze vrijdag is er speciale aandacht voor het H. Sacrament van de Eucharistie en het Sacrament van Boete en Verzoening.

Met ingang van vrijdag 3 november zal er maandelijks een H. Mis plaatsvinden in de Martinuskerk te Born. We beginnen dan om 9.00 uur met de H. Mis die gevolgd wordt door de Aanbidding van het Allerheiligste en het bidden van het Rozenhoedje.



Aansluitend is er Stille Aanbidding tot 10.30 uur.

De Aanbidding wordt afgesloten met de zegen en het bidden van het Middaggebed. Tijdens de Stille Aanbidding is er ook Biechtgelegenheid.

We hopen dat dit mooie initiatief veel vrucht zal opleveren.

Gebedsintenties van de Paus

Oktober 2023

voor de synode

Bidden wij voor de Kerk, dat zij op elk niveau het luisteren en de dialoog tot levensstijl maakt en zich door de Heilige Geest laat leiden tot de uiteinden van de wereld.

November 2023

voor de paus

Bidden wij voor de paus, dat hij met de hulp van de Heilige Geest de hem toevertrouwde kudde in geloof blijft begeleiden bij de uitoefening van zijn zending.



Het Rozenhoedje: het leven van Jezus beschouwen door de ogen van Maria

De oktobermaand is vanouds de Rozenkransmaand waarin Maria op een bijzondere wijze wordt vereerd. In de Rooms Katholieke Kerk is de maand oktober gewijd aan de Rozenkrans.

De keuze van deze maand hangt samen met de liturgische gedachtenis van Maria van de Rozenkrans op 7 oktober. Deze viering werd ingesteld door de heilige paus Pius V in 1571.

Hij had de christelijke overwinning van de Slag bij Lepanto (7 oktober 1571) toegeschreven aan het bidden van de rozenkrans.

Het gebruik om jaarlijks de hele maand oktober in het teken van de rozenkrans te stellen, dateert uit de 19e eeuw. Het was paus Leo XIII (1878-1903) die een intensere Maria-devotie in deze maand bevorderde door zijn oproep om extra vaak de rozenkrans te bidden. Opmerkelijk is dat paus Leo in totaal tien encyclieken over het rozenkransgebed schreef.

Naast de 7e oktober kwam er na 1917 nog een andere belangrijke oktoberdag voor Maria-vereerders bij: de 13e, de herdenkingsdag van het zogenoemde Zonnewonder van Fatima, dat plaatsvond op 13 oktober 1917. Een menigte van circa 70.000 belangstellenden en nieuwsgierigen nam toen bij Fatima (Portugal) een bovennatuurlijk kosmisch fenomeen waar. Uit getuigenverslagen bleek dat velen bang waren dat de zon zich op de biddende menigte zou storten.

De mensenmassa stond op een veld verzameld rond drie herderskinderen: Lucia Dos Santos, Jacinta Marto en Francisco Marto. Zij beweerden dat op 13 mei 1917 Maria voor het eerst aan hen was verschenen.

In onze parochie Maria Moeder van Barmhartigheid ruimen we een belangrijke plaats in voor het Rozenkransgebed. Graag willen wij u uitnodigen zich bij ons gebed aan te sluiten.

We bidden het Rozenhoedje:

Dinsdags aansluitend aan de H. Mis van 18.30 uur in de Catharinakerk in Grevenbicht

Woensdags aansluitend aan de H. Mis van 18.30 uur in de Willibrorduskerk te Obbicht

Donderdags aansluitend aan de H. Mis van 9.00 uur in de Catharinakerk te Buchten en voortaan ook op elke eerste vrijdag van de maand aansluitend aan de H. Mis van 9.00 uur in de Martinuskerk te Born.

Een overzicht hoe de Rozenkrans gebeden wordt kunt u vinden door in uw zoekmachine www.katholiekleven.nl en rozenkrans in te typen.



Bankrekeningen parochie Maria Moeder van Barmhartigheid

Door de fusie van onze 5 parochies hebben wij meerdere bankrekeningen laten vervallen. Soms zijn er moeilijkheden om een betaling aan onze nieuwe parochie te doen. In ons parochieblad staan op pagina 2 alle bankrekeningen zoals die nu gebruikt worden door ons.



Als u geld overmaakt op een van deze rekeningen is de naam altijd: Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid.

De oude benamingen worden door de bank soms gezien als een fout waardoor de overboeking mislukt.

De overboeking via periodieke betaling via de Rabo bank gaan wel goed want die worden door de bank automatisch omgezet.

Mocht u nog andere problemen tegenkomen neem dan contact op met een van onze penningmeesters.

Jaar van Gebed 2024 als voorbereiding op het Heilig Jaar 2025

In 2025 vindt in Rome een Heilig Jaar plaats, dat als thema heeft: „Pelgrims van de Hoop“. De traditie van de Heilige Jaren ofwel Jubeljaren ontstond reeds in het jaar 1300 onder paus Bonifatius VIII en vindt haar oorsprong in de Joodse wet van Mozes dat elke vijftig jaar een jubeljaar gehouden moest worden, waarin schulden moesten worden kwijtgescholden, geleende zaken worden teruggegeven en slaven worden bevrijd. Dit alles in het teken van verzoening, zowel tussen God en de mensen, als tussen mensen onderling.

Het is een speciaal jaar om extra aandacht aan je geloof besteden, om te pelgrimeren en om een nieuwe start te maken.



Om het belang van dit Heilige Jaar te onderstrepen en ons hierop goed voor te bereiden wordt hieraan voorafgaand „Een jaar van gebed“ gehouden. In de loop van 2024 zal op verschillende manieren aandacht voor het gebed worden gevraagd. Het gebed is het gesprek met God, van persoon tot persoon. Het gebed is een van de belangrijkste uitingen van ons geloof.

In de wetenschap dat God er daadwerkelijk is en dat Hij ons leven in zijn almacht en voorzienigheid leidt zoeken wij onze toevlucht tot Hem. Dit doen we doordat we met vreugde vele malen per dag ons in gebed tot Hem wenden.

Maar net zo belangrijk is ook het vrij geformuleerde gebed waarin we aan God onze noden en zorgen kenbaar mogen maken. Maar heel belangrijk is ook het dankgebed voor het vele goede dat we dag in, dag uit Gods handen mogen ontvangen. Maar gebed is ook een teken van grote liefde tot God.

En liefde is altijd wederzijds. God, dat weten we, doet alles voor ons geluk. Maar het is ook belangrijk dat we Gods liefde beantwoorden. Dit doen we door af en toe ook aan God te vragen wat wij voor Hem kunnen doen.

Het is een mooi initiatief dat er voorafgaand aan het Heilige Jaar 2025 het Jaar van Gebed 2024 wordt gehouden. Laten we dit jaar goed gebruiken om steeds beter te bidden, steeds vaker en intenser met God contact zoeken.

Missio Wereldmissiemaand 2023: Christenen in Libanon

Op 22 oktober is het Missiezondag. Bij die gelegenheid vraagt Missio dit jaar aandacht voor de christenen in Libanon. Centraal daarbij staat een citaat uit het evangelie van Lucas: ‘Met brandend hart’. De christenen in Libanon hebben een hart dat brandt van naastenliefde en van de missie dáár te zijn waar mensen in moeilijkheden zijn. Zij verlaten het land niet, zij blijven om een bron van hoop te zijn.

Land van de ceders

Libanon is de laatste jaren in een ongekende crisis beland. De Libanese munteenheid heeft 98 procent van haar waarde verloren. Een groot deel van de middenklasse kwam onder de armoedegrens terecht. De staat is nog slechts een façade, overall is corruptie. Dagelijks verlaten mensen het land. Libanon vangt veel Syrische vluchtelingen op. De explosie in de haven van Beiroet in 2020 was de spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen.

Drama's en wonderen

Na deze enorme explosie, waarbij meer dan 200 mensen omkomen, willen de parochianen van de parochie Sint-Maroun helpen. Van de overheid is niets te verwachten. De pastoor van de parochie, Richard Abi Saleh, komt met het initiatief ‘dramas et miracles’ (drama's en wonderen): “We gaan op bezoek bij de mensen en luisteren naar hun angsten. We zijn er. We bidden met hen. We huilen en lachen met hen.” Danielle Aramouni, een van de vele vrijwilligers in de parochie, zegt het kernachtig: “Voor mij is mijn werk geen baan, het is een missie. Als je mensen ziet die hulp nodig hebben, ga je naar ze toe en helpt.”



MISSIO ondersteunt het pastorale werk in Libanon. Help mee! Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 22 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te 's-Hertogenbosch. Meer informatie: www.missio.nl

Advertenties



Dagbesteding voor senioren met dagbesteding op maat

Bij Porta da Vida kijken we niet naar wat er niet meer mogelijk is, maar juist naar wat er wel kan!

Onze unieke locatie, midden in het groen, biedt de plek bij uitstek voor een veelzijdig activiteiten aanbod. Hierbij staan gezelligheid en een gemoedelijke sfeer altijd voorop.

We bieden dagbesteding op maat aan mensen met een somatische beperking, chronisch zieken en senioren met een psychogeriatrische problematiek.



PORTA
DA VID 

Ontmoetingsplek met zorg voor senioren op een unieke locatie

Contact

- contact@portadavida.nl
- Grote Dries 1, 6123 BX Holtum
- 06-24665483 (Marijke Volwerk)
- www.portadavida.nl



Pearle
opticiens

Kerkstraat 32 A 6121 LD Born 046 485 58 19
Brillen Oogmeting Contactlenzen

Vleeshouwers
ELECTRO

Elektrowinkelier - Elektrotechnische installaties - Geluidsverhuur

Burg. v. Boxtelstraat 4, 6141 AK Limbricht.
tel: 046-4515502 fax: 046-4511717
www.vleeshouwers.nl info@vleeshouwers.nl



SCHUTTINGBOUW
HERMANS

Gespecialiseerd in het leveren en monteren van hout-beton en betonschuttingen

www.schuttingbouwhermans.nl
Telefoon: 06-2337 70 83

ALDENHOF

Vrijdag 13 oktober 18:30 uur Leesmis
Heilig Mis voor:
Vincent en Lies Schlössels-Tummers,
André en Greetje Dijcks-Lumich
Ouders Tummers-Smeets
Vrijdag 20 oktober 18:30 uur Leesmis
Vrijdag 27 oktober 18:30 uur Leesmis
Gest. Heilige Mis voor:
Annie Stoffels-Vola
Vrijdag 3 november 18:30 uur Leesmis
Heilige Mis voor:
Wil Op den Kamp
Vrijdag 10 november 18:30 uur Leesmis
Heilige Mis voor:
alle overledenen van Zorgcentrum Aldenhof
Vrijdag 17 november 18:30 uur Leesmis
Margot Stassen en Jo Stassen
Vrijdag 24 november 18:30 uur Leesmis
Jaardienst voor:
Giel Stelten tevens voor Wendy, Frans en Gerda stelten-van Peij
Vrijdag 1 december 18:30 uur Leesmis
Heilige Mis voor:
Wil Op den Kamp

BUCHTEN

Donderdag 19 oktober 09:00 uur Leesmis
Aansluitend rozenkrans en aanbidding
Zaterdag 21 oktober 18:00 uur Hoogmis
1^e Jaardienst voor:
Piet Meuwissen
Jaardienst voor:
Martha Geelen – Van Geel
Hoogmis voor:
Ger Michiels
Donderdag 26 oktober 09:00 uur Leesmis
Aansluitend rozenkrans en aanbidding
Donderdag 2 november 09:00 uur Leesmis
Aansluitend rozenkrans en aanbidding
Zaterdag 4 november 18:00 uur Hoogmis
Gestichte Jaardienst voor:
Oud Pastoor Leenders vanwege zijn sterfdag, tevens verjaardag
Jaardienst voor:
Mia Kleinen-Hoedemakers, tevens voor Sjeng Kleinen
Hoogmis voor:
Jeanne van de Winkel – Smeets
Zondag 5 november 14:00 uur Allerzielenlof
Donderdag 9 november 09:00 uur
Rozenkransgebed
Zaterdag 11 november 18:00 uur Hoogmis
Hoogmis voor:
De levende en overleden leden van KV De Louvermen
Donderdag 16 november 09:00 uur Leesmis
Aansluitend rozenkrans en aanbidding
Donderdag 23 november 09:00 uur Leesmis
Aansluitend rozenkrans en aanbidding
Zaterdag 25 november 18:00 uur Hoogmis Catharinaviering
Gestichte Jaardienst voor:
Oud Pastoor André Verheggen
Jaardienst voor:
Lei van Mulken
Hoogmis voor:
De levende en overleden leden van Gemengd Kerkelijk Zangkoor
St. Catharina Buchten
Mia Van Sloun – Ophelders en dochter Elise
Donderdag 30 november 09:00 uur Leesmis
Aansluitend rozenkrans en aanbidding
Zaterdag 2 december 18:00 uur Hoogmis
Gestichte jaardienst voor:
Thé van Kesteren

BORN

Zaterdag 14 oktober 19:15 uur Hoogmis
Jaardienst voor:
Wiel Coenen
Overledenen familie Fijten-den Bekker
Zaterdag 28 oktober 19:15 uur Hoogmis
Aansluitend na de H. Mis
Presentatie en ervaringen van de Wereldjongeren dagen 2023
Van harte welkom in de Martinuskerk in Born
Jaardienst voor:
Hein Hermans tevens voor verjaardag van May Hermans-Salden
Hoogmis voor:
Marina van der Rijk
Zef en Lisa Hoedemakers-Schürgers
Aansluitend na de H. Mis
Presentatie en ervaringen van de Wereldjongeren dagen 2023
Van harte welkom in de Martinuskerk in Born
Zondag 29 oktober 15:00 uur ALLERZIELLENLOF
Allerzielenlof met Gebedsdienst, tevens afhalen van het gedachte-
niskruisje voor in de kerk.
Na het Allerzielenlof gaan we naar het kerkhof en zegenen de
graven en de urnennissen.
Vrijdag 3 november 09:00 uur Leesmis
Aansluitend wordt de Rozenkrans gebeden
Zaterdag 11 november 19:15 uur Hoogmis
Jaardienst voor:
André van Bilzen
Gerda Pörteners-van Dijk tevens voor Sjeng
Hoogmis voor:
Levende en overleden leden Schutterij Sint Martinus Born
Zef en Lisa Hoedemakers-Schürgers
Zaterdag 25 november 19:15 uur Hoogmis
Hoogmis voor:
Wil Beusen en zoon Bernard Beusen

HOLTUM

Zondag 15 oktober 09:30 uur Hoogmis
Eerste jaardienst voor:
Sophie Mains-Alberts
Hoogmis voor:
Jan Mains
Zondag 29 oktober 09:30 uur Hoogmis (opgeluisterd door het
Maasland Kozakkenkoor)
1^e Jaardienst voor:
Anny Kerstjens-Cramers en voor Frans Kerstjens
Jaardienst voor:
Bèr Wijshoff en voor echtgenote Bertha Wijshoff-van Sloun en hun
achterkleinkind Suus
Ouders Horrichs-Peters
Harie Kerens
Hoogmis voor:
Alle levende en overleden leden van het Maasland Kozakkenkoor
Elly Cramers-Fitting
Zondag 5 november 15.30 uur Allerzielenlof
Voor alle overledenen van het afgelopen jaar.
Zondag 12 november 09:30 uur Hoogmis
Jaardienst voor:
Anita Mols
Hoogmis voor:
De levende en overleden leden van schutterij St. Martinus
De levende en overleden leden van CV de Katers
Zondag 26 november 09:30 uur Hoogmis
Jaardienst voor:
Herman van Sloun
Leo Hilken en Maria Hilken-Horrichs
Zef Grooten en Helena Welters
Hoogmis voor:
Go Grooten
Wil de Vries
De levende en overleden leden van Gemengd Zangkoor Holtum
De levende en overleden leden van Muziekgezelschap Juliana

DATUM	ALDENHOF	BORN	BUCHTEN	HOLTUM
zaterdag 14 oktober		19:15 uur Hoogmis		
zondag 15 oktober				09:30 uur
dinsdag 17 oktober				
woensdag 18 oktober				
donderdag 19 oktober			09:00 uur Leesmis	
vrijdag 20 oktober	18:30 uur Leesmis			
zaterdag 21 oktober			18:00 uur Hoogmis	
zondag 22 oktober				
dinsdag 24 oktober				
woensdag 25 oktober				
donderdag 26 oktober			09:00 uur Leesmis	
vrijdag 27 oktober	18:30 uur Leesmis			
zaterdag 28 oktober		19:15 uur Hoogmis		
zondag 29 oktober				09:30 uur
zondag 29 oktober		15:00 uur Allerzielenlof		
dinsdag 31 oktober				
woensdag 1 november				
donderdag 2 november			09:00 uur Leesmis	
vrijdag 3 november	18:30 uur Leesmis			
zaterdag 4 november			18:00 uur Hoogmis	
zondag 5 november				
zondag 5 november			14:00 uur Allerzielenlof	15:30 uur
dinsdag 7 november				
woensdag 8 november				
donderdag 9 november			09:00 uur Rozenhoedje	
vrijdag 10 november	18:30 uur Leesmis			
zaterdag 11 november		19:15 uur Hoogmis	18:00u Hoogmis KV Louvermen	
zondag 12 november				09:30 uur
dinsdag 14 november				
woensdag 15 november				
donderdag 16 november			09:00 uur Leesmis	
vrijdag 17 november	18:30 uur Leesmis			
zaterdag 18 november				
zondag 19 november				09:30 uur
dinsdag 21 november				
woensdag 22 november				
donderdag 23 november			09:00 uur Leesmis	
vrijdag 24 november	18:30 uur Leesmis			
zaterdag 25 november		19:15 uur Hoogmis	18:00 uur Catharinaviering	
zondag 26 november				09:30 uur
dinsdag 28 november				
woensdag 29 november				
donderdag 30 november			09:00 uur Leesmis	
vrijdag 1 december	18:30 uur Leesmis			
zaterdag 2 december			18:00 uur Hoogmis	
zondag 3 december				

Ziekencommunie

Op zaterdag 4 november en 2 december wordt vanaf 13:00 uur de ziekencommunie gebracht aan hen die daarom gevraagd hebben.

NUM	GREVENBICHT	OBBICHT	DATUM
			zaterdag 14 oktober
ur Hoogmis		11:00 uur Hoogmis	zondag 15 oktober
	18:30 uur Leesmis		dinsdag 17 oktober
		18:30 uur Leesmis	woensdag 18 oktober
			donderdag 19 oktober
			vrijdag 20 oktober
			zaterdag 21 oktober
	11:00 uur Hoogmis		zondag 22 oktober
	18:30 uur Leesmis		dinsdag 24 oktober
		18:30 uur Leesmis	woensdag 25 oktober
			donderdag 26 oktober
			vrijdag 27 oktober
			zaterdag 28 oktober
ur Hoogmis		11:00 uur Hoogmis	zondag 29 oktober
	15:30 uur Allerzielenlof	14:00 uur Allerzielenlof	zondag 29 oktober
	18:30 uur Leesmis		dinsdag 31 oktober
		09:30 uur Hoogmis	woensdag 1 november
			donderdag 2 november
			vrijdag 3 november
			zaterdag 4 november
	11:00 uur Hoogmis	11:00 uur Sjöttemès	zondag 5 november
ur Allerzielenlof			zondag 5 november
	18:30 uur Rozenhoedje		dinsdag 7 november
		18:30 uur Rozenhoedje	woensdag 8 november
			donderdag 9 november
			vrijdag 10 november
			zaterdag 11 november
ur Hoogmis CV + Schutterij		11:00 uur Hoogmis	zondag 12 november
	18:30 uur Leesmis		dinsdag 14 november
		18:30 uur Leesmis	woensdag 15 november
			donderdag 16 november
			vrijdag 17 november
			zaterdag 18 november
ur Ceciliamis Koor + Fanfare	11:00 uur Hoogmis		zondag 19 november
	18:30 uur Leesmis		dinsdag 21 november
		18:30 uur Leesmis	woensdag 22 november
			donderdag 23 november
			vrijdag 24 november
		18:30 uur Ceciliamis Concordia	zaterdag 25 november
ur Hoogmis		11:00 uur Ceciliamis Zangkoor	zondag 26 november
	18:30 uur Leesmis		dinsdag 28 november
		18:30 uur Leesmis	woensdag 29 november
			donderdag 30 november
			vrijdag 1 december
			zaterdag 2 december
	11:00 uur Hoogmis		zondag 3 december

Ziekencommunie

Op zaterdag 4 november en 2 december wordt vanaf 13:00 uur de ziekencommunie gebracht aan hen die daarom gevraagd hebben.

GREVENBICHT

Dinsdag 17 oktober 18:30 uur Leesmis

Heilige Mis voor:

Hen die verantwoordelijkheid dragen in Kerk en wereld

Zondag 22 oktober 11:00 uur Hoogmis Dames koor

zeswekendienst voor:

Lucie Coenen-Schwillens

Jaardienst voor:

Elly Smeets-Schrijen

Thei Coenen

Rob Janssens

Jean en Wies Reggers-Schrouf

Jacob Brouwers

Tilla Hustinx-Kelleners en tevens voor Frits Hustinx

Emile van den Bergh en Lisette Corstjens

Eugène Wagemans

Lambert Franken

Hoogmis voor:

De levenden en overleden leden van het Dameskoor

Johannes Janssen en Helena Urlings tevens voor dochter

Gerda en schoonzoon Hub, zoon Nico en schoondochter Els

schoonzoon Jan en zoon Jo

Henk Vervoort vanwege verjaardag

Johanna Hoofwijk-Brouns en echtgenoot Sjaak Hoofwijk

Dinsdag 24 oktober 18:30 uur Leesmis

Heilige Mis voor:

Marie-José Spee

Zondag 29 oktober 15:30 uur Allerzielenlof Gemengd koor

Dinsdag 31 oktober 18:30 uur Leesmis

Heilige Mis voor:

Alle gezinnen in onze parochie

Zondag 05 november 11:00 uur Hoogmis Gemengd koor

Jaardienst voor:

Sjeng en Mien Bergers-Tholen

Sjaak Hoofwijk

Fons Cramers

Hoogmis voor:

Gon Wijshoff-van de Pas vanwege verjaardag tevens voor

echtgenoot Guus Wijshoff en zoon Harry Wijshoff

Mia van de Venne-Smeets tevens jaardienst voor Harie Smeets

Mia Peters-Ruber vanwege verjaardag

Ellie Mulleners

Dinsdag 7 november 18:30 uur Rozenhoedje

Dinsdag 14 november 18:30 uur Leesmis

Heilig Mis voor:

Emile en Netta Gelissen-Kriens tevens voor dochter Rianne en zoon Chris

Roy Brouwers vanwege zijn verjaardag

Zondag 19 november 11:00 uur Hoogmis Dames koor

Jaardienst voor:

Piet Duijsens echtgenote Els Duijsens-van Sloun en wederzijdse

ouders en fam. Duijsens-van Sloun

Alle rectoren van de voormailge H. Kruiskapel te Grevenbicht

en alle overleden pastoors van Papenhoven, later Papenhoven-

Grevenbicht

Ad Deuss

Wiel Mulleners tevens voor familie Mulleners-Tholen

Dinsdag 21 november 18:30 uur Leesmis

Heilige Mis voor:

Allen die zich inzetten voor zieken en gehandicapten

Dinsdag 28 november 18:30 uur Leesmis

Heilige Mis voor:

Alle mensen in nood

Zondag 3 december 11:00 uur Hoogmis Gemengd koor

gezinsviering

1^e jaardienst voor Marie-José Spee tevens voor ouders Jérôme

Spee en Margaretha Houben

Jaardienst voor:

Wiel en Liza Brouwers-Lebens

Anna Maria Ruber-Menten tevens voor Jo Janssen, Eric Janssen en

Bettina Kersten

Catharina Hompus

Hoogmis voor:

Jan en Bertha Savelkoul-Wijshoff en Mia Smeets Savelkoul

OBBICHT

Zondag 15 oktober 11:00 uur Hoogmis

1^e jaardienst voor:

Tjeu Driessen

Jaardienst voor:

Ouders Salden-Peters

Ger Boels

Hoogmis voor:

Paula Hubens-Willems

Ouders Damen-Corbey

Z.E.H. Pastoor Pierre Pörteners

Woensdag 18 oktober 18:30 uur Leesmis

Heilige Mis voor:

Sjang Hermans vw. verjaardag en Bertha Hermans-Salden

Woensdag 25 oktober 18:30 uur Leesmis

Heilige Mis voor:

Een open hart voor armen en ontheemden

Zondag 29 oktober 11:00 uur Hoogmis

Jaardienst voor:

Pierre Ubachs en Bej Ubachs-van Mulken

Sjuul Gregoire

Thies Toonen

Ouders Harie Paland en Maria Paland-Toonen

Sjeng, Fientje en Monique Koolen

Hoogmis voor:

Mai Gregoire-Munsters

Ouders Houben-Linssen

Zondag 29 oktober 14:00 uur

Allerzielenlof

Woensdag 1 november 9:30 uur Hoogmis van Allerheiligen

Hoogmis voor:

De overledenen van onze parochiegemeenschap

in het afgelopen jaar

Woensdag 8 november 18:30 uur

Geen Heilige Mis → wel rozenhoedje

Zondag 12 november 11:00 uur Sjöttèmè

Jaardienst voor:

Nol Paland

Ouders Jamar-Zeegers

Hoogmis voor :

Levende en overleden leden van Schutterij Sint Willibrordus

Corrie Duster vanwege Ouderenvereniging

Marlies Blom-Demandt

Woensdag 15 november 18:30 uur Leesmis

Om vrede in de Oecraïne

Woensdag 22 november 18:30 uur Leesmis

Heilige voor:

Bertha Hermans-Salden

Zaterdag 25 november 18:30 uur Ceciliamis Concordia

1^e Jaardienst voor:

Paula Hubens-Willems

Jaardienst voor:

Ouders Winkens-Peters en zoon Jos

Piet Winkens en Sjan Winkens-van Wesel

Nico Hubens, Harie Verbeek en Mia Verbeek-Fiddelaers

Marie-Louise Claessen-Groteclaus

Zef en Annie Demandt-Koolen

Leny Houben-Sijben

Nelly Rouschop-van den Bongart

Christel Negenman-van de Weide

Hoogmis voor:

Levende en overleden leden Concordia Obbicht

Pierre Claessen

Ouders Hubens-Toonen en ouders Jennekens-Tummers

Wil Smits

Zondag 26 november 11:00 uur Ceciliamis Zangkoor

Hoogmis voor:

Levende en overleden Gemengd Kerkelijk Zangkoor

Woensdag 29 november 18:30 uur Leesmis

Heilige Mis om:

Het eeuwig geluk voor alle overledenen



Koffiedrinken

Op 14 oktober en 25 november drinken wij na de Heilige Mis gezamenlijk in de sacristie een kop koffie/thee. U bent van harte welkom.



Extra collecte

Op 14 oktober en 25 november wordt er tijdens de Heilige Mis een extra collecte gehouden voor het onderhoud van onze parochiekerk.



In dankbare herinnering

Tijdens de dagen van Allerheiligen en Allerzielen gaan onze gedachten en gebeden naar onze dierbare overledenen. In het bijzonder naar hen, die sinds 30 oktober 2022 uit ons midden zijn heengegaan:

05-11-2022	Annie Smeets-Goossens	90 jaar
07-01-2023	Toos Peters-Saris	95 jaar
27-01-2023	Angelica van der Haar	59 jaar
21-05-2023	Vinz Kessels	87 jaar
04-07-2023	Herman Keulen	72 jaar
22-07-2023	Patricia Ann van der Veen-Mc Guire	92 jaar
06-08-2023	Thei Willems	97 jaar



De herfst

Hij komt niet onverwacht
Hij toont ons eerst zijn kleuren
De dag wordt kort en lang de nacht
Een geleidelijk vertrouwd gebeuren.

Je mijmert op een dag
De zon schijnt schaarse stralen
Een traantje soms, dan weer een lach
Ik laat mijngedachten dwalen.

Is het koud en giert de wind
Wat kan het behaaglijk wezen
Wanneer men zijn verpozen vindt
In spelen of in lezen.

De jaargetijden wisselen snel
Beheersen heel ons leven
Verlies geen tijd, bedenk dit wel
Dit leven duurt maar even.



Lichtjesavond in Aldenhof

De herfstvakantie op de scholen breekt aan. Het najaar is nu echt begonnen. De bladeren aan de bomen vertonen nog een keer de kracht van de natuur door hun kleurenpracht te tonen. In de herfst (van ons leven) leert de natuur ons dat loslaten niet altijd wreed is maar ook mooi in zichzelf kan zijn.

Het najaar roept nostalgie op, soms ook weemoed. Ze komen terug in de verhalen van de mensen over vroegere tijden. Soms is het moeilijk onder woorden te brengen wat of wie je mist.

Eén kaars kan
duizenden andere kaarsen
aansteken
zonder haar eigen
levensduur te verkorten

Ook hoor ik vaak dankbaarheid terug in de verhalen. Een manier om zonder woorden iets tot uitdrukking te brengen, kan in de vorm van een kaarsje aansteken.

In Zorgcentrum Aldenhof organiseren we in de week na Allerheiligen en Allerzielen een Lichtjesavond waar mensen een kaarsje kunnen aansteken voor wat ze in het licht willen zetten.

Door dit samen te doen, ondersteunen we elkaar, kijken we naar elkaar om, gedeelde smart is halve smart.



Gedoopt

Op 9 september is door het H. Doopsel in de Kerk opgenomen:

Lynn Hansen,
Dochter van
Justin Hansen en
Laura Huinen

Wij feliciteren de
ouders en vragen
Gods hulp bij de
opvoeding van hun dochter.



In de Heer overleden

16 september
Maria Fuchs-Jennen
90 jaar



Dat zij moge rusten in de vreugde
en vrede van de Heer.

In dankbare herinnering

Tijdens de dagen van Allerheiligen en Allerzielen gaan onze gedachten en gebeden naar onze dierbare overledenen. In het bijzonder naar hen, die sinds Allerzielen 2022 uit ons midden zijn heengegaan:

11-01-2023

Corry Hintzen-Urlings
87 jaar

14-01-2023

Mia Van Sloun-Ophelders
81 jaar

25-01-2023

Jeanne Van de Winkel-Smeets
86 jaar

07-02-2023

Mia Zeelen-Heffels
86 jaar

19-02-2023

Ton Cox
75 jaar

13-03-2023

Sjeng Kleinen
84 jaar

20-03-2023

Mariet Heffels-Lemmens
72 jaar

03-06-2023

Gonny Soyke-Görtz
78 jaar

14-04-2023

Nelly Meessen-Van Horen
81 jaar

06-07-2023

Hub Renkens
88 jaar

11-07-2023

Gerda Kurvers-Frings
66 jaar

Heilige Catharinakerk bestaat 60 jaar 1963-2023

In juli 1963 werd de huidige Catharinakerk geopend door Bisschop Moors. De oude toren (uit de 13^e eeuw) is gedeeltelijk blijven staan en in 1961-'62 opnieuw opgebouwd en eromheen is een veel grotere kerk gebouwd met bijna 600 zitplaatsen. In de toren hangen twee door Gregorius van Trier gegoten klokken, beiden mogelijk uit 1513.

Pastoor Reijnen, de toenmalige pastoor van Buchten, keek vooruit en wilde de uitbreidingsplannen van het dorp voor zijn; de oude kerk uit 1835 werd met vrijwillige handen afgebroken en vele materialen werden opgeslagen om later in de nieuwe kerk herplaatst te worden. Een gedeelte van de vloer werd later in de huidige crypte, gelegen onder het rond gesloten koor, hergebruikt evenals een aantal kerkbanken.

De bekende architect Ir. Fritz Peutz maakte de tekening, een grote kerk met veel licht door de grote ramen en het gebruik van o.a. Mergelsteen. Uiterlijk en van binnen is in de loop van de afgelopen 60 jaar aan het kerkgebouw niets veranderd, wat de toekomst gaat brengen is voor deze toch vrij jonge kerk nog ongewis.

Duidelijk is wel dat de meeste inwoners/parochianen ervan uitgaan dat dit beeldbepalende gebouw voor Buchten e.o. behouden blijft, er wordt aan gewerkt en alle suggesties en ideeën zijn van harte welkom.

Op zaterdagavond 25 november wordt in de Catharinviering dit feit herdacht.

Vriendelijk uitgenodigd, het parochiecomité van de Heilige Catharina Buchten

Collecte voor Intocht Sinterklaas in Buchten

Elk jaar kijken wij vol spanning en plezier uit naar de mooie en gezellige Sinterklaastijd. Sinterklaas en zijn Pieten zullen op zaterdag 25 november om 12.00 uur aanmeren in de Franciscus haven in Buchten!

In optocht begeleiden we Sinterklaas en zijn Pieten naar het gemeenschapshuis om er een mooi en gezellig feest van te maken. De kinderen kunnen samen met de Pieten dansen in de Pietendisco en een praatje en plaatje maken met Sinterklaas. Tegen inlevering van de bij de collecte ontvangen traktatiekaartjes krijgen de kinderen vanaf 14.00 uur een lekkere verrassing.

Om dit fijne feest gezamenlijk met u mogelijk te maken zal Stichting Intocht Sinterklaas Buchten van 9 t/m 13 oktober een collecte houden.

Mocht u de collecte onverhoopt gemist hebben, dan kunt u tegen een vrijwillige bijdrage een traktatiekaartje verkrijgen bij XPS Computers en ICT Dienstverlening Dorpstraat 56 in Buchten.

Tot 25 november!

Stichting Intocht Sinterklaas Buchten



In dankbare herinnering

Tijdens de dagen van Allerheiligen en Allerzielen gaan onze gedachten en gebeden uit naar onze dierbare overledenen. In het bijzonder naar hen, die sinds 1 november 2022 uit ons midden zijn heengegaan en vanuit onze parochiekerk begraven, gecremeerd zijn en/of 6-wekendienst is geweest.

21-12-2022	Roos Heespelink-Brouwers	80 jaar
21-12-2022	Mia van Sloun-Hagmanns	92 jaar
01-07-2023	Ely-Fitting-Cramers	83 jaar

In het Allerzielenlof op zondag 5 november om 15.30 uur zullen wij deze overledenen bijzonder herdenken.

Heilige Missen

H. Missen in onze kerk zijn op de volgende zondagen om 09.30 uur: 29 oktober, 5 november 's middags Allerzielenlof om 15.30 uur), zondag 12 november (carnaval en schutterij mis), zondag 26 november (Koninklijke Muziekgezelschap Juliana en Gemengd Zangkoor Holtum) zondag 10 december, maandag 25 december (Kerstdag om 09.30 uur). Tevens zal zondag 22 oktober om 13.30 uur de installatie van de nieuwe keizer, Cliff Smeets, van schutterij St. Martinus plaatsvinden.

Extra Collecte

De extra collecte voor het groot onderhoud van onze kerk zal worden gehouden op zondag 12 november en zondag 10 december.

Gedachteniskruisjes

Wij willen de nabestaanden van de overledenen van het afgelopen jaar, in de gelegenheid stellen om de gedachteniskruisjes na afloop van de Allerzielenviering op zondag 5 november mee naar huis te nemen. Omdat het hier kleine kunstwerken betreft, willen wij u vragen – zoals eerder in het parochieblad vermeld – € 20,00 te betalen.

Als u een gedachteniskruisje van een dierbare nog aan het bord hebt hangen dan kunt u het afhalen na de zegening van de graven (niet eerder). De kerk blijft nog een tijdje daarvoor open.

Bent u niet in de gelegenheid om te komen, dan kunt u tot twee weken na genoemd tijdstip het gedachteniskruisje afhalen bij Netty de Vries Adelaarstraat 16 Tel: 4856889.

Het gedachteniskruisje zal u persoonlijk overhandigd worden, zodat wij als parochie ook weten dat de kruisjes bij de directe nabestaanden terecht zijn gekomen. In ieder geval worden alle gedachteniskruisjes van overledenen, waarvan de zeswekdienst reeds heeft plaatsgevonden, na de Allerzielenviering van het gedachtenisbord gehaald.

Sponsorloop Ramon Props

Op 11 augustus jl. werd in het Belgische Bornem bij Antwerpen de DODENTOCHT gehouden. Deze wandeltocht van 100 km. die dit jaar voor de 53^e keer werd georganiseerd dient binnen 24 uur te worden gelopen.

Ramon Props heeft deze tocht voor de eerste keer gelopen binnen de geweldige tijd van 13 uur en 12 minuten met als doel sponsorgelden op te halen om het Gemengd Zangkoor Holtum financieel te steunen. Dit doel heeft hij in zeer grote mate weten te bereiken, er werd een mooi bedrag ingezameld, in totaal werd er € 1803,00 gedoneerd. Dit mooie initiatief werd beloond met een feestelijk onthaal op 12 augustus jl. waarbij Ramon door familie, vrienden en een delegatie van het bestuur van het GZH werd ontvangen met een welkom bord, bloemen en een cadeaubon.

Namens Ramon, Beschermvrouwe, bestuur en leden van het Gemengd Zangkoor Holtum een welgemeend DANKIEWEL aan iedereen die deze sponsorloop financieel heeft gesteund!





Extra collecte

22 oktober: missiezondag
5 november: zondag voor oecumene
19 november: nationale jongerencollecte



In de Heer overleden

29-08
Lucie Coenen-Schwillens
96 jaar

09-09
Gerrit Roos
64 jaar

Moge zij rusten in de vreugde en de vrede van de Heer.



50 jaar Dameskoor St. Catharina Grevenbicht

Het dameskoor St. Catharina te Grevenbicht bestaat in september 2023 50 jaar.

Dit koor is destijds opgericht op initiatief van toenmalige pastoor van de H. Catharinaparochie, de zeereerwaarde heer Frans Terhorst. Medeoprichter van het koor was Jacques Hendrix, die tevens de rol van dirigent en organist met veel enthousiasme heeft vervuld.

Na diens plotseling overlijden in 1994 was de heer Arthur Kusters bereid om het koor te dirigeren.

In oktober 2001 droeg de heer Kusters het dirigeerstokje over aan mevrouw Gerda Zeelen.

Door ziekte van mevrouw Zeelen was het koor in 2007 genoodzaakt om wederom op zoek te gaan naar een nieuwe dirigent. Vanaf augustus 2007 tot 2015 stond het koor onder leiding van Jacq. Meijers.

En vanaf 2016 tot heden staat het koor onder leiding van dirigente Ankie Dormans.

Naast het opluisteren de weekenddiensten eens per twee weken, verzorgt het koor regelmatig diensten buiten de parochie, o.a. kerkdiensten in de verzorgingshuizen.

Nog steeds wordt met veel enthousiasme wekelijks gerepeteerd en worden diensten verzorgd, hoewel het aantal optredens door alle wijzigingen binnen de parochie verminderd is.

In het kader van het 50 jarig bestaan van het Dameskoor St. Catharina zal door het koor, op zondag 22 oktober om 11.00 uur de plechtige hoogmis worden opgeluisterd. **Jubilarissen zijn:**

Marianne Dieteren - Spee

Alda Daemen - Lemmens

Na afloop van de jubileum mis zullen de dames in besloten kring hun 50 jarig bestaan vieren.

Namens het bestuur Dameskoor St. Catharina, mevr. Fieny Jacobs Willems, jjacobs25a@gmail.com



In dankbare herinnering

Onze gedachten en gebeden gaan uit naar onze dierbare overledenen. Met name hen die sinds 1 november 2022 uit ons midden zijn heengegaan en vanuit onze parochiekerk begraven of gecremeerd zijn.

02-12-2022 Jeanne Knops

02-12-2022 Marie-José Spee

30-12-2022 Bep Storms- Hanssen

04-03-2023 Pierre Rademakers

05-03-2023 Mia v/d/ Venne-Smeets

05-03-2023 Leny Thissen-v/d Bergh

09-03-2023 Lies Dullens-Salden

14-03-2023 Jean Jennen

22-03-2023 Gon Wijshoff v/d Pas

08-05-2023 Marleen Gijsen-Bouts

10-05-2023 Herman Wijshoff

10-05-2023 Jaak Bohnen

18-05-2023 Jan Willem Koten

17-07-2023 Mia Peters-Ruber

29-08-2023 Lucie Coenen-Schwillens

09-09-2023 Gerrit Roos



In de Heer overleden

21 augustus
Sjeng Heffels
91 jaar



Moge hij rusten in de vrede van de verzen Heer.

Opbrengst collecte voor parochieblad

De opbrengst van de Huis-aan-huis collecte voor ons parochieblad bedroeg het mooie bedrag van € 366,30.

De milde gevers hartelijk dank, maar ook zeer zeker dank aan de vrijwilligsters van het PMC!



Opbrengst collecte voor de Nierstichting

De jaarlijkse collecte voor de Nierstichting heeft in Obbicht € 697,56 opgebracht en in Grevenbicht € 223,74.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Wij zijn op zoek naar collectanten. Helpt u ons ook met 1 1/2 uur per jaar? U kunt zich opgeven bij de Nierstichting.

Koffiedrinken

Op zondag 15 oktober en zondag 26 november bent u na afloop van de zondagsmis weer van harte welkom in het parochiezaaltje voor een gezellig onderonsje onder het genot van een kopje koffie of thee.



Opgeven misintenties

Misintenties kunt u doorgeven bij Jan Hermans, Maasstraat 39 - 046 4855353. U kunt hiervoor ook terecht in de sacristie voor of na de H. Mis. Voor plaatsing in het volgende federatieblad (looptijd 1 december 2023 t/m 12 januari 2024) dient u uw opgave te melden vóór 9 november a.s.

In dankbare herinnering

Tijdens Allerheiligen en Allerzielen gaan onze gedachten en gebeden uit naar onze dierbare overledenen. In het bijzonder naar hen, die sinds 1 november 2022 uit ons midden zijn heengegaan en vanuit onze parochiekerk begraven, gecremeerd zijn en/of 6-wekendienst is geweest.

Tjeu Driessen	81 jaar	Tiny Stickelbruck-van Dooren	80 jaar
Albert Roebroek	70 jaar	Frans Niemans	82 jaar
Piet Bogie	82 jaar	Marlies Blom-Demandt	73 jaar
Paula Hubens-Willems	93 jaar	Sjeng Heffels	91 jaar

In het Allerzielenlof op zondag 29 oktober 14.00 uur zullen wij deze overledenen bijzonder herdenken.

Extra collecte

Op zondag 29 oktober en zaterdag 25 november is er een extra collecte voor het onderhoud van onze kerk.



Filmavonden in Obbicht

Deze vinden plaats elke eerste woensdag van de maand. Dus : → woensdag 6 december.

Let op : 1 november vervalt de maandelijks filmavond!

De filmavonden zijn gratis en worden gegeven in het zaaltje naast de kerk om 19:30 uur. Altijd een aparte film met discussie achteraf bij een kopje koffie of thee.



Advertenties

STER-BORN WIJ STAAN VOOR U KLAAR



Tuinstraat 19 Born 046-4851328 www.sterborn.nl

REIJNEN

MONUMENTEN

**VOOR EEN PASSEND
GRAFMONUMENT**

Ook voor reparatie en renovatie van bestaande monumenten

WWW.reijnengrafmonumenten.nl Tel. 046-4818178

KUSTERS
UITVAARTZORG

Provincialeweg 33
6141 AA Limbricht
046 - 452 41 56

www.kustersuitvaartzorg.nl
info@kustersuitvaartzorg.nl



JUMBO
Hilkens
Born, Kapelweg 4a

Voor de lekkerste frietjes, snacks,
en huisgemaakte specialiteiten!



Wij zijn dagelijks geopend
van 16.00 tot 22.00 uur.

Kom gezellig naar ons toe
of bestel uw eten online!

Dorpstraat 48, Buchten - www.frietjevanroswietje.nl

Advertenties



INSPIRATIE OM VAN UW HUIS EEN THUIS TE MAKEN

Swentibold wonen, een familiezaak, die dit jaar al 60 jaar bestaat, is een begrip in de hele regio voor complete woninginrichting. In de ruime toonzaal presenteren zij een uitgebreide collectie gordijnen, vloerbekledingen, zonwering en decoratie artikelen. Gespecialiseerd in maatwerkkasten, bankstellen en hoekbanken op maat, maar ook de mooie collecties boxspringbedden en beddengoed mogen gezien worden.

SWENTIBOLD WONEN T 046 - 48 513 49
DORPSTRAAT 52 E KUPERS@SWENTIBOLDWONEN.NL
6122 CB BUCHTEN

OPENINGSTIJDEN

WOENSDAG	
DONDERDAG	09:00-18:00 UUR
VRIJDAG	
ZATERDAG	10:00-16:00 UUR
MAANDAG EN DINSDAG	GESLOTEN

WWW.SWENTIBOLDWONEN.NL



Als specialisten in betekenisvolle, persoonlijke en eigentijdse uitvaartverzorging, ondersteunen en inspireren wij nabestaanden bij het organiseren van een goed afscheid. Want onze ervaring leert, een goed afscheid helpt je verder ...

In de dagen tussen overlijden en de dag van de uitvaart biedt ons sfeervol en huiselijk ingericht afscheidshuis alle ruimte en tijd om samen te zijn en 'echt te ontmoeten'. Van privé-bezoek of groot condoleancebezoek aan uw overleden dierbare, tot afscheidsceremonie in kleine kring en koffietafel na de uitvaart.

Naast het verzorgen van afscheidsbijeenkomsten in kleine kring in de Hoeskamer, zijn wij specialist in uitvaartceremonies op bijzondere locaties.

Ingrid, Peter en Eric

Voor iedereen een betekenisvol afscheid

Dorpstraat 53 | 6122 CE Buchten
046-8504488 | info@hoeskamer.nl | www.hoeskamer.nl



AFSCHIEDSHUIS DE HOESKAMER

Kinderpagina

SINT MAARTEN:

Wie is Sint Maarten en hoe is deze feestdag ontstaan?

Voor deze legende gaan we terug naar het jaar 316. De Hongaarse Martinus van Tours werd geboren als de zoon van een rijke koopman. Op 15-jarige leeftijd was hij soldaat in het Romeinse Leger en besloot te strijden in Frankrijk

Op een dag reed Maarten met een groepje soldaten naar de grote stad. Het was koud en mistig. Maarten had zijn lange mantel goed om zich heen geslagen. Zo had hij het heerlijk warm. Ze wilden voor het donker weer binnen de stadsmuren zijn.

Bij de stadspoort aangekomen, stapte er plotseling een man op hem af. Hij had geen schoenen, geen jas en geen sokken aan. De arme oude man vroeg om een kleine gift. Maarten had helaas geen geld bij zich maar wilde de man toch wat geven. Aangezien de man geen kleding droeg, sneed Maarten een stuk van zijn mantel af.



Hij kon als soldaat zonder mantel niet de stadspoorten binnen komen. De helft van zijn mantel was eigendom van Rome, daarom gaf hij de bedelaar de helft van zijn mantel. Zo kon hij de man toch iets geven. De bedelaar had nu iets om zichzelf warm te houden.

Diezelfde avond droomde Maarten over Jezus. Hij verscheen in zijn droom met de halve mantel, die Maarten aan de bedelaar had geschonken met de woorden: "Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed". Hij bedankte Maarten voor zijn daad. Maarten liet zich vervolgens dopen en werd monnik. Hij was de stichter van het eerste klooster op Franse bodem. Maarten werd door de bevolking gekozen als bisschop en zette zich verder in voor de verspreiding van het Christendom.

Op 11 november werd Sint Maarten begraven. Om hem te eren trekken kinderen er nog steeds op uit met lampionnen in hun hand en zingen zij liedjes. Om licht te brengen... en vrolijkheid.



Maak je eigen lampion:

Met vele soorten materialen kun je een lampion maken. Zo kun je een fles gebruiken en daar met papier iets leuks opmaken.

Je kunt ook een vel dik papier gebruiken en daar figuren uitknippen. Over die figuren plak je doorzichtig gekleurd papier. Als je hiermee klaar bent rol je het vel papier op tot een koker en maakt er aan de bovenkant een touw aan om hem vast te houden of een lampion in te hangen.

Of je gebruikt een glazen pot en maakt daar met verf of doorzichtig papier mooie patronen of figuren op. Bovenaan maak je met ijzerdraad een stevig hengsel om de pot vast te houden. Je kunt in de pot een theelichtje met batterij zetten voor een sfeervol effect.

