



Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid

Jaargang 6 nummer 1
december 2023 - januari 2024



Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid Parochieblad van Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht

Mededelingen

- Voor informatie en aanmelding van het doopsel van uw kind kunt u contact opnemen met de werkgroep Doopsel
Tel: 046-485 68 89 (b.g.g. 06-1306 4608) of per E-mail: doopsel@parochieborn.nl
- Wilt u een huwelijk opgeven dan kan dit tijdens de openingsuren van het parochiekantoor in Born, tel: 046-850 06 80
Voor opgave en informatie kunt u ook mailen naar info@parochieborn.nl
- **U kunt een E-mail sturen naar:**
parochieblad@parochieborn.nl
- Voor plaatsing van een artikel in het blad
- Adverteren in het blad
- Bezorgklachten over het blad
- Als u het blad niet wenst te ontvangen

Vrijwillige bijdrage

Ons parochieblad wordt door parochianen zeer gewaardeerd en is het visitekaartje van onze kerken en diaconie.
Door de vrijwillige inzet van de redactie en advertenties besparen we enorm op de kosten, om de kosten verder te reduceren kunt u een vrijwillige bijdrage overmaken op het banknummer van uw parochie, bij voorbaat dank

Misintenties

Voor opgave misintenties in de periode van 13 januari 2024 t/m 1 maart 2024 is de uiterlijke datum 21 december 2023, opgave bij de contactpersoon van uw parochie

Eenvoudige diensten door de week (leesmis) € 15,00

Eucharistieviering op zaterdagavond of op zondag € 30,00

Op de omslag

Knikengel kerk Grevenbicht

In dit nummer

2	Colofon
3	Woord van de pastoor
4-7	Parochienieuws
8	Advertenties
9-12	Misintenties en misrooster
13	Nieuws Born
14	Nieuws Buchten
15	Nieuws Holtum
16	Nieuws Grevenbicht
17	Nieuws Obbicht
18-19	Advertenties
20	Kinderpagina

Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid

E-mail: info@parochieborn.nl
Website: www.parochieborn.nl
Adres: Bronstraat 2A, 6121 LG Born
Telefoon: 046-850 06 80
Openingsuren parochiekantoor:
Donderdag: van 13:30 uur tot 16:30 uur
IBAN: NL78 RABO 0108 3002 18 *)
KvK-nummer: 89742559

Pastoor: F. Houwman

E-mail: pastoor@parochieborn.nl
Adres: Bronstraat 2A, 6121 LG Born
Telefoon: 046-485 13 06 of 06-1148 47 19
**Bij geen gehoor en dringende aangelegenheden:
Pastoor-deken Lauvenberg 046-449 12 84**

Catechiste: Rini van de Geer-Joosten

E-mail: hatmjoosten@hotmail.com
Adres: Dorpstraat 34A, 6122 CB Buchten
Telefoon: 06-1306 46 08

Parochiecomité H. Martinus Born

Adres: Bronstraat 2A, 6121 LG Born
E-mail: info@parochieborn.nl
IBAN: NL78 RABO 0108 3002 18 *)
Contactpersoon: Miet Coenen Telefoon: 06-106 95 147

Parochiecomité H. Catharina Buchten

E-mail: pc-buchten@parochieborn.nl
Adres: Dorpstraat 34 6122 CB Buchten
IBAN: NL79 RABO 0108 3713 01 *)
Openingsuren parochiekantoor:
Donderdag: 10:00 uur tot 11:30 uur (alleen even weken)
Contactpersoon: Jac Hermans Telefoon: 06-403 37 306

Parochiecomité H. Catharina Grevenbicht

E-mail: pc-grevenbicht@parochieborn.nl
Adres: Pastoor Dolsstraat 1D, 6127 AK Grevenbicht
IBAN: NL36 RABO 0117 2002 39 *)
Contactpersoon: Marjo Willems Telefoon: 046-485 76 62

Parochiecomité H. Martinus Holtum

E-mail: pc-holtum@parochieborn.nl
Adres: Adelaarstraat 16 6123 BG Holtum
IBAN: NL22 RABO 0122 6937 95 *)
Contactpersoon: Netty de Vries Telefoon: 046-485 68 89

Parochiecomité H. Willibrordus Obbicht

E-mail: pc-obbicht@parochieborn.nl
Adres: Maasstraat 39, 6125 AS Obbicht
IBAN: NL96 RABO 0137 9004 14 *)
Contactpersoon: Jan Hermans Telefoon: 046-485 53 53

*) t.n.v. Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid

Intimiteit

Wanneer beleef je een relatie het diepst en het intiemst? Dat is wanneer je met die ander alleen bent. Je zit dicht bij elkaar. Je kijkt elkaar in de ogen. Je houdt elkaars hand vast. En de woorden die gesproken worden zijn alleen voor jou bedoeld.

Intieme momenten zijn voor een relatie van levensbelang. De intimiteit houdt de liefde in stand. Daarom heb je behoefte om elkaar op te zoeken en daarom maak je tijd voor elkaar vrij. Grote gemeenschappen om je heen zijn ook belangrijk.



In gemeenschap met velen kun je veel vreugde beleven. Maar het liefst keer je dan toch weer naar die intimiteit met die ander die je liefhebt terug. En dat geldt niet alleen voor je relatie met je lief, maar ook voor je relatie met God.

God is immers ook een God van intimiteit. En dat kunnen we straks weer gaan beleven met kerstmis. God blijft niet

ver weg in de hemel. Maar door de geboorte van zijn Zoon Jezus Christus komt Hij ons heel dichtbij.

En dat doet Hij niet heel spectaculair, zoals je het van de almachtige God zou verwachten. God verbaast ons altijd weer.

Want Hij wordt heel ver weg in de intimiteit van een klein gezinnetje in een stal geboren. Wil je in de juiste gesteltenis komen voor de aanwezigheid van God in je leven dan moet je je even afzonderen en bij Hem komen. Want daarvoor is Hij mens geworden. Voor jou en omdat Hij van jou houdt. Hij wil met jou alleen zijn, Hij wil jou in de ogen kijken en Hij wil tot jou zijn Woord spreken. Hij is jouw Heiland en jouw Redder. Hij heeft een boodschap voor jou.

Mensen kijken naar Jezus als Koning en Vrededorst. Hij is ons de Liefde Gods komen brengen om de wereld ten goede te veranderen. "Daar merk ik heel weinig van, dat God de wereld verandert": roepen velen. "Kijk maar eens om je heen, met al die ellende in de wereld, dichtbij en veraf!"



Hoe kan de wereld veranderen, als de mens niet verandert? Wil je dat de wereld verandert, dan verander eerst jezelf!

De wereld zal altijd zijn zoals de mensen zijn. Als de mensen niet veranderen, dan zal ook de wereld niet veranderen. Zal de armoede in de wereld ophouden, als ik gewoon doorga met mijn luxe leventje? Zal er in de wereld vrede komen als wij zelf maar moeilijk kunnen vergeven? Zal het milieu gered worden als ik vasthoud aan overmatige consumptie en onnodig gereis? Zal de eenzaamheid in de wereld verdwijnen als ik het zelf altijd te druk heb en me niet wil binden? Jezus roept je met kerstmis bij zijn kribbe, heel persoonlijk, heel intiem. Hij kijkt met liefde naar je en spreekt tot jou zijn hoopvol woord.

Hij wil jou veranderen en dan samen met jou de wereld veranderen. Alleen samen met jou wordt het een betere wereld. Alleen als je echt verandert omdat je van Hem houdt wordt het echt Zalig Kerstmis.

In Memoriam Kapelaan Iwan Blaschek

Kapelaan Iwan werd op 10 juli 1971 geboren in Geleen en op 9 september 2000 tot diaken gewijd. Vervolgens werd hij benoemd tot diaken assistent van de parochies H.Martinus en H.Hart van Jezus in Tegelen alwaar hij, na zijn priesterwijding op 9 juni 2001, tot kapelaan werd benoemd.

Met ingang van 15 januari 2003 werd hij benoemd tot assistent van de parochie H.Martinus te Born. Vervolgens werd hij met ingang van 15 juni 2005 benoemd tot kapelaan van de parochies H.Martinus te Neer en H.Petrus te Roggel.

Met ingang van 1 april 2009 kreeg hij verlof om een functie als geestelijk verzorger bij Vivre, locatie La Valence te Maastricht aan te nemen.

Per 16 september 2013 werd hij vanwege ziekte arbeidsongeschikt.

Ondanks zijn slechte gezondheid bleef hij zeer actief binnen de kerk. Hij verving op vele plaatsen de priester, hielp meniggen bij de voorbereidingen op de sacramenten, ook voor pastoor Houwman was hij een steun en toeverlaat. Hij gaf les bij Adelante kinderrevalidatie in Valkenburg en hij zette zich in voor de Zusters op de Windraak. Ook verleende hij vele diensten in Lourdes en was hij zeer actief binnen de catechese van de Goede Herder.

Velen hebben kapelaan Iwan gekend en hebben goede herinneringen aan hem.

We willen daarom extra voor hem bidden.

Moge hij rusten in vrede!



Heilige Communie thuis of in verzorgingshuis

Het is voor ons als parochiegemeenschap belangrijk om zoveel mensen als mogelijk bij het parochieleven te betrekken. Een belangrijke groep mensen hierbij is de groep mensen die door welke omstandigheid dan ook niet meer in de gelegenheid zijn om de vieringen in de kerk te bezoeken. Hierbij denken we met name aan parochianen die ziek zijn of een hoge leeftijd hebben bereikt.

We willen deze mensen in staat stellen om een keer per maand de heilige Communie thuis te ontvangen. Het doel van deze heilige Communie thuis is tweeledig. Op de eerste plaats natuurlijk dat zij onze Lieve Heer in de heilige hostie kunnen ontvangen in een heel korte gebedsdienst. Op de tweede plaats is het belangrijk dat wij op die manier contact met onze parochianen kunnen onderhouden.

Vaak geven mensen aan dat een bezoek namens de parochie heel gewenst is en daar wordt dan ook door ons graag gevolg aan gegeven. Wilt u zelf graag maandelijks thuis de heilige Communie ontvangen of kent u mensen die dit op prijs zouden stellen, neem dan contact op met pastoor Houwman (06 11 48 47 19 of 046 - 485 13 06 of pastoor@parochieborn.nl).



De data dat in 2024 de heilige Communie zal worden rondgebracht zijn:

Zaterdag 23 december om 13.00 uur
Zaterdag 3 februari om 13.00 uur
Zaterdag 2 maart om 13.00 uur
Vrijdag 29 maart, om 13.00 uur
Zaterdag 4 mei om 13.00 uur
Zaterdag 1 juni om 13.00 uur
Zaterdag 6 juli om 13.00 uur
Zaterdag 3 augustus om 13.00 uur
Zaterdag 7 september om 13.00 uur
Zaterdag 5 oktober om 13.00 uur
Zaterdag 2 november om 13.00 uur
Zaterdag 7 december om 13.00 uur

Huisbezoeken

Er was eens een wijze vrouw die zei: "Een goede pastoor herken je aan zijn versleten schoenzolen". Ik denk dat zij daar helemaal gelijk mee had, want een van de belangrijkste taken voor een pastoor zijn de persoonlijke contacten met parochianen, maar ook

met alle anderen die dat wensen.

Het enige verschil met vroeger, toen die uitspraak werd gedaan, is dat de parochies tegenwoordig veel groter zijn en dat het ondoenlijk is om nog alles te voet te doen, maar daarom met de auto en vooral met de fiets. Als pastoor ben je namelijk geen manager of beleidsmedewerker, want er zijn mensen die dat veel beter kunnen.

Pastoor word je voor onze Lieve Heer en voor de mensen. En hier hoort het persoonlijke contact bij. Bij onze Lieve Heer is dat het veelvuldige gebed en de sacramenten. Bij de mensen is dat het bezoek bij de mensen thuis of het bijwonen van gelegenheden waar veel parochianen samenkomen.

En ik moet zeggen: beide doe ik heel graag.

Bij deze dan ook mijn verzoek: wilt u graag eens een bezoek, neem dan contact op. Het maakt daarbij niet uit wie je bent of wat je reden is: ik kom graag naar u toe als u dat wenst. Neem contact op met pastoor Houwman (06 11 48 47 19 of 046 - 485 13 06 of pastoor@parochieborn.nl)

Biechtgelegenheid

Een gezonde geest in een gezond lichaam. Dit is een belangrijke uitspraak. We weten dat geest en lichaam nauw met elkaar verbonden zijn.

Je kunt nog zo goed voor je lichamelijke gezondheid zorgen, als je problemen of zorgen hebt, stress of gewetensnood, en je doet daar niets aan, dan heeft dit op den duur ook gevolgen voor je lichamelijke gezondheid.

Om dit te vermijden is een gesprek heel belangrijk. Dat kun je natuurlijk doen met iemand die je goed kent. Maar vaak is het ook goed om het aan een neutrale persoon te vertellen. Een priester kan daar de aangewezen persoon voor zijn. Door de vele contacten met mensen heeft hij voldoende ervaring om je met raad en daad bij te staan.

Voorts is hij in zijn hoedanigheid als priester een vertegenwoordiger van Jezus Christus. Als je de Bijbel leest zie je hoe velen bij Jezus kwamen met hun zorgen, noden en fouten. Door het gesprek met Jezus en door zijn zegen gingen allen bij Jezus genezen vandaan. Het gesprek met een priester heeft daarom een diepere dimensie. Een priester immers beseft dat de gelovige zijn heil van Jezus verwacht. Aan hem legt hij zijn noden en zorgen voor.

En in Jezus' Naam staat de priester jou bij. Graag sta ik ook bereid voor een persoonlijk biechtgesprek.

Voor de weekendmissen op zaterdag in Buchten en Born ben ik een uur voor aanvang van de Heilige Mis in de kerk aanwezig.

U kunt mij dan persoonlijk aanspreken. Natuurlijk zijn ook andere momenten voor een gesprek mogelijk. Neem dan contact op met pastoor Houwman (06 11 484719 of 046-485 1306 of pastoor@parochieborn.nl).

De toekomst van onze kerkgebouwen

Het is de thematiek die het kerkbestuur al jaren bezighoudt: wat gebeurt er in de toekomst met onze kerkgebouwen? Al vele tientallen jaren zien we een steeds verdere terugloop van het aantal kerkbezoekers. Wie regelmatig onze kerkgebouwen tijdens vieringen bezoekt, voelt zich vaak tamelijk verlaten.

Ook al zitten er dan vijftig of zestig mensen en soms zelfs honderd of honderdvijftig, dan komt toch niet snel een gemeenschapsgevoel op. Vooral als je in een kerk zit waar soms wel vijfhonderd of meer personen terecht kunnen. We kunnen heel duidelijk spreken van een overcapaciteit.

En dat is ook niet het enige probleem. Vaste lasten en onderhoudskosten rijzen de pan uit. Deze kosten lopen in de tienduizenden euro's per jaar. En als er onverwachte reparaties komen dan kan het soms wel in de tonnen lopen. Maar steeds meer parochies kunnen deze kosten al lang niet meer ophoesten. De inkomsten lopen steeds verder terug omdat parochianen niet meer bijdragen aan de kosten.

Lange tijd was ons uitgangspunt, en dat van het Bisdom Roermond, om de kerken koste wat kost open te houden. Positiviteit is immers heel belangrijk in het katholieke geloof. Maar inmiddels is bij het Bisdom en ook bij ons kerkbestuur het inzicht doorgedrongen, dat we deze intenties niet kunnen waarmaken. Is het nog realistisch om alle kerken open te houden? Moeten we niet voorzichtig naar andere mogelijkheden gaan zoeken. Zo is er inmiddels samen met de gemeentes in Limburg het project "Kerkensie" ontwikkeld. Samen wordt er gekeken hoe en of kerkgebouwen efficiënter kunnen worden gebruikt. Ook in onze parochie wordt hard aan het project "Kerkensie" gewerkt. Zoals gezegd: we proberen positief de toekomst in te kijken.

Heel duidelijk is echter dat een kerkgebouw van de parochiegemeenschap is. Uiteindelijk is het kerkbestuur degene die uiteindelijk de beslissingen neemt. Maar we doen dit niet zonder de parochianen. In het verleden hebben we al vaker bijeenkomsten georganiseerd om de situatie van de

kerken te bespreken. Helaas bleef de animo om deze bijeenkomsten te bezoeken beperkt.

Nu blijkt echter dat het Bisdom Roermond vaart wil zetten in het proces met betrekking tot de toekomst van onze kerkgebouwen. Daartoe heeft het Bisdom Roermond een handreiking uitgegeven om parochies aan te zetten om na te denken over de rol van de kerkgebouwen in de komende vijf, tien en twintig jaar. Wij willen u, als parochiaan, die hopelijk onze kerkgebouwen een warm hart toedraagt, uitnodigen om deze handreiking te lezen.

We hopen hierdoor uw belangstelling voor de kerk te vergroten en misschien mede met uw goede ideeën en inzet onze kerkgebouwen voor de toekomst te behouden.

Het huis van God in de parochie

*Handreiking voor kerkbesturen over
de toekomst van onze kerkgebouwen*

18 oktober 2023

BISDOM  ROERMOND

U kunt de handreiking "Denk na over de toekomst van de kerkgebouwen" downloaden op de website van het Bisdom Roermond ([https://admin.bisdrom-roermond.org/public/mkw_editor_uploads/files/Documenten/Documenten/Handreiking Toekomst kerkgebouwen 18 oktober.pdf](https://admin.bisdrom-roermond.org/public/mkw_editor_uploads/files/Documenten/Documenten/Handreiking%20Toekomst%20kerkgebouwen%2018%20oktober.pdf)).

Gebedsintenties van de Paus

December 2023

Voor mensen met een handicap

Bidden wij dat mensen met een handicap in het middelpunt van de maatschappelijke aandacht staan, en dat instellingen integratieprogramma's bevorderen die hun actieve participatie bevorderen.

Januari 2024

Voor de gave van de verscheidenheid binnen de kerk

Bidden wij, dat de heilige Geest ons helpt, om de gaven van de verschillende charismata binnen de christelijke gemeenschap te erkennen en de rijkdom van de verschillende liturgische tradities van de katholieke kerk te ontdekken.



Zondag van het Woord van God

Hoe vaak spreekt u met anderen over het geloof? Is het geloof misschien ook al een taboe geworden in uw eigen gezin?

Vindt u als zovelen dat het geloof van onze ouders niet meer van onze tijd is? Ik hoop het niet!

Want dat zou heel jammer zijn. Vooral in onze tijd waar de zekerheden waarop we ons leven bouwden, steeds vaker wegvallen. Veel mensen beginnen te twifelen over de toekomst bij het zien van de vele misstanden in onze dagen.

Oorlog en milieucrisis, groeiende armoede en criminaliteit, stress en verlies aan zingeving. Er moet iets veranderen in onze dagen. We moeten ons steeds meer gaan bezinnen op de diepere waarden van het leven, waarden die we vaak vergeten zijn. Naasteliefde en respect, solidariteit en gemeenschapszin. Dat begint voor steeds meer mensen belangrijk te worden.

Ook beginnen er steeds meer mensen interesse te krijgen voor het geloof. Misschien wilt u ook het geloof weer een kans geven in uw leven. Dat kan: maar de belangrijkste voorwaarde hiervoor is geloofskennis. Ik kan immers niet van iets houden dat ik niet ken. Geef het geloof een kans, door geloofsverdieping. Die kans zullen wij u ook gaan bieden in 2024 door nieuwe catechese-initiatieven voor groot en klein.



Christenen over de hele wereld delen hetzelfde boek: de Bijbel. Dat boek vertelt over Gods liefde en over wie wij mensen zijn. Paus Franciscus heeft gevraagd om op de derde zondag van de 'tijd door het jaar' extra aandacht te besteden aan de Bijbel. Hij noemt dat de 'Zondag van het Woord van God'.

Dit jaar is dat in het weekeinde van 20 en 21 januari. De Bijbel is geen geschiedenisboek, maar een geloofsboek. Het is geen boek dat ons van kافت tot kافت precies voorschrijft hoe we moeten leven.

Maar het is een boek (eigenlijk een verzameling boeken) dat ons in verhalen duidelijk maakt hoe oneindig goed God is en hoe wij iets van die goedheid in ons eigen leven kunnen overnemen. Het is de moeite waard om de Bijbel eens uit de kast te pakken en er stukjes uit te lezen en erover te mediteren.

Actie Kerkbalans 2024

In januari gaat Actie Kerkbalans van start. Het thema is ook dit jaar 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Tijdens deze actie vragen we alle parochianen om een jaarlijkse financiële bijdrage voor onze parochiefederatie. We hopen dat we ook in 2024 weer op u mogen rekenen!

De kerk is niet alleen voor ons, maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Het is een plek waar we God en elkaar ontmoeten. Waar we rust vinden, omzien naar elkaar en het leven met elkaar delen.

Heel graag willen we ook het komende jaar en in de verdere toekomst van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken.

We willen uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben, en voor mensen die God nog niet kennen. We willen mooie en inspirerende vieringen organiseren, evenals verbindende activiteiten daaromheen.

**Geef
voor
je kerk**



De kerk is van ons allemaal.

- Uw bijdrage is nodig voor het kerkonderhoud, de verwarming, de verlichting, de personele kosten enzovoorts.
- Door intensieve samenwerking in onze parochie Maria Moeder van Barmhartigheid, met slechts één vaste priester en met inzet van veel vrijwilligers, trachten we de kosten beheersbaar te houden en de pastorale taken zo goed mogelijk in te vullen.

Om de kerkdeuren open te houden en om er u en alle anderen welkom te heten is uw blijvende financiële steun belangrijker dan ooit.

DE KERK IS VAN BLIJVENDE WAARDE, GEEF DAAROM VRIJ MET UW HART

Wij danken u bij voorbaat voor uw welwillende steun en medewerking.

- De parochie is een ANBI instelling en uw kerkbijdrage is fiscaal aftrekbaar.
- De adviesrichtlijn van de Nederlandse Bisdommen voor de kerkbijdrage is: 1% van uw netto inkomen, minimaal € 130 per jaar.
- Trouwe deelnemers aan de kerkbijdrage genieten pro-rato vrijstelling van de vastgestelde tarieven voor rouw- en trouwdiensten.
- Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de contactpersoon of penningmeester van uw parochiecomité. Zie hiervoor de colofon in het parochieblad.

Het parochiebestuur van de Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid

Overzicht van de vieringen met Kerstmis

Kerst en Oud en Nieuw zijn vanouds speciale dagen voor heel het gezin en de familie. En eigenlijk hoort een kerkviering daar ook bij. Tenslotte vieren wij met Kerstmis de geboorte van de Zoon van God, Jezus Christus.

Hij is degene die de grondslag is van dit prachtige feest dat al eeuwen wereldwijd wordt gevierd. Jezus komt als Redder, als Vrededorst in de wereld. Met Hem wordt alles nieuw. Zonder aan Jezus te denken is de viering van Kerstmis zinloos.



Om u te helpen om in de juiste kerstsfeer te komen en dit feest op een mooie wijze te beleven hebben wij ook dit jaar weer vele vieringen rond kerst en nieuw georganiseerd. We hopen u dan te ontmoeten.

Dinsdag 19 december om 18.30 uur: Boeteviering
Catharinakerk Grevenbicht

Woensdag 20 december om 18.30 uur: Boeteviering
Willibrorduskerk Obbicht

Donderdag 21 december om 9.00 uur: boeteviering
Catharinakerk Buchten

Vrijdag 22 december om 18.30 uur: kerstviering
Zorgcentrum Aldenhof

Zaterdag 23 december vanaf 13.00 uur: rondbrengen
H. Communie

Zondag 24 december om 17.30 uur: peuter- en
kleuterkerstviering Catharinakerk Buchten

Zondag 24 december om 18.30 uur: gezinsmis
Kerstmis Martinuskerk Born

Zondag 24 december om 20.30 uur: nachtmis
Catharinakerk Buchten

Zondag 24 december om 22.00 uur: nachtmis
Catharinakerk Grevenbicht

Maandag 25 december om 9.30 uur: hoogmis
Martinuskerk Holtum

Maandag 25 december om 11.00 uur: hoogmis
Martinuskerk Born

Maandag 25 december om 11.00 uur: hoogmis
Willibrorduskerk Obbicht

Dinsdag 26 december om 9.30 uur: hoogmis
Catharinakerk Buchten

Dinsdag 26 december om 11.00 uur: hoogmis
Catharinakerk Grevenbicht

Dinsdag 26 december om 14.30 uur: Kindjewiegen
Martinuskerk Holtum

Vrijwilligers gezocht

Het is vaak heel vanzelfsprekend. Even het parochiekantoor bellen om een Heilige Mis te bestellen. De klokken moeten geluid worden want er is iemand overleden. Het kerkhof dat we bezoeken is keurig verzorgd.

Het parochieblad met het parochienieuws ligt weer in de bus. En zo zijn er vele zaken binnen de parochie, die goed geregeld worden. Maar zo vanzelfsprekend is dat helemaal niet. Want achter iedere activiteit staat een vrijwilliger.

Een vrijwilliger is iemand met een groot hart voor de parochiegemeenschap. En omdat hij zo een groot hart voor de parochie heeft is hij of zij bereid zich er voor in te zetten. Sommige vrijwilligers doen hun werk op vaste tijden en anderen staan klaar op de momenten dat het nodig is. Maar altijd doen ze hun werk heel nauwgezet en "Pro Deo".

Natuurlijk kan het vrijwilligerswerk wel eens moeite kosten. Maar vooral geeft het veel voldoening en vreugde. Er zijn vaak vrijwilligers die hun werk ook na vele tientallen jaren niet kunnen opgeven.

Vrijwilligers gezocht



We mogen ons in onze parochie gelukkig prijzen dat er velen vrijwilligerswerk doen. Wij allen kunnen hen niet dankbaar genoeg zijn.

Maar het vrijwilligersbestand neemt af. Meestal is ook hier de vergrijzing de oorzaak. Daarom zijn wij als parochiebestuur een wervingscampagne begonnen. Na een inventarisatie is er een hele lijst met vacatures ontstaan. De vacatures zijn opgesomd per parochie en staan elders in dit parochieblad vermeld en op onze website.

Graag willen wij u verzoeken om eens naar deze lijst met vrijwilligersactiviteiten te kijken. Er is vast iets bij waar uw interesse naar uit kan gaan. Wij, als parochie, hebben u hard nodig zodat we ook in de toekomst onze dienst ten behoeve van de parochie kunnen verrichten.

Schroom niet om de betreffende contactpersonen te benaderen. Zeg niet te snel: "neen!" maar loop bijvoorbeeld een tijdje mee met een werkgroep.

U zult zeker begeistert raken door de motivatie van onze vrijwilligers. Zij zien er naar uit om u in hun werkgroep te kunnen begroeten.

Advertenties



Pearle
opticiens

Kerkstraat 32 A 6121 LD Born 046 485 58 19
Brillen Oogmeting Contactlenzen

Vleeshouwers
ELECTRO
Elektrowinkelier - Elektrotechnische installaties - Geluidsverhuur

Burg. v. Boxtelstraat 4, 6141 AK Limbricht.
tel: 046-4515502 fax: 046-4511717
www.vleeshouwers.nl info@vleeshouwers.nl



Dagbesteding voor senioren met dagbesteding op maat

Bij Porta da Vida kijken we niet naar wat er niet meer mogelijk is, maar juist naar wat er wel kan!

Onze unieke locatie, midden in het groen, biedt de plek bij uitstek voor een veelzijdig activiteiten aanbod. Hierbij staan gezelligheid en een gemoedelijke sfeer altijd voorop.

We bieden dagbesteding op maat aan mensen met een somatische beperking, chronisch zieken en senioren met een psychogeriatrische problematiek.



PORTA DA VIDA



Ontzetsingsplek met zorg voor senioren op een unieke locatie

Contact

- contact@portadavida.nl
- Grote Dries 1, 6123 BX Holtum
- 06-24665483 (Marijke Volwerk)
- www.portadavida.nl



SCHUTTINGBOUW HERMANS

Gespecialiseerd in het leveren en monteren van hout-beton en betonschuttingen

www.schuttingbouwhermans.nl
Telefoon: 06-2337 70 83

ALDENHOF

Vrijdag 1 december – 18:30 uur Leesmis

Vrijdag 8 december - 18:30 uur Leesmis

H. Mis voor:

Bidden voor de zieken en ouderen in onze gemeenschap, dat ze kracht mogen ontvangen

Vrijdag 15 december - 18:30 uur Leesmis

Vrijdag 22 december - 18:30 uur Leesmis

H. Mis voor:

Wil Op den Kamp

Bert Ehlen

Opgeluisterd door Dameskoor St. Catharina uit Grevenbicht

Vrijdag 29 december - 18:30 uur Leesmis

H. Mis voor:

Mensen die verdriet met zich meedragen, dat ze zich gesteund mogen voelen door medemensen en door Gods Heilige Geest.

Vrijdag 5 januari - 18:30 uur Leesmis

Vrijdag 12 januari - 18:30 uur Leesmis

Jaardienst voor:

Giel Stelten tevens voor Wendy, Frans en Gerda

Stelten-van Peij

BUCHTEN

Donderdag 7 december 09:00 uur leesmis

Aansluitend rozenkrans en aanbidding

Woensdag 13 december 17:30 uur

Kerstviering Vrouwen Vereniging Buchten opgeluisterd door kinderkoor The Voices of Kids uit Overhoven-Sittard

Donderdag 14 december 09:00 uur leesmis

Zaterdag 16 december 18:00 uur Hoogmis

Jaardienst voor Joep en Lies Pörteners

Donderdag 21 december 09:00 uur boeteviering

Zondag 24 december 17.30 uur Peuter en Kleuterviering

(dit is geen H. Mis)

Zondag 24 december 20:30 uur Plechtige Nachtmis

Gestichte Jaardienst voor:

Settela Steinbach en voor alle vermoorde Sinti en Roma kinderen

Zeswekendienst voor:

Marleen Evertz, tevens voor levengezel Jo Hoedemakers

Dinsdag 26 december 09:30 uur Hoogmis

Hoogmis voor:

Mia van Sloun – Ophelders en dochter Elise Paul Kusters en tevens voor overleden ouders Breukers – Köhlen

overledenen van de familie Kusters - Colson

Donderdag 28 december 09:00 uur leesmis

Aansluitend rozenkrans en aanbidding

Zaterdag 30 december 18:00 uur Hoogmis

Donderdag 4 januari 09:00 uur leesmis

Aansluitend rozenkrans en aanbidding

Donderdag 11 januari 09:00 uur leesmis

Aansluitend rozenkrans en aanbidding

Zaterdag 13 januari 8:00 uur hoogmis

1e Jaardienst voor:

Mia van Sloun - Ophelders

Donderdag 18 januari 09:00 uur leesmis

Aansluitend rozenkrans en aanbidding

Donderdag 25 januari 09:00 uur leesmis

Aansluitend rozenkrans en aanbidding

Zaterdag 27 januari 18:00 uur Lichtprocessie en aansluitend gezinsviering en Blasiuszegen

BORN

Zaterdag 9 december – 19:15 uur Hoogmis

Jaardienst voor:

Overleden ouders Winand Ubachs en

Betsie Ubachs Dreesen

Antonius Spee en Emilie Spee-Vencken

Petronella van Pey en Gertruda van Oppen

Gestichte Mis voor:

Jeanny Wagemans vanwege verjaardag

H. Mis voor:

Pat van der Veen-McGuire tevens voor overleden schoonbroer Alan Terry

Jo Velraeds

Zaterdag 23 december - 19:15 uur Hoogmis

H. Mis voor:

Vincent en Lies Schlässels-Tummers tevens voor

André en Greetje Dijcks-van Lumich en

ouders Tummers-Smeets

Tiny, Alice, Zef en Ben Donners en overleden familieleden

Voor alle overledenen van de familie van Mulken

Zondag 24 december – 18:30 uur Gezinsviering

H. Mis voor:

Leo en Bep Versantvoort-Legierse en zoon Ad Versantvoort

Ouders van der Wielen-Mulders en kinderen

Maandag 25 december – 11:00 uur Eerste Kerstdag

Hoogmis

Jaardienst voor:

Ouders Vogten-Dukers

H. Mis voor:

Pat van der Veen-McGuire tevens overleden broer Jim

McGuire beide vanwege verjaardag

José Kremer-Reijnen tevens voor Agnes Reijnen-Mestrum en

Wim Reijnen

Zondag 01 januari 2024 – 10:00 uur Nieuwjaarsdag

Hoogmis

Vrijdag 05 januari 2024 – 09:00 uur Leesmis

Aansluitend Aanbidding en rozenhoedje

Zaterdag 6 januari 2024 – 19:15 uur Hoogmis

1ste Jaardienst voor:

Toos Peters-Saris

HOLTUM

Zondag 10 december 09:30 uur Hoogmis

Hoogmis voor:

De levende en overleden leden van de Katholieke Senioren

Bond Holtum

Maandag 25 december 09:30 uur Eerste Kerstdag

Hoogmis

Eerste jaardienst voor:

Roos Heespelink-Brouwers

Jaardienst voor:

Frits Hendricks en Maria Hendricks-Wagemans

Zef Grooten en Helena Welters

Hoogmis voor:

Go Grooten

Herman van Sloun

Ad van Rijn en ouders Gubbels-Wiesemann

Ouders Lijnen-Fiddeliers en familie

Wil de Vries en Lenie en Huub Van Mulken

Zondag 7 januari 09:30 uur Hoogmis

Hoogmis voor:

Anita Mols vanwege haar verjaardag

DATUM	ALDENHOF	BORN	BUCHTEN
zaterdag 2 december			18.00 uur Hoogmis
zondag 3 december			
maandag 4 december			
dinsdag 5 december			
woensdag 6 december			
donderdag 7 december			09:00 uur Leesmis
vrijdag 8 december	18:30 uur Leesmis		
zaterdag 9 december		19.15 uur Hoogmis	
zondag 10 december			
maandag 11 december			
dinsdag 12 december			
woensdag 13 december			17:30 uur Kerstviering VVB
donderdag 14 december			09:00 uur Leesmis
vrijdag 15 december	18:30 uur Leesmis		
zaterdag 16 december			18.00 uur Hoogmis
zondag 17 december			
maandag 18 december			
dinsdag 19 december			
woensdag 20 december			
donderdag 21 december			9:00 uur Boeteviering
vrijdag 22 december	18:30 uur Leesmis		
zaterdag 23 december		19.15 uur Hoogmis	
zondag 24 december			17:30 uur Peuter/kleuterviering
zondag 24 december		18:30 uur Gezinsviering	20:30 uur Nachtmis
maandag 25 december		11:00 Hoogmis	
dinsdag 26 december			09:30 uur Hoogmis
woensdag 27 december			
donderdag 28 december			09:00 uur Leesmis
vrijdag 29 december	18:30 uur Leesmis		
zaterdag 30 december			18.00 uur Hoogmis
zondag 31 december			
maandag 1 januari		10:00 uur Hoogmis	
dinsdag 2 januari			
woensdag 3 januari			
donderdag 4 januari			9:00 uur Leesmis
vrijdag 5 januari	18:30 uur Leesmis	9:00 uur Leesmis	
zaterdag 6 januari		19.15 uur Hoogmis	
zondag 7 januari			
maandag 8 januari			
dinsdag 9 januari			
woensdag 10 januari			
donderdag 11 januari			9:00 uur Leesmis
vrijdag 12 januari	18:30 uur Leesmis		
zaterdag 13 januari			18.00 uur Hoogmis
zondag 14 januari			

Ziekencommunie

Op zaterdag 23 december wordt vanaf 13:00 uur de ziekencommunie gebracht aan hen die daarom gevraagd hebben.

HOLTUM	GREVENBICHT	OBBICT	DATUM
			zaterdag 2 december
	11.00 uur Hoogmis		zondag 3 december
			maandag 4 december
	18:30 uur Leesmis		dinsdag 5 december
		18:30 uur Leesmis	woensdag 6 december
			donderdag 7 december
			vrijdag 8 december
			zaterdag 9 december
9.30 uur Hoogmis		11:00 uur Hoogmis	zondag 10 december
			maandag 11 december
	18:30 uur Leesmis		dinsdag 12 december
		18:30 uur Leesmis	woensdag 13 december
			donderdag 14 december
			vrijdag 15 december
			zaterdag 16 december
	11.00 uur Hoogmis		zondag 17 december
			maandag 18 december
	18:30 uur Boeteviering		dinsdag 19 december
		18:30 uur Boeteviering	woensdag 20 december
			donderdag 21 december
			vrijdag 22 december
			zaterdag 23 december
			zondag 24 december
	22:00 uur Nachtmis		zondag 24 december
09:30 uur Hoogmis		11:00 Hoogmis	maandag 25 december
14:30 uur Kindjewiegen	11:00 uur Hoogmis		dinsdag 26 december
		18:30 uur Leesmis	woensdag 27 december
			donderdag 28 december
			vrijdag 29 december
			zaterdag 30 december
	11.00 uur Hoogmis		zondag 31 december
			maandag 1 januari
	18:30 uur Leesmis		dinsdag 2 januari
		18:30 uur Leesmis	woensdag 3 januari
			donderdag 4 januari
			vrijdag 5 januari
			zaterdag 6 januari
9.30 uur Hoogmis		11:00 uur Hoogmis	zondag 7 januari
			maandag 8 januari
	18:30 uur Leesmis		dinsdag 9 januari
		18:30 uur Leesmis	woensdag 10 januari
			donderdag 11 januari
			vrijdag 12 januari
			zaterdag 13 januari
	11:00 uur Hoogmis		zondag 14 januari

Ziekencommunie

Op zaterdag 23 december wordt vanaf 13:00 uur de ziekencommunie gebracht aan hen die daarom gevraagd hebben.

GREVENBICHT

Zondag 3 december 11:00 uur Hoogmis Gemengd koor gezinsviering

1e jaardienst voor:

Marie-José Spee tevens voor ouders Jérôme Spee en Margaretha Houben

Jaardienst voor:

Wiel en Liza Brouwers-Lebens

Anna Maria Ruber-Menten tevens voor Jo Janssen, Eric Janssen en Bettina Kersten

Hoogmis voor:

Jan en Bertha Savelkoul-Wijshoff en Mia Smeets Savelkoul Jan Willem Kolen

Dinsdag 5 december 18:30 uur leesmis

Leesmis voor:

Pierre en Jose Diris-Donners

Dinsdag 12 december 18:30 uur leesmis

Leesmis voor:

Voor vrede in de wereld

Zondag 17 december 11:00 uur Hoogmis Dames koor

Jaardienst voor:

Catharina Hompus

Dinsdag 19 december 18:30 uur Boeteviering

Zondag 24 december 22.00 uur Nachtmis Dames koor

Jaardienst voor:

Jessie Moonen-Dullens

Hoogmis voor:

Jan en Bertha Savelkoul-Wijshoff en Mia Smeets- Savelkoul Ouders Gerard en Anna Smeets-Ophelders en ouders Giel en Enny van Horen-Spee

Dinsdag 26 december 11:00 uur Hoogmis Gemengd koor

Hoogmis voor:

Hub Peters

Chrit Tholen

Voor overleden ouders Lemmens-Michels en zoon Andre

Harry Kirkels tevens voor ouders Hub Kirkels en Miep Kirkels-Savelkoul, kleinzoon Thijs Schouteten en schoonzoon Ton Ubachs

Frans Ruber

Annie Savelkoul-Tholen

Zondag 31 december 11:00 uur Hoogmis Dames koor

Hoogmis voor:

Bep Storms-Hanssen

Dinsdag 2 januari 18:30 uur leesmis

Jaardienst voor:

Lambert Rennenberg

Sjeng Reijnen

Leesmis voor:

Toos Mulder-Evers vanwege verjaardag

Dinsdag 9 januari 18:30 uur leesmis

Leesmis voor:

Een meer rechtvaardige verdeling van de goederen der aarde over alle mensen

OBBICHT

Woensdag 6 december 18:30 uur

Leesmis voor:

Hen die getekend zijn door lichamelijk of geestelijk lijden

Zondag 10 december 11:00 uur

Jaardienst voor:

Jac Houben

Hoogmis voor:

Giel Bouts en Lies Bouts-Heffels

Ouders Hermans-Ramakers en zoon Jo

Woensdag 13 december 18:30 uur

Leesmis voor:

Vrede voor onze wereld

Woensdag 20 december 18:30 uur Boeteviering

Maandag 25 december 11:00 uur Eerste Kerstdag

Jaardienst voor:

Mia Salden

Jan van Hoef en To van Hoef-Pelzers

Hoogmis voor:

Jac. Op den Kamp, Bet Op den Kamp-Pelzers en familie Marlies Blom-Demandt

Z.E.H. Pastoor Pierre Pörteners

Jan Cremers en Jet Cremers-van Mulken

Woensdag 27 december 18:30 uur

Leesmis voor:

Een open hart voor armen en ontheemden

Woensdag 3 januari 18:30 uur

Leesmis voor:

Heil en genezing voor onze zieken

Zondag 7 januari 11:00 uur

Hoogmis voor :

Bertha Hermans-Salden

Tiny van den Bongart-Donders vw. verjaardag

Z.E.H. Pastoor Pierre Pörteners

Jan Willem Kolen

Tiny van Eeten-Odekerken, Jolanda de Wildt-Offermans en

Jo Wiekken vanwege Ouderenvereniging

Woensdag 10 januari 18:30 uur

Leesmis voor:

Lia Jennen-Demandt en Sjeng Jennen



XPS Computers & ICT Dienstverlening

Uw vakspecialist bij u om de hoek!

- Computeronderhoud
- Computer reparaties
- Verkoop hard- en software
- Werkplekbeheer
- Netwerkbeheer
- WiFi optimalisatie
- Inhuisbekabeling
- Alarm- en camerabeveiliging

Dorpstraat 56, 6122CB Buchten
046-4811317 • info@xps-born.nl



Koffiedrinken

Op 9 december 2023 en 6 januari 2024 drinken wij na de H. Mis gezamenlijk in de sacristie een kop koffie/thee.

U BENT VAN HARTE WELKOM.



Extra collecte

Op 9 december 2023 en 6 januari 2024 wordt er tijdens de H. Mis een extra collecte gehouden voor het onderhoud van onze parochiekerk.



Sluiting parochiekantoor

Op donderdag 28 december 2023 is het parochiekantoor gesloten.



In de Heer overleden

Corry Kitzen-Wehrens
94 jaar



Dat zij moge rusten in de vreugde en vrede van de Heer.

Bezoek aan de kerststal

Op 1ste Kerstdag is na de Heilige Mis van 11:00 uur tot 14:00 uur gelegenheid om in de kerk de kerststal te bezoeken.



Hartelijk bedankt

Alle vrijwilligers van Aldenhof en parochie Born van harte bedankt voor jullie inzet in 2023! Tevens wensen wij jullie en al onze parochianen alvast een zalig Kerstmis en een gezond 2024.

Parochiecomité Born

Uitnodiging Kindje wiegen Tweede Kerstdag om 14.30 uur Martinuskerk Holtum

Jezus is geboren. We vieren zijn verjaardag. En dat willen graag doen met jullie, alle kinderen van de parochie. Daar zijn de hele kleintjes bij, die pas geboren zijn, net als het kindje Jezus. Maar daar horen zeker ook de grotere kindjes bij. Met jullie willen we naar de kerststal kijken. Met Jezus in het kribbetje, met Jozef en Maria, de herdertjes en de koningen, met os en ezel. We luisteren naar het mooie verhaal van de geboorte van Jezus, we luisteren naar mooie kerstliedjes. En ook zullen alle kinderen apart gezegend worden, een voor een. Want Jezus is speciaal voor jou gekomen. Hij wil bij jou zijn en je zegenen. We nodigen daarom alle papa's en mama's met hun kindjes uit om naar de Martinuskerk in Holtum te komen. Kom je ook?





In de Heer overleden

13-11 Marleen Evertz
72 jaar



Moge zij rusten in de vreugde en de vrede van de Heer.

Kerststal bezichtigen



U bent van harte welkom om de kerststal en de mooi versierde kerk te bezoeken op 1e kerstdag van 13:00-16:30 uur.

Gedoopt

Op 19 november zijn gedoopt:

Piet Peeters zoon van Tom Peeters en Marina van Wersch



Sofia Willems dochter van Michel Willems en Rebecca Neilen
Wij feliciteren de ouders en vragen Gods hulp bij de opvoeding van hun kind.

Nieuwe kast met de laatste drapeau van Fanfare St. Jozef Buchten

De fanfare werd opgericht in 1928 en bij het 10 jarig bestaan in 1938 schonk mevr. Peters-Graus Drapeau no.1 aan de fanfare, deze hangt in de St. Jozefkapel.

Drapeau no.2 volgens een ontwerp van dorpsgenoot Sjra Schoffelen, is geschonken in november 1962 door de heer Anton Tonnaer.

Deze drapeau hangt in de grote zaal van het Pastoor Reijnenhuis.

Drapeau no.3 van Fanfare Sint Jozef hangt nu in de St. Jozefkapel achter in onze kerk.

Deze drapeau is geschonken door Mathieu Peters en Mia de Bruijn-Peters in 1997.



Kerstconcert BMK

Wederom organiseert het Buchter Mannen Koor een kerstconcert.

Dit kerstconcert vindt plaats in het Pastoor Reijnenhuis te Buchten en op zondagmiddag 17 december aanvang 17.00 uur.



De toegang tot dit concert is gratis en bij deze bent U van harte uitgenodigd.

Kerkhof ligt er weer goed verzorgd bij

Oos sjoffelploeg heeft er wederom voor gezorgd dat het kerkhof van Buchten er voor de winterstop goed verzorgd bijligt.

Het hele jaar door wordt er maandelijks geschoffeld en waar nodig klein snoeiwerk uitgevoerd, 1 maal per jaar wordt geassisteerd bij de grote snoeibeurt en bij het ruimen van de grafornamenten bovengronds.



Koffiedrinken

Op zaterdag 16 december is er na de H. Mis een gezellig samenzijn met koffie en een koekje in de sacristie.



Iedereen is van harte welkom.

Halverwege de zaterdagmorgen wordt er in de sacristie koffie gedronken met vlaai erbij en worden alweer afspraken gemaakt voor de volgende maand. De mannen kunnen altijd hulp gebruiken, immers vele vrijwillige handen maken licht werk, dus schroom niet en kom gerust eens kijken. Ook worden er kleine reparaties uitgevoerd aan het kerkgebouw en o.a. op 9 december worden traditioneel de kerststal opgebouwd en de kerstbomen geplaatst.



Extra Collecte

De extra collecte voor het groot onderhoud van onze kerk zal worden gehouden op zondag 10 december 2023 en zondag 7 januari 2024.



Collecte groot onderhoud kerk

De extra collecte voor het groot onderhoud van onze kerk bedroeg in het derde kwartaal van 2023 € 310,05.

Hartelijk dank aan alle gevers.

Kerk open tijdens Kerstmis

Onze kerk is open op 2e Kerstdag van 13.30 uur tot 16.00 uur. U bent dan van harte welkom om de kerststal en de mooi versierde kerk te bezoeken.



Tevens zal dan ook in onze kerk om 14.30 uur de kinderzegening plaatsvinden van de kinderen die in het afgelopen jaar gedoopt zijn in de kerken. (van de Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid) te Born, Buchten, Holtum, Grevenbicht en Obbicht.

Opgave misintenties

Het parochieblad nr. 2 zal 7 weken bevatten, namelijk van 12 januari t/m 2 maart.



Misintenties kunt u opgeven tot uiterlijk 21 december a.s. bij Netty de Vries, Adelaarstraat 16 Holtum, tel: 046-4856889 of per mail pc-holtum@parochieborn.nl Tarief misintentie € 30,00

H. Missen

H. Missen in onze kerk zijn op de volgende zondagen om 09.30 uur: 7 januari en 21 januari, 4 februari (Blasiuszegen) en 18 februari, 3 maart, 17 maart, vrijdag 29 maart Goede Vrijdagviering om 18.30 uur, maandag 1 april Paasmaandag om 09.30 uur, 14 april en 28 april.



Hartelijk dank

Wij zeggen hartelijk dank aan al onze vrijwilligers voor de inzet die ze het afgelopen jaar weer hebben verricht voor onze parochie. Wat is onze parochie zonder vrijwilligers? Bent u al eens op de kerkhoven geweest? Dan heeft u vast en zeker gezien hoeveel werk de mannen van het onderhoud hebben verricht. Heel wat dagen van noeste arbeid en doorzettingsvermogen is hiermee gemoeid. En het moet gezegd worden het ziet er allemaal pico bello uit. Doch we weten allemaal dat het ook een enorme inspanning vereist om dit zo te kunnen houden. Neem nou het onkruid, dat vraagt er niet naar of alles nu mooi is, nee het is zeer hardnekkig en rukt iedere keer weer op. Dus dat betekent veel werk. Misschien dat er nog onder u iemand is die het groepje mannen een helpende hand wil toesteken. Schroom dan niet maar kom gerust een kijkje nemen als de mannen aan het werk zijn. Elke helpende hand is van harte welkom, want bedenk het spreekwoord zegt niet voor niets: "Veel handen maken licht werk".

Tevens zijn er misschien ook nog dames, die een helpende hand willen uitsteken om de kerk schoon te houden. Ook hierbij bent u van harte welkom. De dames verrichten ook iedere keer weer goed werk en gaan het stof en spinrag te lijf, zodat de kerk, tijdens de verschillende diensten, er keurig verzorgd en blinkend uitziet. En ook hierbij geldt: "Veel handen maken licht werk".

En natuurlijk ook een hartelijk dank aan alle overige vrijwilligers: de acolieten, lectoren, collectanten, parochiebladbezorgers, de vrijwilligers voor de kerststal en kerstversieringen, de mensen die elk jaar er weer voor zorgen dat in ons Holtum er een prachtige lichtprocessie is naar een mooi versierde Mariakapel, het Gemengd Zangkoor Holtum en Muziekgezelschap Juliana.

Aan allen heel hartelijk dank. Zonder uw inzet is het onmogelijk om de kerk in stand te houden.

We hopen dan ook in het nieuwe jaar weer op uw spontane medewerking te mogen rekenen. En beste mensen, bent u nog niet vrijwilliger, schroom dan niet meldt u aan zodat we met zijn allen trots op onze kerk mogen zijn. U bent van harte welkom.

Rest ons nog u allen een Zalig en Gezegend Kerstfeest en een voorspoedig en gelukkig Nieuwjaar te wensen.
Parochiecomité H. Martinus Holtum.



Extra collecte

03 december
Bisschoppelijke Vastenactie
17 december
Bisschoppelijke Vastenactie
24 december Caritas
26 december kerkonderhoud.

Opgeven misintenties

Misintenties kunt u bestellen bij Marjo Willems, Pastoor Dolsstraat 1D.



U kunt de misintenties ook opgeven via een briefje (deze liggen achter in de kerk) en dit op bovenstaand adres in de brievenbus doen of via mail marjo.mathieu@ziggo.nl

In de Heer overleden

08-10 Tiny Hendrix-Smeets
99 jaar



Moge zij rusten in de vreugde en de vrede van de Heer.

Hartelijk bedankt

Beste vrijwilligers van harte bedankt voor jullie inzet in het afgelopen jaar. Tevens wensen wij jullie en al onze parochianen alvast een gezegend Kerstfeest en een zalig Nieuwjaar.

Parochiecomité H. Catharina

De knikengel: mijn idool en gemis!

Het Sint Nicolaasfeest met het zetten van de 'teier' en een bezoek aan de knikengel in de kerk waren mijn hoogtepunten in het jaar tijdens mijn jeugdtijd. Tot in de jaren zestig werd de kerststal geplaatst in de zijkapel van de H. Catherinakerk. In de kersttijd ging ik bijna dagelijks de engel bezichtigen. In die tijd was het de gewoonte - plicht - dat kinderen dagelijks naar de kerk gingen. Het dankbare knikken van de engel maakte indruk op mij.

Maar aan de tand des tijds ontkomt niets en niemand ook de kerststal en de knikengel bleven niet gespaard. Zo kwam het jaar dat de knikengel er niet meer was. In plaats van de engel hing er een afgrijselijk grijs collectebusje. Kerstmis was niet meer wat het geweest was.

Jaren gingen voorbij met het afgrijselijke grijze busje op de plaats van de engel. Wel kwam er een nieuwe kerststal in opdracht van mejuffrouw Bertha Koten op een nieuwe plaats in de zijbeuk van de kerk.

De nieuwe kerstgroep in deze kerststal was geheel uit 'was' vervaardigd door een kunstenaar. Uniek in zijn soort. In de negentigerjaren werd de parochie verblijd met de uitnodiging om de kerststal met de wassen beelden te mogen tentoonstellen in Monschau.

Toen kwam er een moment in mijn vrijwilligersloopbaan dat er afscheid genomen moest worden van mijn bestuursfunctie in de parochie. Om dat moment blijvend in herinnering te houden, gingen mijn gedachten uit naar de aanschaf van een nieuwe knikengel.

Alsof het zo moest zijn, stond in het maandblad van het Bisdom een artikel over een broeder in een klooster in Den Haag die als bijzondere hobby had het vervaardigen van knikengelen. Dat was mijn kans en op een vrije dag ging ik met mijn vrouw naar Den Haag op zoek naar een klooster in de Koning Willem 1 straat. Bij een statig gebouw belden we aan. Tot onze verrassing werden we opengedaan door een non die ons bekend voorkwam.

Tijdens onze kennismaking bleek zij van de orde H. Maria en Sint Jozef te zijn. Voorheen woonachtig in het klooster te Papenhoven en was zij onderwijzeres aan de bewaarschool en meisjesschool geweest. Wat een toeval. Daarna maakten we kennis met de broeder met de bijzondere hobby. In zijn werkplaats stonden een aantal prachtige knikengelen. Na een prettig gesprek over ons gezamenlijk verleden in Grevenbicht en Papenhoven gingen we met onze knikengel naar Beeg. Bij horlogemaker Dohmen te Born werd de heen en weer beweging afgesteld en twee koperen lagers zorgden voor een regelmatige en langdurige beweging.

Ieder jaar breng ik tenminste één bezoek aan de kerststal en knikt de engel mij minzaam toe.

Bovenstaand verhaal is geschreven door wijlen Jo Janssen





In de Heer overleden

Tiny van Eeten-Odekerken	10-10-2023	77 jaar
Jolanda de Wildt-Offermans	13-10-2023	66 jaar
Hub Perebooms	28-10-2023	82 jaar
Jos Salden	06-11-2023	69 jaar
Jo Wiekken	07-11-2023	71 jaar



Mogen zij rusten in de vrede van de verrezen Heer.

Extra collectes

Op zondag 10 december en op zondag 7 januari is er een extra collecte voor het onderhoud van onze kerk.

Opgeven misintenties

Misintenties kunt u doorgeven bij Jan Hermans, Maasstraat 39 - 046 4855353.

U kunt hiervoor ook terecht in de sacristie voor of na de H. Mis.

Voor plaatsing in het volgende parochieblad (periode 13 januari t/m 1 maart 2024) dient u uw opgave te melden vóór 21 december 2023 a.s.

Koffiedrinken

Op zondag 10 december en zondag 7 januari bent u na afloop van de zondagsmis weer van harte welkom in het parochiezaaltje voor een gezellig onderonsje onder het genot van een kopje koffie of thee.



Filmavonden

Deze vinden plaats elke eerste woensdag van de maand.

Dus, op woensdag 6 december 2023 en 3 januari 2024.



De filmavonden zijn gratis en worden gegeven in het zaaltje naast de kerk om 19:30 uur.

Altijd een aparte film met discussie achteraf bij een kopje koffie of thee.

Zonnebloem afdeling Grevenbicht, Obbicht, Papenhoven en Schipperskerk

Woensdag 20 december gaan wij naar het kerstconcert van DSM Mannenkoor in de Hanenhof te Geleen. Aanmelden graag zo snel mogelijk i.v.m. het bestellen van de kaarten. Want vol is vol.

Aanmelden bij : Marianne Dieteren Rozelaan 13 Grevenbicht tel. 4857675 of op maandagmiddag in ons Zonnebloem café in Oos Hoes Grevenbicht vanaf 14.00 uur t/m 16.30 uur. Kosten € 2,- P.P. voor vervoer.

Inschrijven in Obbicht kunt U bij Carla Lochs. Past. Zitzenlaan 4 te Obbicht .Tel : 0612160641

(graag het geld in een enveloppe met duidelijk met naam en adres van gast erop vermelden.)

Wij houden geen kerstviering voor de kerst, maar tussen kerst en nieuwjaar op woensdag 27 december.

Tevens jaarafsluiting. Natuurlijk doen we dat met feestelijke allure met orkest A La Bonne Heurre.

Deze middag wordt gehouden in Oos Hoes te Grevenbicht en begint om 14:00 uur.

Tevens wordt deze middag helemaal verzorgd met mooie muziek en natuurlijk heerlijke hapjes erbij.

De consumpties zijn voor eigen rekening. De kosten voor deze middag bedragen €17,50 P.P

Aanmeldingen moeten uiterlijk zondag 17 december binnen zijn. Graag betalen bij aanmelding.

Of betaling per bank: NL77RABO0117295434 t.n.v. Zonnebloem Grevenbicht e.o.

o.v.v. de activiteit met datum.

Aanmelden bij: Marianne Dieteren Rozelaan 13

Grevenbicht telefoon 046-4857675 of op maandagmiddag in ons Zonnebloem café

in Oos Hoes Grevenbicht vanaf 14.00 uur t/m 16.30 uur.

Inschrijven in Obbicht kunt U bij Carla Lochs. Past. Zitzenlaan 4 te Obbicht.

Telefoon 06-12160641 (graag het geld in een enveloppe met duidelijk met naam

en adres van gast erop vermelden.)

Wij wensen u alvast een fijne feestdagen

Namens het bestuur: Carla, Sjaak, Mirte, Henriëtte en Ans.



Advertenties

JUMBO
Hilkens
Born, Kapelweg 4a

REIJNEN

MONUMENTEN

VOOR EEN PASSEND
GRAFMONUMENT

Ook voor reparatie en renovatie van bestaande monumenten

WWW.reijnengrafmonumenten.nl Tel. 046-4818178

Voor juridisch advies bent u van harte
welkom op ons nieuwe kantoor.

Notariaat Born

mr. C.T.P. Van Wersch

Kloosterstraat 14 | 6123 AM Holtum

Tel: 046-4851748

e-mail: info@notariaatborn.com

website: www.notariaatborn.nl

Onze kantooruren zijn op maandag tot en met vrijdag: 08:30 - 12:30 uur en 13:30 - 17:00 uur.

Voor de lekkerste frietjes, snacks,
en huisgemaakte specialiteiten!



Wij zijn dagelijks geopend
van 16.00 tot 22.00 uur.

Kom gezellig naar ons toe
of bestel uw eten online!

Dorpstraat 48, Buchten - www.frietjevanroswietje.nl



Als specialisten in betekenisvolle, persoonlijke en eigentijdse uitvaartverzorging, ondersteunen en inspireren wij nabestaanden bij het organiseren van een goed afscheid. Want onze ervaring leert, een goed afscheid helpt je verder ...

In de dagen tussen overlijden en de dag van de uitvaart biedt ons sfeervol en huiselijk ingericht afscheidshuis alle ruimte en tijd om samen te zijn en 'echt te ontmoeten'. Van privé-bezoek of groot condoleancebezoek aan uw overleden dierbare, tot afscheidsceremonie in kleine kring en koffietafel na de uitvaart.

Naast het verzorgen van afscheidsbijeenkomsten in kleine kring in de Hoeskamer, zijn wij specialist in uitvaartceremonies op bijzondere locaties.

Ingrid, Peter en Eric

Voor iedereen een betekenisvol afscheid

Dorpstraat 53 | 6122 CE Buchten

046-8504488 | info@hoeskamer.nl | www.hoeskamer.nl



AFSCHEIDSHUIS DE HOESKAMER

Advertenties



Provincialeweg 33
6141 AA Limbricht
046 - 452 41 56

www.kustersuitvaartzorg.nl
info@kustersuitvaartzorg.nl



INSPIRATIE OM VAN UW HUIS EEN THUIS TE MAKEN

Swentibold wonen, een familiezaak, die dit jaar al 60 jaar bestaat, is een begrip in de hele regio voor complete woninginrichting. In de ruime toonzaal presenteren zij een uitgebreide collectie gordijnen, vloerbekledingen, zonwering en decoratie artikelen. Gespecialiseerd in maatwerkkasten, bankstellen en hoekbanken op maat, maar ook de mooie collecties boxspringbedden en beddengoed mogen gezien worden.

SWENTIBOLD WONEN T 046 - 48 513 49
DORPSTRAAT 52 E KUPERS@SWENTIBOLDWONEN.NL
6122 CB BUCHTEN

OPENINGSTIJDEN

WOENSDAG	
DONDERDAG	09:00-18:00 UUR
VRIJDAG	
ZATERDAG	10:00-16:00 UUR
MAANDAG EN DINSDAG	GESLOTEN

WWW.SWENTIBOLDWONEN.NL

Kerstfeest

Kerstfeest is het feest van lichtjes van gezellig samenzijn van muziek en sfeer en smullen kip, kalkoen, of kerstkonijn.

't is het feest van kaartjes sturen aan de mensen die je kent om ze zo te laten weten dat je ze niet vergeten bent.

Kerstfeest is het feest van lief zijn voor de mensen om je heen en als 't kan ook voor de mensen die gevluht zijn, of alleen

Kerstfeest is nog zoveel dingen: pakjes, tripjes, noem maar op maar als dát alleen maar kerst is dan is kerst een grote strop

Kerst is meer dan al die dingen die je om je heen kunt zien kerst is Jezus leren kennen voor de eerste keer misschien

't is het feest dat God laat weten dat Hij zielsveel van je houdt dat Hij graag jouw hart wil vullen dat nog leeg is en nog koud

Kerstfeest is het feest van Jezus 't kostbaarste cadeau van God. 't is het feest van echte liefde en dát feest kan niet kapot.

Als de boom straks is verdwenen en de lampjes gaan weer uit dan gaat kerst met Jezus verder 't licht van God gaat nooit meer uit!



teken wat je leest



1. op de top is een piek
2. er zijn vijf rode ballen
3. onder de boom ligt een pakje
4. er zijn zes kaarsen
5. in de boom is een slinger
6. de stam is bruin
7. de kerstboom is groen
8. er zijn vier gele ballen
9. om de boom heen zijn tien sterren
10. er zit een poes bij de boom

OP WEG NAAR BETHLEHEM



Copyright © Teresa Herket 2015

DOOLHOF

Hoe komen de herders en de drie koningen bij het Kindje Jezus.

