



Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid

Jaargang 8 nummer 4
april 2026 - mei 2026



Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid Parochieblad van Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht

Mededelingen

- Voor het doopsel van uw kind kunt u contact opnemen met de werkgroep Doopsel
Tel: 046-485 68 89 (b.g.g. 06-1306 4608) of per E-mail: doopsel@parochieborn.nl

- Wilt u een huwelijk opgeven dan kan dit tijdens de openingsuren van het parochiekantoor in Born, tel: 046-850 06 80
Of mailen naar info@parochieborn.nl

- **U kunt een E-mail sturen naar:**
parochieblad@parochieborn.nl

- Voor plaatsing van een artikel in het blad
- Adverteren in het blad
- Bezorgklachten over het blad
- Als u het blad niet wenst te ontvangen

Caritas

Onze Caritas instelling probeert vorm te geven aan de christelijke zorg ten dienste van mensen in nood. U kunt ons bereiken via pastoor Houwman, of stuur een mail naar caritas@parochieborn.nl

Vrijwillige bijdrage

Ons parochieblad wordt zeer gewaardeerd en is het visitekaartje van onze parochie. Door de vrijwillige inzet van de redactie en advertenties besparen we enorm op de kosten, natuurlijk kunt u ook een vrijwillige bijdrage overmaken op het banknummer van uw parochie, bij voorbaat dank

Misintenties

Voor opgave misintenties in de periode van 23 mei t/m 10 juli 2026 is de uiterlijke datum 30 april 2026, opgave bij de contactpersoon van uw parochie

Eenvoudige diensten door de week (leesmis) € 20,00

Eucharistieviering op zaterdagavond of op zondag € 35,00

Op de omslag

Mariabeeld Martinuskerk Born

In dit nummer

2	Colofon
3	Woord van de pastoor
4-6	Parochienieuws
7-10	Misintenties en misrooster
11	Nieuws Born
12	Nieuws Buchten en nieuws Holtum
13	Nieuws Grevenbicht
14	Nieuws Obbicht
15	Advertenties
16	Kinderpagina

Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid

E-mail: info@parochieborn.nl
Website: www.parochieborn.nl
Adres: Bronstraat 2A, 6121 LG Born
Telefoon: 046-850 06 80
Openingsuren parochiekantoor:
Donderdag: van 14:00 uur tot 17:00 uur
IBAN: NL78 RABO 0108 3002 18 *)
KvK-nummer: 89742559

Pastoor: F. Houwman

E-mail: pastoor@parochieborn.nl
Adres: Bronstraat 2A, 6121 LG Born
Telefoon: 046-485 13 06 of 06-1148 47 19

Bij geen gehoor en dringende aangelegenheden:

Pastoor-deken Lauvenberg 046-449 12 84

Catechiste: Rini van de Geer-Joosten

E-mail: hatmjoosten@hotmail.com
Adres: Dorpstraat 34A, 6122 CB Buchten
Telefoon: 06-1306 46 08

Catechist: Thei Heffels

E-mail: thei.lea@live.nl
Adres: Pastoor Jacobsstraat 1 6122 BH Buchten
Telefoon: 06-27248955

Parochiecomité H. Martinus Born

Adres: Bronstraat 2A, 6121 LG Born
E-mail: info@parochieborn.nl
IBAN: NL78 RABO 0108 3002 18 *)
Contactadres: Parochiekantoor Telefoon: 046-850 06 80

Parochiecomité H. Catharina Buchten

E-mail: pc-buchten@parochieborn.nl
Adres: Dorpstraat 34 6122 CB Buchten
IBAN: NL79 RABO 0108 3713 01 *)
Openingsuren parochiekantoor:
Donderdag: 10:00 uur tot 11:30 uur (alleen even weken)
Contactpersoon: Jac Hermans Telefoon: 06-403 37 306

Parochiecomité H. Catharina Grevenbicht

E-mail: pc-grevenbicht@parochieborn.nl
Adres: Aan de Greune Paol 13, 6127 BH Grevenbicht
IBAN: NL36 RABO 0117 2002 39 *)
Contactpersoon: Ger Theelen Telefoon: 046-485 80 23

Parochiecomité H. Martinus Holtum

E-mail: pc-holtum@parochieborn.nl
Adres: Adelaarstraat 16 6123 BG Holtum
IBAN: NL22 RABO 0122 6937 95 *)
Contactpersoon: Netty de Vries Telefoon: 046-485 68 89

Parochiecomité H. Willibrordus Obbicht

E-mail: pc-obbicht@parochieborn.nl
Adres: Maasstraat 39, 6125 AS Obbicht
IBAN: NL96 RABO 0137 9004 14 *)
Contactpersoon: Jan Hermans Telefoon: 06-40471067

*) t.n.v. Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid

Tocht met Jezus

Stedentrips zijn heel populair. Als je een stad bezoekt, doe je dit op een gunstige tijd. Want dan is er het meest te beleven. Alle attracties, restaurants en winkels zijn open. Onlangs was ik met een kerkmeester naar Amsterdam. Maar toen wij vertrokken was het bijna acht uur.

Na drie uur kwamen we in Amsterdam aan. Na een korte wandeling vierden we in een Amsterdamse kerk de heilige mis, die ongeveer anderhalf uur duurde. Daarna liepen we met ongeveer vijftig personen ongeveer anderhalf uur in stilte door de nachtelijke stad. En nadat we koffie gedronken hadden en enkele broodjes gegeten vertrokken we weer. Om zeven uur lag ik in bed.

U vraagt zich misschien af: waarom maakt pastoor zo een vreemde en blijkbaar zinloze tocht? Het was volstrekt geen zinloze tocht want mijn



kerkmeester en ik namen deel aan de eeuwenoude Stille Omgang. Hier in Amsterdam, in de Kalverstraat, vond namelijk in 1345 een eucharistisch wonder plaats. Een zieke man, die de heilige Communie had ontvangen, braakte deze uit.

Het braaksel werd in het vuur geworpen. Maar daags erna zweefde de

heilige hostie ongeschonden boven het vuur.

Deze omgang is dus een processie ter ere van de Eucharistie. Wij gingen niet voor een Amsterdams attractie, zoals Rijksmuseum of Concertgebouw, maar voor Jezus zelf. En dat is allerm minst zinloos. Het is een mooi getuigenis dat ieder jaar weer vele honderden mensen aan deze omgang deelnemen om van hun geloof in de eucharistische Jezus te getuigen.

Ook wij getuigen de komende maanden van onze liefde tot de Heer Jezus Christus. Het is fantastisch dat er in onze dorpen nog steeds drie Sacramentsprocessies gehouden worden.

We zijn dankbaar dat parochianen en verenigingen blijven deelnemen en zich ook inzetten om aan deze processies nieuwe impulsen te geven. Hier rust rijke zegen op want we doen het voor onze Heer Jezus Christus zelf.

De Sacramentsprocessies in onze parochie vinden plaats op:

- Zondag 24 mei a.s. in Born na de mis van 9.30 uur
- Maandag 25 mei a.s. in Grevenbicht na de mis van 9.30 uur
- Zondag 7 juni a.s. in Obbicht na de mis van 9.30 uur.

Eerste Heilige Communie: "Ga op avontuur met Jezus"

In mei vinden altijd de Eerste Heilige Communievieringen in onze parochie plaats. Dit jaar is de EH Communie in Obbicht op zondag 10 mei a.s. om 11.00 uur in de Williborduskerk. Op Hemelvaart 14 mei om 11.00 uur vindt de EH Communie plaats in de Martinuskerk te Born.

Het thema van de Communie is dit jaar: "Ga op avontuur met Jezus". Want een avontuur is het inderdaad. Het lijkt alsof steeds minder mensen dit avontuur durven aan te gaan. Want in onze parochie en overall neemt het aantal communicantjes steeds verder af.

Dit is helaas een verdrietige ontwikkeling, want ... de kinderen zouden het best graag willen. Maar dat is inherent aan een avontuur: dat doe je niet zomaar. Een avontuur betekent dat je nieuwe wegen inslaat. Dat je ingeroeste patronen loslaat en nieuwe uitdagingen aangaat. En een avontuur vraagt veel tijd en inspiratie. Het is jammer dat veel ouders dit avontuur met kinderen niet meer durven aangaan. Natuurlijk is dat begrijpelijk. Onze moderne tijd brengt heel veel drukte mee voor zowel ouders als kinderen. Hoe pas ik daar nog een communievoorbereiding bij in? Ook is het moeilijk omdat er onzekerheid is. Veel generaties hebben echt heel weinig meegekregen van het geloof. En zoals gezegd: onbekend maakt onbemind.

Tegenwoordig zijn er heel veel onzekerheden, die ouders weerhouden om hun kinderen de Communie te laten doen. Máár ... dat is nu het bijzondere van het avontuur: je gaat een nieuwe, spannende weg omdat je geen vrede hebt met de weg, die je nu gaat. Het kan anders als je durft en avontuur aangaat: wie niet waagt, die niet wint!

Dit jaar zijn de ouders van 15 kinderen in onze parochie dit avontuur aangegaan. En door het enthousiasme van de kinderen blijkt, dat we de goede weg zijn ingeslagen. Er komen nieuwe ideeën, nieuw elan. Vanouds is gebleken: een avontuur met Jezus brengt steeds het nieuwe en goede. Hij leidt je altijd op de goede weg, de weg naar het echte geluk.



De avonturiers die dit jaar met Jezus op weg gaan zijn:
Obbicht: Sepp Halbersma, Chloë Hermans, Ella Hurxkens, Nora Lemmens, Ruben Moret, Nout Ubachs, Noa Veeders, Finn Vossen, Noah Vossen
Born: Fleur Houben, Ava Janssen, Lars Mestrum, Mila Pijpers, Emily Vijgen, Milan Willen

Roepingenzondag: 'Bouw mijn Kerk op'

Op zondag 26 april viert de Kerk de Wereldgebedsdag voor Roepingen. In Nederland staat deze dag bekend als Roepingenzondag.

'Bouw mijn Kerk op' is het thema van Roepingenzondag 2026. Daarmee sluit het materiaal aan bij de 800ste sterfdag van de heilige Franciscus van Assisi. De woorden 'Bouw mijn Kerk op' verwijzen naar het visioen van de heilige Franciscus. Tijdens zijn gebed in het vervallen kerkje van San Damiano in 1205 hoorde hij bij het kruis een stem die zei: 'Franciscus, ga en herstel mijn huis.' Aanvankelijk dacht hij dat hij het kerkgebouw moest herstellen. Later begreep hij dat zijn roeping veel verder reikte.

Bij de opbouw van de kerk gaat het natuurlijk op de eerste plaats om de opbouw van de kerkgemeenschap. Deze gemeenschap van mensen is het die door Jezus Christus is gesticht. Als Jezus in het kapelletje van Damiano de wens uitspreekt om de kerk weer op te bouwen, bedoelt Hij dat wij mensen aansporen weer te geloven in de Blijde Boodschap en te gaan leven naar Gods plan. Wat dit betreft is het in onze tijd niet anders als in de tijd van Franciscus.

Ook wij moeten, net als Franciscus, begrijpen dat het er op de eerste plaats niet op aankomt kerkgebouwen in stand te houden. Want als er geen geloof is heb je geen kerken nodig.



Dit blijkt in onze tijd heel pijnlijk als we zien dat tientallen kerken aan de eredienst worden onttrokken. Pas als er weer een echte geloofsbeleving is bij de mensen, dan komen de kerken er weer vanzelf.

Het is heel duidelijk: het gaat op de eerste plaats niet om het gebouw, maar om de gemeenschap, dat is het echte geloof. De taak om de gemeenschap van de kerk op te bouwen heeft iedereen. Hierin mogen wij niet verzaken, we moeten blijven getuigen.

Een heel bijzondere taak is hierbij echter weggelegd voor de hiertoe geroepen: de priesters, de diakens en religieuzen. Zij zijn op een bijzondere wijze geroepen om zich met inzet van hun hele leven te wijden aan de verkondiging van de Blijde Boodschap.

Op Roepingenzondag bidt de Kerk om deze onmisbare roepingen. In het bisdom Roermond is er die zondagmiddag om 16.00 uur een speciale vesperviering in de abdijkerk van

Rolduc waarin gebeden wordt om roepingen. Iedereen is van harte welkom.

Wie er zelf wel eens over nadenkt om priester, diaken of religieuze te worden, kan voor een oriënterend gesprek contact opnemen met rector Lambert Hendriks van het grootseminarie Rolduc: rector@rolduc.nl of bel 045-2117025.

Gebed om Roepingen

Goede God,
in Jezus Christus, uw Zoon,
zien wij het gelaat van uw liefde.

Hij heeft geroepen wie Hij wilde.
Hij verzamelde de twaalf
om Hem te vergezellen
en om uitgezonden te worden
tot het uiteinde van de aarde
om het Evangelie te verkondigen
en alle mensen te dopen.
Met een liefdevolle blik
keek Hij Mattheüs aan
en riep hem om Hem te volgen.

Roep ook vandaag
jonge mensen naar uw hart,
apostelen voor onze tijd,
aan wie U zich hebt geopenbaard
om U nu te vergezellen.

Wek in veel jonge mensen
het diepe verlangen om Jezus
te volgen als priester, diaken of religieus
en schenk hen de kracht van uw Geest
om uw liefdevolle aanwezigheid
te verkondigen in woord en sacrament.
We vragen het op voorspraak van St. Willibrord,
patroon van onze kerkprovincie,
door Christus, onze Heer. Amen.

4 Mei: Dodenherdenking

Een van de vaste onderdelen in mijn jaarprogramma is dat ik al sinds jaar en dag deelneem aan de plechtige Dodenherdenkingen in onze dorpen. Elk jaar staan vele vrijwilligers klaar om deze dag te organiseren.

Op die manier kunnen wij op een gepaste en plechtige wijze de vele slachtoffers gedenken van de verschrikkelijke oorlogen in het verleden. Deze herdenkingen zijn belangrijker dan ooit. Wie het wereldgebeuren volgt zal de zorgvolle ontwikkelingen zien. Steeds meer oorlog, veraf en dichtbij, onlusten, terrorisme, onverdraagzaamheid. Hebben wij dan niets uit het verleden geleerd?

Laten wij ons niet onbetuigd en maken we een duidelijk statement. Neem deel aan deze herdenkingen, het is noodzakelijker dan ooit.

Restafval begraafplaatsen

In het verleden stond er een grote restafvalcontainer op de begraafplaatsen.

Met ingang van 1 januari 2026 heeft de gemeente besloten om deze service niet meer te verlenen en wordt aan de bezoekers van de begraafplaatsen gevraagd het restafval mee naar huis nemen.

Voor het groenafval hebben we binnen de parochie een vrijwilliger gevonden die op alle begraafplaatsen in de parochie dit periodiek gaat ophalen.

Wij vragen alle bezoekers van ons kerkhof het restafval mee te nemen naar huis en ALLEEN GROENAFVAL op de aangewezen plek te deponeren.

Alvast bedankt voor uw medewerking.



Hemelvaart en Pinksteren

Op de veertigste dag na Pasen wordt het hoogfeest van Hemelvaart gevierd. Het feest gaat terug tot de vierde eeuw, toen de behoefte ontstond om enkele aspecten van de verheerlijking van de verrezen Christus op bijzondere wijze te vieren. Naar aanleiding van het bericht in de Handelingen van de Apostelen (Hand. 1, 1-3) legde men de datum voor dit feest vast: Jezus was na zijn verrijzenis aan de leerlingen verschenen totdat Hij na veertig dagen ten hemel werd opgenomen.

Jezus wordt opgenomen in de hemel, het machtsbereik van God de Vader. Deze hemel is natuurlijk niet de hemel die wij zien. Achter de hemel begint de oneindigheid van het heelal. De oneindigheid van dit heelal kunnen wij niet bevatten, laat staan de grootheid van God die, zoals wij geloven, de Schepper is van deze heerlijkheid. Het is een groot geheim hoe en waar deze hemel is.

Alleen weten we dat het de plaats van het ultieme geluk is omdat het de plaats is waar de Drie-ene God leeft. Deze hemel is een absolute realiteit. Het is de plaats waar onze goede God verlangt om ook ons op te nemen.

Dit grote geheim is niet met het verstand te beredeneren. Alleen de genade van het geloof kan ons hart openen voor dit uiteindelijke geluk in God. In de tien dagen na Hemelvaart legt de liturgie van de Kerk zich daarom toe op voorbereiding van de neerdaling van de H. Geest met Pinksteren.

Het is juist deze heilige Geest van God die ons dit geheim van hemel en eeuwig leven kan ontsluiten. Laten wij dan ook bidden dat ons vaag vermoeden, dat er na onze dood "iets is", verandert in een rotsvast geloof dat er voor ons, kinderen van God, een eeuwig leven in heerlijkheid is weggelegd. De apostel Paulus verwoordt dit in zijn brief aan de Efeziërs aldus:

"Ik smeed de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u de Geest te geven van wijsheid en openbaring om Hem waarachtig te kennen. Moge Hij uw innerlijk oog verlichten om te zien, hoe groot de hoop is waartoe Hij u roept, hoe rijk de heerlijkheid van zijn erfdeel temidden der heiligen en hoe overgroot zijn macht in ons die geloven. Dezelfde sterkte en kracht heeft Hij betoond in Christus, toen Hij Hem opwekte uit de doden en zette aan zijn rechterhand in de hemelen." (Ef. 1, 17-21)

Vieringen in onze Parochie

Hoogfeest van Hemelvaart:

Donderdag 14 mei om 9.30 uur Catharinakerk te Buchten

Donderdag 14 mei om 11.00 uur Martinuskerk te Born (tevens E.H. Communie)

Hoogfeest van Pinksteren:

Zaterdag 23 mei om 18.00 uur Catharinakerk te Buchten

Zaterdag 23 mei om 19.15 uur Williebrorduskerk te Obbicht

Zondag 24 mei om 9.30 uur Martinuskerk te Born (aansluitend sacramentsprocessie)

Maandag 25 mei om 9.30 uur Catharinakerk te Grevenbicht (aansluitend sacramentsprocessie)



Gebedsintenties van de Paus

April 2026

Voor priesters in crisis

Laten we bidden voor priesters die momenten van crisis in hun roeping doormaken. Dat ze de begeleiding mogen vinden die ze nodig hebben en dat gemeenschappen hen mogen steunen met begrip en gebed.

Mei 2026

Voor voedsel voor iedereen

Laten we bidden dat iedereen - van grote producenten tot kleine consumenten - zich inzet om voedselverspilling tegen te gaan en ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot voedsel van goede kwaliteit.



De zeven werken van lichamelijke Barmhartigheid



- 1 Hongerigen spijzen
- 2 Dorstigen laven
- 3 Naakten kleden
- 4 Vreemdelingen herbergen
- 5 Zieken bezoeken
- 6 Gevangenen bezoeken**
- 7 Doden begraven

Het is al veertig jaar geleden, maar ik herinner het mij nog goed. Op 27 december 1983 bezocht paus Johannes Paulus II in de Romeinse gevangenis Rebibbia Ali Agca. Dit was de man die in 1981 een moordaanslag pleegde op de paus. De paus overleefde de aanslag ternauwernood. Maar levenslang leed hij onder de zware lichamelijke gevolgen van deze aanslag.

Heel concreet bracht Johannes Paulus ten uitvoer wat ons gevraagd wordt in het werk der barmhartigheid: de gevangenen bezoeken. Dit werk is geïnspireerd door Jezus' woorden in het Mattheüsevangelie: "Ik was in de gevangenis en gij zijt mij komen bezoeken" (Mt. 25:36). Dit gezegde sluit heel nauw aan bij de missie van Jezus die gekomen is om ons te bevrijden van zonde en dood. De mens is geroepen tot het goede. Maar in zijn zwakte dwaalt de mens steeds weer af van het goede en laat zich verleiden tot zonde. Hier is geen enkel mens van gevrijwaard: ook wijzelf niet. Het getuigt van grote hoogmoed en weinig realiteitszin als mensen zeggen: "ik doe toch niets verkeerd". Wie denkt dat hij onfeilbaar is zal niet kunnen vergeven. Hiertoe is alleen de mens in staat, die beseft dat hij zelf een zondige mens is en daarom ook telkens weer vergeving nodig heeft. En daarvoor is Jezus mens geworden om ons te bevrijden van de zonde en om onze vriendschap met God en elkaar te herstellen.

God bemint de mens, vooral ook de zondige mens en hoe verlangt hij dat hij zich bekeert. En in zijn liefde gaat God tot het uiterste. Wie verkeerd doet verdient straf. Maar de straf is het middel dat ervoor zorgt dat de zondaar tot inkeer komt en zich betert. Het werk van de barmhartigheid 'gevangenen bezoeken' wil ons leren ook naar zondaars te kijken met de ogen van Jezus. Hij is een beminde van God, die onze vergeving verdient. Dat lijkt onmogelijk en zwaar. Maar voor wie in God gelooft is niets onmogelijk.



Hoe kunnen we dit werk van de barmhartigheid in de praktijk omzetten? Om iemand in de gevangenis te bezoeken, dat behoort zelden tot de mogelijkheid. Maar er zijn genoeg mensen, die dagelijks de gevolgen ondervinden van verkeerd gedrag. Er is dat kind dat meermaals stout is geweest. Die partner die ontrouw is geweest. Die collega die je het werk moeilijk heeft gemaakt. Dat familielid dat je onheus heeft bejegend. Om met deze mensen contact op te nemen lijkt ook vaak onmogelijk. Maar waar een wil is, is een weg. En wij moeten de wil hebben om Jezus' weg van liefde te gaan. Bid, span je in, heb moed. Verwijderen we alle hardheid uit ons hart en leven we de medelijdende en vergevende liefde van Jezus naar alle mensen zonder onderscheid.

ALDENHOF

Vrijdag 17 april 18:30 uur Leesmis
Heilige Mis voor:
Jos en Jo Hermans
Luud Maryianowski
Vrijdag 24 april 18:30 uur Leesmis
Vrijdag 1 mei 18:30 uur Leesmis
Heilige Mis voor:
Wil Op den Kamp
Vrijdag 8 mei 18:30 uur Leesmis
1ste Jaardienst voor:
Corrie Dullens-Haagmans
Heilige Mis voor:
Dina Kentgens-van den Elshout
Vrijdag 15 mei 18:30 uur Leesmis
Vrijdag 22 mei 18:30 uur Leesmis

BORN

Zaterdag 11 april 18:00 uur Hoogmis
Zaterdag 25 april 18:00 uur Hoogmis
1ste Jaardienst voor:
Dré Schlössels
Jo Wijnands
Jaardienst voor:
Ouders Pierre en Francisca Rijs-Deuss
Pastoor Pierre Pörteners en broer Sjeng
Kitty Velraeds-Jans
Frans Coenen
Vrijdag 1 mei 09:00 uur Leesmis
Aansluitend aanbidding en rozenhoedje
Zaterdag 9 mei 18:00 uur Hoogmis
Hoogmis voor: Allen die zich inzetten voor vrede en veiligheid in de wereld
Donderdag 14 mei 11:00 uur Hemelvaartsdag Hoogmis
Eerste Heilige Communie
Hoogmis voor:
Alle communicanten en hun ouders
Zondag 24 mei 09:30 uur 1ste Pinksterdag Hoogmis
Aansluitend Sacramentsprocessie
Jaardienst voor:
Ere-Kerkmeesters: Jac Frenken, Harry Peters, Jacques van Sloun, Albert Spee en Paul Verjans
Oud Koster: Jo van Cleef en Sjeng Jacobs
Mgr. Castermans
Pierre en Sophie Roeden-Leurs
Mat en Riet Hermans-Martens
Zef en Els Coenen-Breukers

REIJNEN

MONUMENTEN

VOOR EEN PASSEND GRAFMONUMENT

Ook voor reparatie en renovatie van bestaande monumenten

WWW.reijnengrafmonumenten.nl Tel. 046-4818178

BUCHTEN

Donderdag 16 april 09:00 uur Leesmis
Aansluitend rozenkrans en aanbidding
Heilige Mis:
Om heil en genezing van al onze zieken
Zaterdag 18 april 18:00 uur Hoogmis
Jaardienst voor:
Overleden ouders Nic en Fien Van Dijck
Overleden ouders Wim Nelissen en Mia Nelissen-Zinken
Jan van Dijck
Donderdag 23 april 09:00 uur Leesmis
Aansluitend rozenkrans en aanbidding
Heilige Mis om:
Vrede in de wereld
Donderdag 30 april 09:00 uur Leesmis
Aansluitend rozenkrans en aanbidding
Heilige Mis voor:
Allen die in de gezondheidszorg actief zijn
Zaterdag 2 mei 18:00 uur Hoogmis
Zeswekendienst voor:
Harry Hintzen
Jaardienst voor:
To Coenen-Fitting, tevens voor echtgenoot Thei Coenen
Elise Lejeune-Van Sloun, tevens voor Mia Van Sloun-
Ophelders
Gerda Zeelen-Hoofwijk, tevens voor Chris Zeelen
Hoogmis voor:
Lenie Dieteren-Moors
Donderdag 7 mei 09:00 uur Leesmis
Aansluitend rozenkrans en aanbidding
Heilige Mis voor:
De mensen die geen geloof hebben
Donderdag 14 mei 09:00 uur Leesmis
Aansluitend rozenkrans en aanbidding
Heilige Mis voor:
Alle mensen die gebukt gaan onder lijden en gebrek
Zaterdag 16 mei 18:00 uur Hoogmis
Hoogmis voor:
Al onze vrijwilligers
Donderdag 21 mei 09:00 uur Leesmis
Aansluitend rozenkrans en aanbidding
Heilige Mis voor:
Alle zieken en eenzame mensen
Zaterdag 23 mei 18:00 uur Pinksteren Hoogmis
Hoogmis voor:
Onze overledenen, dat zij mogen rusten in vrede

HOLTUM

Zondag 12 april 09:30 uur Hoogmis
Eerste Jaardienst voor:
Jan Mols en tevens voor dochter Anita en zoon Patrick
Hen die offerden voor O.L.V. van Altijddurende Bijstand.
Zondag 26 april 09:30 uur Hoogmis
Jaardienst voor:
Ouders Thei Penners en Lies Penners-Widdershoven.
Hoogmis voor:
Hen die verantwoordelijkheid dragen in Kerk en wereld
Zondag 10 mei 09:30 uur Hoogmis
Jaardienst voor:
Mariet Wagemans-Beerens
Hoogmis voor:
Patrick Mols en tevens voor vader Jan en zus Anita

DATUM	ALDENHOF	BORN	BUCHTEN
zaterdag 11 april		18:00uur Hoogmis	
zondag 12 april			
dinsdag 14 april			
woensdag 15 april			
donderdag 16 april			09:00 uur Leesmis
vrijdag 17 april	18:30 uur Leesmis		
zaterdag 18 april			18.00 uur Hoogmis
zondag 19 april			
dinsdag 21 april			
woensdag 22 april			
donderdag 23 april			09:00 uur Leesmis
vrijdag 24 april	18:30 uur Leesmis		
zaterdag 25 april		18:00 uur Hoogmis	
zondag 26 april			
dinsdag 28 april			
woensdag 29 april			
donderdag 30 april			09:00 uur Leesmis
vrijdag 1 mei	18:30 uur Leesmis	09:00 uur Leesmis	
zaterdag 2 mei			18.00 uur Hoogmis
zondag 3 mei			
dinsdag 5 mei			
woensdag 6 mei			
donderdag 7 mei			09:00 uur Leesmis
vrijdag 8 mei	18:30 uur Leesmis		
zaterdag 9 mei		18:00 uur Hoogmis	
zondag 10 mei			
dinsdag 12 mei			
woensdag 13 mei			
donderdag 14 mei		11:00 E.H. Communie	09:30 uur Hoogmis
vrijdag 15 mei	18:30 uur Leesmis		
zaterdag 16 mei			18.00 uur Hoogmis
zondag 17 mei			
dinsdag 19 mei			
woensdag 20 mei			
donderdag 21 mei			09:00 uur Leesmis
vrijdag 22 mei	18:30 uur Leesmis		
zaterdag 23 mei			18:00 Hoogmis
zondag 24 mei		09:30 uur Hoogmis	
maandag 25 mei			

Ziekencommunie

Op zaterdag 2 mei wordt vanaf 13:00 uur de communie gebracht aan hen die daarom gevraagd hebben.

HOLTUM	GREVENBICHT	OBBICT	DATUM
			zaterdag 11 april
09:30 uur Hoogmis		11:00 uur Hoogmis	zondag 12 april
	18:30 uur Leesmis		dinsdag 14 april
		Vervalt	woensdag 15 april
			donderdag 16 april
			vrijdag 17 april
			zaterdag 18 april
	11:00 uur Hoogmis		zondag 19 april
	18:30 uur Leesmis		dinsdag 21 april
		18:30 uur Leesmis	woensdag 22 april
			donderdag 23 april
			vrijdag 24 april
			zaterdag 25 april
09:30 uur Hoogmis		11:00 uur Hoogmis	zondag 26 april
	18:30 uur Leesmis		dinsdag 28 april
		18:30 uur Leesmis	woensdag 29 april
			donderdag 30 april
			vrijdag 1 mei
			zaterdag 2 mei
	11:00 uur Hoogmis		zondag 3 mei
	18:30 uur Leesmis		dinsdag 5 mei
		18:30 uur Leesmis	woensdag 6 mei
			donderdag 7 mei
			vrijdag 8 mei
			zaterdag 9 mei
09:30 uur Hoogmis		11:00 uur E.H. Communie	zondag 10 mei
	18:30 uur Leesmis		dinsdag 12 mei
		18:30 uur Hoogmis	woensdag 13 mei
			donderdag 14 mei
			vrijdag 15 mei
			zaterdag 16 mei
	11:00 uur Hoogmis		zondag 17 mei
	18:30 uur Leesmis		dinsdag 19 mei
		18:30 uur Leesmis	woensdag 20 mei
			donderdag 21 mei
			vrijdag 22 mei
		19:15 uur Hoogmis	zaterdag 23 mei
			zondag 24 mei
	09:30 Hoogmis		maandag 25 mei

Ziekencommunie

Op zaterdag 2 mei wordt vanaf 13:00 uur de communie gebracht aan hen die daarom gevraagd hebben.

GREVENBICHT

Dinsdag 14 april 18:30 uur Leesmis

Heilige Mis voor:

Mia Cramers-Willems

Zondag 19 april 11:00 uur Hoogmis

Kinderwoorddienst Dames koor

Jaardienst voor:

Paul Smeets

Jan en Bertha Savelkoul-Wijshoff

Theodoor Pernot en Nelly Pernot-Tholen tevens voor haar verjaardag

Hoogmis voor:

Jacques Hendrix en Tiny Hendrix-Smeets

Ellie Brouns-Spee

Frans Coenen vanwege verjaardag tevens voor ouders Coenen-Lemmens, Thieu en

Jeanne Ariaans-Coenen

Dinsdag 21 april 18:30 uur Leesmis

Heilige Mis voor:

Hen die verantwoordelijkheid dragen in de kerk

Dinsdag 28 april 18:30 uur Leesmis

Heilige Mis voor:

Jan en Bertha Savelkoul-Wijshoff

Zondag 3 mei 11:00 uur Hoogmis Dames koor

Jaardienst voor:

Hub en Miep Kirkels-Savelkoul

Jan Savelkoul, Willem 1 straat

Liesbeth Michiels-Moonen:

Hoogmis voor:

Ad Deuss vanwege verjaardag

Dinsdag 5 mei 18.30 uur Leesmis

Jaardienst voor:

Sander Kitzen

Heilige Mis voor:

Pierre Frenken en ouders Frans en Lucie Frenken-Krauth

Zef Hermans vanwege verjaardag tevens voor Jos Hermans

Dinsdag 12 mei 18:30 uur Leesmis

Heilige Mis voor:

Hen die offerden voor O.L.V. van Altijddurende Bijstand

Zondag 17 mei 11.00 uur Hoogmis Dames koor

Jaardienst voor:

Liesbeth Michiels-Moonen

Dinsdag 19 mei 18:30 uur Leesmis

Heilige Mis voor:

Allen die zich inzetten voor onze kerk en parochiegemeenschap.

Maandag 25 mei 9:30 uur Hoogmis

Aansluitend de Pinksterprocessie

OBBICHT

Zondag 12 april 11:00 uur Hoogmis

Hoogmis voor :

Alle slachtoffers van de huidige oorlogen

Woensdag 15 april VERVALT

Woensdag 22 aprilmaart 18:30 uur Leesmis

Aansluitend aanbidding en rozenhoedje

Zondag 26 april 11:00 uur Hoogmis

Jaardienst voor:

Maria Paland-Toonen

Hoogmis voor:

Harie Paland

Woensdag 29 april 18:30 uur Leesmis

Aansluitend aanbidding en rozenhoedje

Woensdag 6 mei 18:30 uur Leesmis

Aansluitend aanbidding en rozenhoedje

Zondag 10 mei 11:00 uur Hoogmis

E.H. Communieviering

Jaardienst voor:

Toos Kurvers-Op den Kamp

Ietje Smits-Lamine en Wil Smits b.g.v. moeders verjaardag

Hoogmis voor:

Ouders Ubachs-van Mulken

Woensdag 13 mei 18:30 uur Hoogmis

Vigilie van Hemelvaartsdag

Woensdag 20 mei 18:30 uur Leesmis

Aansluitend aanbidding en rozenhoedje

Zaterdag 23 mei 19:15 uur Hoogmis

Jaardienst voor:

Bertha Hermans-Salden

Herman Savelkoul

Vleeshouwers
ELECTRO

Elektrowinkelier - Elektrotechnische installaties - Geluidsverhuur

Burg. v. Boxtelstraat 4, 6141 AK Limbricht.
tel: 046-4515502 fax: 046-4511717
www.vleeshouwers.nl info@vleeshouwers.nl



Extra collecte

Op 9 mei wordt er een extra collecte gehouden voor het onderhoud van onze parochiekerk.

Parochiekantoor gesloten

Op donderdag 14 mei 2026 en 21 mei 2026 is het parochiekantoor gesloten.

Gedoopt

Op 8 maart is door het doopsel in de kerk opgenomen:

Vivé Leurs

dochter van

Loek Leurs en

Sanne Leurs-Tesselaar

Wij feliciteren de ouders en vragen Gods hulp bij de opvoeding van hun dochter.



Koffiedrinken

Op 9 mei drinken wij na de Heilige Mis gezamenlijk in de sacristie een kop koffie of thee.



U bent van harte welkom.

Opgeven misintenties

Misintenties kunt u op donderdag tussen 14:00-17:00 uur opgeven in het parochiekantoor, Bronstraat 2A, of per e-mail aan info@parochieborn.nl.

Dodenherdenking bij de oude sluis te Born



Ook dit jaar gedenken wij weer de gevallen van het beginnende oorlogsgeweld van 10 mei 1940 waarbij twee slachtoffers vielen aan de oude sluis te Born. Wij willen hen op deze nationale herdenkingsdag ook hier herdenken en wel op maandag 4 mei van 16.00 tot 16.30 uur.

Het verhaal blijft altijd hetzelfde, ook na zoveel jaren, maar laten wij dit verhaal ieder jaar weer vertellen op 4 mei, ieder jaar weer aan de oude sluis, even een half uur stil staan, om hen te gedenken die hun leven voor ons hebben gegeven zodat wij in vrijheid verder konden leven want vrijheid is niet vanzelfsprekend.

Hun dood schept diepe verplichtingen aan ons allen en aan hen die na ons komen.



Provincialeweg 33
6141 AA Limbricht
046 - 452 41 56

www.kustersuitvaartzorg.nl
info@kustersuitvaartzorg.nl

 [kustersuitvaartzorg](https://www.instagram.com/kustersuitvaartzorg) 



Extra collecte

Op zaterdag 4 april en 23 mei wordt de 2e collecte gehouden voor het onderhoud van onze H. Catharinakerk en kerkhof
2 mei: Roepingenzondag.



In de Heer overleden

12 maart
Harry Hintzen
93 jaar



Dat hij moge rusten in de vreugde en vrede van de Heer.

Opgeven misintenties

Misintenties kunt u bestellen elke donderdag in de even weken in het parochiekantoor, Dorpstraat 34 Buchten. U kunt de misintenties ook opgeven bij Jac Hermans, Kerkvonderen 32 Buchten of via mail: pc-buchten@parochieborn.nl

Filmmiddagen

Op donderdag 23 april en 28 mei bent u om 13.30 uur van harte welkom in het parochiecentrum, Dorpstraat 34 in Buchten. Een film met een boodschap waar, na afloop, nog over nagedacht en nagepraat kan worden onder het genot van een kopje koffie of thee.

Decreet onttrekking aan de Eredienst van de Catharinakerk te Buchten

Bij deze willen wij u op de hoogte stellen van de ontvangst van het Decreet Onttrekking aan de eredienst van de Catharinakerk te Buchten. Conform de regels in het kerkelijke Wetboek hebben in de afgelopen tijd de vereiste hoorzittingen met de parochianen plaatsgevonden. Naar aanleiding van deze hoorzittingen is dit verzoek tot onttrekking aan de eredienst door het kerkbestuur bij het bisdom Roermond ingediend. Het bisdom heeft met dit decreet het verzoek goedgekeurd.

Inmiddels zijn ook met externe partijen overleggen gestart voor een herbestemming van de kerk. De volledige tekst van het decreet kunt u lezen op onze website www.parochieborn.nl. **Het kerkbestuur**

Ontmoetingsmiddag

Op vrijdag 8 mei bent u om 13.30 uur van harte welkom in het parochiecentrum, Dorpstraat 34 in Buchten voor een gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie of thee.



Extra collecte

De extra collecte voor het groot onderhoud van onze kerk zal worden gehouden zondag 12 april en zondag 10 mei.

De extra collecte voor het groot onderhoud van onze kerk bedroeg in het eerste kwartaal van 2026 bedroeg € 337,87
Hartelijk dank aan alle gevers.



Afwijkende Heilige Missen

In de maanden mei en juni zullen de H. missen in onze kerk i.v.m. de diverse sacramentsprocessies afwijkend zijn. Gelieve hier rekening mee te houden.

In mei zullen de H. Missen plaatsvinden op zondag 10 mei en zondag 31 mei.

In juni zullen de H. Missen plaatsvinden op zondag 14 juni en zondag 21 juni.

Gelieve tevens alvast te noteren dat de lichtprocessie dit jaar zal plaatsvinden aansluitend aan de H. Mis van 20.30 uur op zaterdag 15 augustus. Deze lichtprocessie zal zoals voorgaande jaren worden opgeluisterd door Muziekgezelschap Juliana en het Gemengd Koor Holtum.

Opgeven misintenties

Misintenties kunt u opgeven bij Netty de Vries, Adelaarstraat 16 Holtum, tel: 046-4856889 of per mail pc-holtum@parochieborn.nl



Pinksterprocessie

Het Parochiecomité vraagt dringend ondersteuning voor het Processiecomité:

Naast een coördinator zoeken we voorbidders, dragers (vaandel/flambouw), verkeersregelaars, orde-commissarissen en dames die de kinderen verzorgen en begeleiden. Laten we samen zorgen voor het behoud van de Pinksterprocessie.

Nieuwsgierig of vragen: Neem gerust contact met Sjaak Pörteners: 06 1011 2171 of 4857 358

Gedoopt

Op 1 maart is door het doopsel in de kerk opgenomen:

Aimé Julie Smeets,
dochter van:
Bob Smeets en
Tess Rennenberg



Wij feliciteren de ouders en vragen Gods hulp bij de opvoeding van hun kind.

Extra collecte

Zondag 19 april:
Roepingenzondag
Zondag 3 mei:
voor het onderhoud van onze
H. Catharinakerk



In de Heer overleden

14 februari
Frans Tinnemans
84 jaar

21 februari
Liesel de Vries-Hansen
84 jaar



Dat zij mogen rusten in de vreugde en de vrede van de Heer.

Opgeven misintenties

Bij voorkeur opgeven via e-mail:
pc-grevenbicht@parochieborn.nl
of via een briefje in de brievenbus van onze contactpersoon.
(briefjes liggen achter in de kerk)

Zonnebloem Grevenbicht – Obbicht – Papenhoven – Schipperskerk

- 23 april Koningslunch Törpshoes Obbicht: aanmelden vóór 17 april.
- 21 april Start Zonnebloem loterij.
- 13 mei Bedevaart naar Heppeneert
(Deze is verplaatst i.v.m. Hemelvaartsdag).
- 22 mei Bloemschikken voor de Pinksterprocessie in Oos Hoes in Grevenbicht om 14.00 uur Met koffie en vlaai natuurlijk.

Pearle
opticiens

Kerkstraat 32 A 6121 LD Born 046 485 58 19
Brillen Oogmeting Contactlenzen

EST 2022

Frietje van Roswietje
BUCHTEN & SPAUBEK



Extra collecte

Op zondag 12 april wordt de 2e collecte gehouden voor het onderhoud van de kerk. Wij bevelen deze extra collecte van harte bij u aan.

Opgeven misintenties

Misintenties kunt u doorgeven bij Jan Hermans, Maasstraat 39 06 40471067. U kunt hiervoor ook terecht in de sacristie voor of na de H. Mis.

Koffiedrinken

Op zondag 12 april en zaterdag 23 mei bent u na afloop van de weekendmis weer van harte welkom in het parochiezaaltje voor een gezellig onderonsje onder het genot van een kopje koffie of thee.



Filmavond in Obbicht

Op woensdag 6 mei bent u weer van harte welkom. De filmavonden zijn gratis en worden gegeven in het zaaltje naast de kerk om 19:30 uur.



Altijd een aparte film met discussie achteraf bij een kopje koffie of thee.

Communiemis Grevenbicht – Obbicht

Op avontuur met Jezus

Vandaag begint een nieuw avontuur. Een avontuur vol licht, vertrouwen en vriendschap.

Jezus nodigt ons uit om samen op weg te gaan. Om in kleine dingen groot te zijn, om te delen, te lachen, te dromen en ons hart open te houden voor anderen.

Dit feestelijke avontuur willen wij als communicanten graag met jullie vieren. U bent van harte welkom tijdens onze communiemis op zondag 10 mei om 11 uur in de Heilige Willibrordus kerk te Obbicht.



Foto achterste rij (v.l.n.r.): Ruben Moret, Chloë Hermans, Sepp Halbersma, Noa Veeders

Foto voorste rij (v.l.n.r.): Finn Vossen, Ella Hurxkens, Nout Ubachs, Nora Lemmens, Noah Vossen.

JUMBO
Hilkens
Born, Kapelweg 4a

Advertenties



INSPIRATIE OM VAN UW HUIS EEN THUIS TE MAKEN

Swentibold wonen, een familiezaak, die dit jaar al 60 jaar bestaat, is een begrip in de hele regio voor complete woninginrichting. In de ruime toonzaal presenteren zij een uitgebreide collectie gordijnen, vloerbekledingen, zonwering en decoratie artikelen. Gespecialiseerd in maatwerkkasten, bankstellen en hoekbanken op maat, maar ook de mooie collecties boxspringbedden en beddengoed mogen gezien worden.

SWENTIBOLD WONEN
DORPSTRAAT 52
6122 CB BUCHTEN

T 046-48 513 49
E info@swentiboldwonen.nl

OPENINGSTIJDEN

WOENSDAG	09:00-18:00 UUR
DONDERDAG	
VRIIDAG	
ZATERDAG	10:00-16:00 UUR
MAANDAG EN DINSDAG	GESLOTEN

WWW.SWENTIBOLDWONEN.NL



AFSCHEIDSHUIS DE HOESKAMER
Dorpstraat 53 te Buchten

leven in beeld, afscheid met kleur

Bij Uitvaartstudio verzorgen we een afscheid dat het unieke en kleurrijke karakter van iemands leven weerspiegelt.

Het liefst lopen we een stukje met je mee op het pad van het leven, zodat we samen kunnen stilstaan bij je wensen en mogelijkheden. In een wensengesprek nemen we de tijd om jouw ideeën, voorkeuren en vragen te bespreken.

UITVAARTVERZEKERING? DAT REGELEN WIJ!

Bij Uitvaartstudio staan we altijd voor je klaar, ook met een uitvaartverzekering elders kun je bij ons terecht.



085 088 6300 (24/7 voor overlijden) | www.uitvaartstudio.com | info@uitvaartstudio.com
Beek Berg en Terblijt Buchten Maastricht Meerssen ANNO1861

Kinderpagina

De Heer is voor je
om je de juiste weg te wijzen

De Heer is naast je
om Zijn vriendschap met jou te delen.

De Heer is achter je
om je te beschermen tegen gevaar.

De Heer is onder je
om je op te vangen als je dreigt te vallen

De Heer is in je
om je te troosten als je verdriet hebt.

De Heer is boven je
om jou te zegenen

Zo zegent Hij jou, vandaag,
morgen en tot in eeuwigheid

ZOEK DE 10 VERSCHILLEN



Adobe Stock | #390746603

Oplossing: vinder voelspriet, wolkje, zonnestraal, bloem-
bladje rechterbloem, blad stengel rechterbloem, achterpoot schap,
voorpoot schap, lievehersbeestje, gezichtje linkerbloem



PRIJSVRAAG



Verborgen in die prachtige
kleuren van de
regenboog
ligt een uitnodiging voor een
eeuwigdurende wandeling met God.
Een boog die symbool staat voor
trouw, vertrouwen, vriendschap en
onwankelbare liefde.
Wat een kostbaar geschenk!

Genesis 9:13



Heb jij de puzzel opgelost?
Stuur je oplossing naar e-mailadres:
kinderpagina@parochieborn.nl
(met naam, leeftijd en adres) en maak
kans op een leuk prijsje!

Elke keer kiezen we uit alle goede
inzendingen drie winnaars.
Wat je kunt winnen? Laat je verrassen!

Inzenden uiterlijk 3 mei

Vier kinderen hebben de de puzzel in de
vorige uitgave van het parochieblad.
De oplossing was:

Het is nu Pasen, zing nu blij
Jezus leeft voor jou en mij!

De gelukkige winnaars zijn:
Fé Bos, Jara Cörvers,
Bobby van sloun en Fien Stassen